

Όσο πλησιάζει η μέρα των Δημοτικών Εκλογών τόσο και περισσότεροι συμπολίτες μας κάμνουν την επιλογή τους και δηλώνουν καθαρά ότι θα ψηφίσουν Πανικό Παιονίδη για Δήμαρχο Λεμεσού. Και είναι χαρακτηριστικό πως άνθρωποι από διάφορα στρώματα του λαού, με διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, καταλήγουν ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν τον κ. Χατζηπαύλου. Οι λόγοι είναι πολλοί, εμείς απλώς σταχυολογούμε εκείνα τα επιχειρήματα που ακούμε πιο συχνά:

1. Η υποψηφιότητα του κ. Χατζηπαύλου έχει επιβληθεί από ηγετικούς κύκλους δυο κομμάτων στη βάση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων παρά την αντίδραση παραγόντων της Λεμεσού. Είναι, δηλαδή, ένας δοτός υποψήφιος, πράγμα αντίθετο προς τις δημοκρατικές παραδόσεις της πόλης μας.

2. Αυτοί που τον επέβαλαν ήταν και είναι θιασώτες του διοριστικού συστήματος, γιατί ακολούθησαν την ίδια συλλογιστική και τακτική, «διορίζοντας» σαν υποψήφιο δήμαρχο έναν επιχειρηματία, που για κανένα λόγο δεν εκπροσωπεί τον μέσο Λεμεσιανό πολίτη.

3. Οι επιχειρηματίες σαν δημοτικοί άρχοντες δοκιμάστηκαν τα τελευταία 24 χρόνια και απέτυχαν παταγωδώς. Ένας επιχειρηματίας, όπως ο κ. Χατζηπαύλου, θα διαθέτει τον περισσότερο χρόνο στις επιχειρήσεις του και μοιραία δεν θα ασχολείται απεριόσπαστος με τα πολλά και σοβαρά προβλήματα του Δήμου. Η Λεμεσός χρειάζεται δήμαρχο αφοσιωμένο στα κοινά, αν είναι δυνατών ολόκληρο το 24ωρο, γιατί, όπως λέει κι ο λαός μας, «Όποιος λειτουργά δκυο εκκλησιές της μιας γελά της».

4. Ένας δήμαρχος πρέπει να είναι άνθρωπος με πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντα, με πολλή έγνοια και ευαισθησία για τα προβλήματα της πόλης του. Πότε ο κ. Χατζηπαύλου στο παρελθόν ή και πρόσφατα ακόμη γνοιάστηκε για το πράσινο που εξαφανίστηκε από την πόλη μας, για την παραλία που καταστράφηκε, για τους δρόμους που ξεχαρβαλώθηκαν, για τις πλατείες που έγιναν σκουπίδοτοποι, για τους δυσβάστακτους φόρους;

5. Ούτε σαν πλούσιος επιχειρηματίας που είναι δεν συνέδεσε τ' όνομα του με κάποια δωρεά, για να θεωρηθεί και αυτός όπως άλλοι ευεργέτες του Δήμου. Το Τσίρειο Στάδιο και το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο είναι πια πραγματικότητες, αλλά, όσο και να ψάξετε, δεν θα βρείτε τίποτε Χατζηπαύλειο στη Λεμεσό.

6. Η ανεξάρτητη υποψηφιότητα του κ.

Εφτά βασικοί λόγοι που οι Λεμεσιανοί ψηφίζουν Παιονίδη και όχι Χατζηπαύλου

Χατζηπαύλου είναι μύθος, μια και εξαρτάται απόλυτα από εκείνους που τον προωθούν, καθώς επίσης και από το μεγάλο κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις που είναι πίσω του. Τα συμφέροντα αυτού και αυτών κάθε άλλο παρά ταυτίζονται με τα συμφέροντα των δημωτών. Η Λεμεσός δεν χρειάζεται «ανεξάρτητο» δήμαρχο, αλλά δήμαρχο λαοπρόβλητο και υπόλογο στους δημότες της Λεμεσού και σε κανένα άλλο.

7. Το πόστο του πρώτου πολίτη δεν είναι για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών, δεν είναι ένας ακόμη τίτλος, αλλά ένα πόστο ανιδιοτελούς και συνεχούς προσφοράς, αφοσίωσης στα κοινά, γνώσης και δράσης για τα προβλήματα της πόλης και ο κ. Χατζηπαύλου για ό' αυτά παρουσιάζεται αφερέγγυος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της γνώσης των πραγμάτων του Δήμου από τον κ. Χατζηπαύλου και τους συνεργάτες του είναι και το γεγονός ότι στο προεκλογικό του πρόγραμμα θεωρεί τον προσφυγικό συνεικισμό Λινόπετρας σαν μέρος της πόλης Λεμεσού, παρόλο που η περιοχή ανήκει στο Δήμο Αγίου Αθανασίου. Υπόσχεται, μάλιστα, να κάμει στους πρόσφυγες και πάρκο. Πόσο θυμίζει εκείνο το αμίμητο «και... παιδεία!»

Υπάρχει, όμως και κάτι άλλο που σχολιάζεται ευρύτατα στη Λεμεσό αυτές τις μέρες. Οι συντάκτες του προεκλογικού προγράμματος του κ. Χατζηπαύλου, που κυκλοφόρησε βιαστικά μόλις την περασμένη Κυριακή, αναφέρονται στους δυο δημάρχους της οικογένειας Χατζηπαύλου, τους οποίους χαρακτηρίζουν «εκλεγμένους κατ' επανάληψη» και «πολύ επιτυχημένους».

Οι παλιοί Λεμεσιανοί ξέρουν ότι ο Χριστόδουλος Χατζηπαύλος εκλέγηκε το 1926 σαν Δήμαρχος της πόλης, όμως παρέμεινε ως το 1942 χάρη στο διοριστικό σύστημα που επέβαλαν οι Αγγλοι εκείνα τα χρόνια. Και όταν το 1946 υπέβαλε ξανά υποψηφιότητα απέτυχε να εκλεγεί.

Είναι γνωστό, επίσης, ότι ο Χριστόδουλος Χατζηπαύλος, θαυμαστής των Αγγλων και παρασημοφορημένος απ' αυτούς, έδωσε στο μεγαλύτερο μέρος της παραλιακής οδού το όνομα του τυράννου Αγγλου κυβερνήτη της Κύπρου Σερ Ρίτμοντ Πάλμερ. Αργότερα το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Κώστα Παρτασίδη, κατέβαλε την πινακίδα και μετονόμασε την οδό σε 28ης Οκτωβρίου. Γι' αυτή του την πράξη το Λαϊκό Δημοτικό Συμβούλιο καθαιρέθηκε και φυλακίστηκε από τους Αγγλους αποικιοκράτες.

Είναι ακόμα γνωστό ότι ο Χριστόδουλος Χατζηπαύλου, κτίζοντας το Δημοτικό Μέγαρο, έφτιαξε τα παράθυρα και το κιγκλίδωμα της σκάλας με τρόπο ώστε να παριστάνουν την αγγλική σημαία.

Γι' αυτά και άλλα πολλά δεν μπορεί να αναφέρεται σαν «επιτυχημένη» η προσφορά των Χατζηπαυλαίων δημάρχων και να θεωρείται περγαμνή για τον νυν υποψήφιο. Γι' αυτούς και άλλους λόγους οι Λεμεσιανοί δεν ψηφίζουν Χατζηπαύλου, αλλά θα δώσουν την προτίμησή τους, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, στον πιο άξιο, στον Πανικό Παιονίδη.

Αντρέας Κ. Χρίστου
Λεμεσός