

Πιστεύω ότι ενώ συνεχίζονται αιόμη οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών θα πρέπει να στρέψουμε, ταυτόχρονα, σοβαρά την προσοχή μας και προς μια άλλη, πολύ ουσιαστική πτυχή του όλου θέματος. Αναφέρομαι στο πώς και με ποιους τρόπους θα μετουσιωθούν σε έργα τα συνθήματα μας για νέα πνοή και ουσιαστική αλλαγή στα δημοτικά πράγματα. Το διοριστικό σύστημα άφησε πίσω του πολλές σακατεμένες, υπηρεσίες εξαρθρωμένες, οικονομικά ξεχαρβαλωμένα - τουλάχιστο αυτή είναι η ~~εικόν~~ της Λεμεσού - και θα πρέπει συνεπώς τα εκλεγμένα Δημοτικά Συμβούλια να πάρουν το νήμα από κάπου και να μεθοδεύσουν μια προγραμματισμένη δράση για να βγουν από το σημερινό βάλτο. Αλλού, φυσικά, στους εννέα από τους 18 Δήμους, οι δυνατότητες μας για υλοποίηση των προεκλογικών μας διακηρύξεων είναι πολύ μεγαλύτερες απ'όσο στους υπόλοιπους. Ειεί τα προγράμματα μας μπορούν και πρέπει να βρουν σταδιακά, φυσικά, το αντίκρουσμα τους στην πράξη. Κι' ειεί όμως όπου διαθέτουμε απλώς στον ένα ή τον άλλο βαθμό παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια η δράση μας πρέπει νάναι ανάλογη προς τον πρωτοπορειανό ρόλο, που καλούμαστε να διαδραματίσουμε στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Θάθελα εδώ να θέσω δύο κατ' αρχή ζητήματα που πιστεύω, ότι πρέπει να τύχουν προτεραιότητας. Το πρώτο αφορά την άμεση βοήθεια προς τους εκπροσώπους μας στους Δήμους έτσι που η προσφορά τους νάναι ουσιαστική, και στο πνεύμα, που εξαγγείλαμε προεκλογικά. Το δεύτερο αφορά τις σχέσεις Δήμου και δημοτών και την ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του δημότη στην διαχείριση των δημοτικών πραγμάτων. Κι' αυτό συνιστούσε συστατικό στοιχείο των προεκλογικών μας διακηρύξεων.

Όσον αφορά το πρώτο ο δρόμος περνά από την άμεση επιστράτευση επιστημονικού και άλλου δυναμικού γύρω από τους εκλεγμένους μας δημοτικούς άρχοντες, που θα μελετά μέσα σε εξειδικευμένες επιτροπές τα επί μέρους δημοτικά θέματα και θα εξοπλίζει ανάλογα τους Δημάρχους μας και τους δημοτικούς συμβούλους με όλα τ' αναγκαία εφόδια για ανάλογη δράση. Ιδιαίτερα μεγάλη βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται οι νεοσύστατοι Δήμοι, που ως χτες ήταν Συμβούλια Ανάπτυξης με δραστηριότητες, εν πολλοίς, υποτυπώδεις και το κυριώτερο άμεσα εξαρτώμενες από τους κατά τόπους ~~Ε~~πάρχους. Τώρα οι

Δήμοι αυτοί στέκονται στα δικά τους πόδια, χωρίς να διαθέτουν όμως το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό και πείρα και οπωσδήποτε απαιτείται εδώ κάτι περισσότερο από την αφοσίωση και τη θέληση για δουλειά των ανθρώπων μας.

Φυσιικά όλη αυτή η εξειδικευμένη προσφορά προς τους Δήμους, μικρούς και μεγάλους, πρέπει να οργανωθεί τόσο σε παγιύπρια όσο και σ'επαρχιακή και τοπιική κλίμακα και ν'αγκαλιάσει όλες τις σφαίρες των δραστηριοτήτων ενός Δήμου - Έργα Ανάπτυξης, Κοινωνική Προσφορά, Πολιτιστικά - Ψευματικά, Φυσιικό Περιβάλλο, Οικονομικά κλπ.

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποτιμήσουμε τις δυνατότητες, που έχει ένας Δήμος, όσο περιορισμένες και νάναι βάσει του Νόμου οι αρμοδιότητες του, να επιφέρει, όταν βρίσκεται σε σωστά χέρια, αλλαγές στην ζωή μιας πόλης.

Κι'είναι απ'αυτής της πλευράς ανεκτίμητης πράγματι σημασίας το γεγονός, ότι την στιγμή ακριβώς αυτή, που έχουν συσσωρευτεί τεράστια προβλήματα στις πόλεις μας, που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στάλθηκε με την ψήφο του λαού στην τοπιική αυτοδιοίκηση μια τόσο ισχυρή αριστερή ομάδα - μια ομάδα ανθρώπων δηλαδή με ρίζες στον λαό, διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς και οραματισμούς, που στηρίζονται στη γνώση και τη δράση.

Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, που πρέπει, κατά την άποψη μου, να προωθηθεί παράλληλα με το πρώτο, δηλαδή τη σύσταση ομάδων που θα βοηθούν τους εκπροσώπους μας στη Δημοτική Αρχή. Κι'αυτό είναι η κινητοποίηση του παράγοντα δημότης γύρω από τα προβλήματα του, το στήσιμο πλατειών σωμάτων στις συνοικίες, που θα χρησιμεύουν σαν ο συνδετικός κρίκος δημότης - δημοτικής αρχής. Τα σώματα αυτά πρέπει να καταστούν όργανα μελέτης και προώθησης των δημοτικών προβλημάτων και να θεσμοποιηθεί η ύπαρξη τους, όπως γίνεται σε Δήμους άλλων χωρών. Οι Δήμαρχοι μας και οι δημοτικοί μας σύμβουλοι πρέπει να διατηρούν όσο το δυνατό πιο στέρεη επαφή με τους δημότες όχι μόνο με την έννοια του ότι θα στήνουν αυτί στα προβλήματα τους αλλά και για να τους κεντρίζουν σε δράση και συμμετοχή στα του Δήμου. Εδώ ακριβώς, στο επίπεδο μιας κοινότητας, μιας πόλης, είναι που καλλιεργείται

και διαπαιδαγωγείται η Δημοκρατία και ενεργοποιείται το άτομο σαν κοινωνικό ον.

Σε άμεση σχέση με την ενεργοποίηση του παράγοντα δημότης στα του Δήμου βρίσκεται και η οργάνωση από μέρους μας της τακτικής ενημέρωσης του κοινού γύρω από την πορεία των δημοτικών πραγμάτων όπως και το συνεχές κέντρισμα του προβληματισμού του.

Όλ' αυτά τα θεωρούμε θέματα προτεραιότητας που θα πρέπει να μας απασχολήσουν, μαζί με άλλα φυσικά, στο άμεσο μέλλο αν θέλουμε ν' αξιοποιήσουμε όπως πρέπει προς το συμφέρο του λαού μας τις τόσο αξιόλογες θέσεις που κατακτήσαμε στην μάχη για την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΠΑΝ. ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ