

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Απορίες για το ΑΚΕΛ

Φιλική Α. 14/3/90
Αγαπητή Σύνταξη,

Είμαι ένας απλός θεατής και οπαδός της Αριστεράς από το καιρό που γεννήθηκα, και παρακολουθώ τη διένεξη μέσα στο ΑΚΕΛ και δεν κατάλαβα καλά καλά τι ακριβώς επιδιώκουν οι μεν και οι δε.

Θέλω, να εντοπίσουν τις διαφοινίες τους και οι μεν και οι δε, και να τις καταγράψουν με δυο λόγια για να τις καταλάβουμε κι εμείς, οι απλοί αριστεροί άνθρωποι.

Δεν μπορώ να καταλάβω για παράδειγμα πώς ο Παιονίδης που με τη δική του υποψηφιότητα στη θέση του Δημάρχου ανέβασε το ποσοστό με τη δική του προσωπικότητα και φυσικά σαν υποψήφιος του ΑΚΕΛ στο 45%, γιατί αυτός ο άνθρωπος διαφώνησε και είναι σήμερα «σκάρτος» μέσα στην ηγεσία του ΑΚΕΛ;

Ούτε φυσικά για όλους τους άλλους που διαφώνησαν. Πλην μερικοί που λόγω ηλικίας θα έπρεπε να αποχωρήσουν τιμημένοι.

Το μόνο λάθος κατά τη γνώμη μου γι' αυτούς που διαφώνησαν είναι ότι δεν έπρεπε να αποχωρήσουν αλλά να μείνουν στις θέσεις τους, και μέσα από τη θέση τους να κατεβάσουν τις γνώμες τους, κάτω στα απλά μέλη και να φροντίσουν να βγουν νέοι αντιπρόσωποι σ' ένα νέο συνέδριο και να φροντίσουν μέσα από σκληρή δουλειά να περάσουν τις απόψεις τους; Εισήγησή μου είναι να ξαπολήσουν όλοι τα αγκρίσματα και με συναισθημα ευθύνης να κάτσουν όλοι και οι μεν και οι δε σε μια στρογγύλη τράπεζα και να τα βάλουν κάτω αδελφικά να βρουν την απαιτούμενη λύση. Και λύση υπάρχει αφού βλέπω συμφωνούν και οι μεν και οι δε, κατά τη γνώμη μου σε δυο σημεία.

1. Ότι θέλουν όλοι το καλό του ΑΚΕΛ και την ενότητα.
2. Ότι θέλουν όλοι την αλλαγή την διαφάνεια και την Περιστροφή, και νομίζω πρέπει να γίνουν όλα αυτά γιατί το επιτάσσουν οι καιροί το θέλει η νέα γενιά το θέλει η νεολαία μας.

Ακόμα εισηγούμαι ότι πρέπει να τα βάλωμε όλοι κάτω και να επέλθει ενότητα στην Αριστερά.

Αλλά πρέπει να φροντίσουμε όλοι μαζί να επέλθει και ενότητα με όλα τα Κόμματα της Κύπρου για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που περνά ο τόπος μας.

Η Κύπρος μας, ο λαός, τα παιδιά μας, κινδυνεύουν με

αφανισμό από τον Τούρκο κατακτητή.

Ας δώσουμε όλοι τα χέρια ας δουλέψουμε όλοι με αγάπη να κάνουμε και το Κόμμα πιο Δημοκρατικό πιο προσιτό σε όλες τις τάξεις του λαού, για να μπορέσει δυναμωμένο να ανταποκριθεί και να συνεισφέρει με όλες τις άλλες δυνάμεις, στον αγώνα του λαού μας για ελευθερία.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΣΑΜΑΝΗΣ
Ζακάκι

Β'

Αγαπητή Σύνταξη,

Ήμουν και εγώ ένας από εκείνους που παραμέρισε τα Σταλινιστικά, κομματικά ταμπού και πήγα στην συγκέντρωση της Ανανεωτικής Αριστεράς. Πήγα, όπως κάθε ένας υγιής σκεπτόμενος άνθρωπος, χωρίς προκαταλήψεις. Διαβάζοντας λοιπόν την επομένη ημέρα την «Χαραυγή» κάθε άλλο παρά να μην αγανακτήσω μπορούσα. Κατά αρχήν σαν εφημερίδα που σέβεται τον αναγνώστη, της έπρεπε να παραθέσει τις ομιλίες αυτών που κατηγορεί, και μετά αν μπορεί τότε να τους κατηγορήσει με αδειάσειστα στοιχεία. Αρκέσθηκε όμως στην παραπληροφόρηση των αναγνωστών της.

Οι ομιλητές της συγκέντρωσης αναφέρθηκαν και σε λανθασμένες θέσεις που μπορεί να είχαν κάποτε μέσα στο κόμμα και για τις οποίες κατηγορούνται σήμερα σαν συνυπεύθυνοι. Όμως ας προβληματισθεί ο κάθε ένας από εμάς, μήπως θα έπρεπε, γιατί είχαν στο παρελθόν μερικές λανθασμένες απόψεις, σήμερα να σιωπήσουν και να γίνουν σύνενοχοι μαζί με την τωρινή ηγεσία του κόμματος, χάριν της «μονολιθικότητας» από την οποία χαρακτηρίζεται το ΑΚΕΛ;

Λοιπόν φίλοι σύντροφοι της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, εναπόκειται σε σας και στην συνείδηση σας, όχι την μονολιθική, αλλά την ανθρώπινη, την κομμουνιστική, να δώσετε την ορθή λύση στην κρίση που έχει ξεσπάσει στους κόλπους του πιο δοκιμασμένου κόμματος της Κύπρου, και ένα τέλος στο μαρτύριο των χιλιάδων οπαδών του, που βρίσκονται σε δίλημμα, αγωνία αλλά και στα πρόθυρα διάσπασης. Δεχθείτε και εσείς τα λάθη σας, αλλά και τις ευθύνες σας. Ουδείς άνθρωπος αλάνθαστος.

Μ.Γ.

Καϊμακλή

Για το θέμα Γιαμάνι

Αγαπητή Σύνταξη,

Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη σοβαρότητα του θέματος του ωραρίου ούτε να συμφωνή-