

T a y k ó

Tí va niώðω

Tí va niώðω για σένα

και μπορώ με μιά στάλα αλκοόλ να μεδύσω;

M' éna taγkó to χρόνo σtaμatώ

κai δυo φoρές θéλω na ζήσω.

Tí va niώðω, tí va niώðω για σένα,

n μatiá sou ξaná κai ξaná μe ρωtá.

Tí va niώðω; Ma, εpiτéλouς, δen κatálabes típota;

Tí va niώðω; Niώðω érωta!

Tí va niώðω, tí va niώðω για σένα, n μatiá sou...

Tí va niώðω γia σένa

κai μpορώ μeς ston kósmo autó na ełpízω;

M' éna taγkó to χrόnO σtaμatώ

κai tñ ζaní pálí keρdízω.

Tí va niώðω, tí va niώðω γia σένa, n μatiá sou ...

(piávo)

Tí va niώðω, tí va niώðω γia σένa, n μatiá sou

Το ταγκό της Αδήνας

Το πιο όμορφο ταγκό (το ταγκό, ταγκό),
το ταγκό της Αδήνας,
ταγκό ερωτικό (το ταγκό, το ταγκό),
το ταγκό της Αδήνας.

Με φώτα λιγοστά, κι η αγάπη μου πλάι,
και τότε ερωτικά η καρδιά μου κτυπάει.

Έρωτα μεγάλο και δυνατό
νιώθει η καρδιά μου με το ταγκό,
μες στην αγκαλιά μου να σε κρατώ
και με τα φιλιά μου να σε μεδώ.

Το πιο όμορφο ταγκό (το ταγκό, ταγκό),
το ταγκό της Αδήνας,
για σένα τραγουδώ (το ταγκό, το ταγκό),
το ταγκό της Αδήνας.

Λα λα λα

Το τελευταίο ταγκό

Το τελευταίο ταγκό μη μ' αρνιέσαι,
ας το χορέγουμε απόγε μαζί.
'Ετσι είν' η αγάπη, μην παραπονιέσαι,
πάντα ο έρως πεθαίνει, δε ζει.
'Ετσι είν' η αγάπη

Κάτι με τραβά κοντά σου

Κάτι με τραβά κοντά σου, μα δεν ξέρω τι.
Λαχταρώ τον έρωτά σου, πες μου το γιατί.
Όρκο παίρνω στ' όνομά σου, πίνω και μεδώ,
κάτι με τραβά κοντά σου, όπου κι αν βρεθώ.

Ν' αγαπάς και να μην αγαπιέσαι

Ν' αγαπάς και να μην αγαπιέσαι,
τι καημός, τι καημός,
να πονάς κι από ζήλια να χτυπιέσαι,
τι καημός, τι καημός.

Τον λατρεύεις κι αυτός να μη σε δέλει,
να πεδαίνεις κι αυτόν να μην τον μέλλει.

Ν' αγαπάς και να μην αγαπιέσαι,
τι καημός, τι καημός.

Τα δικά σου τα μάτια

Τα μάτια, τα δικά σου τα μάτια,
τα μάτια που έχουν τόση γλύκα.
Σ' το λέω αληθινά, άλλα δε βρήκα,
χωρίς εσέ, δε δέλω ούτε παλάτια.

Για μένα ο κόσμος είναι τα δυο σου μάτια.

Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σαν τα μάτια μου τα δυο,
σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα ντρέπομαι να σου το πω.

Γύρισε

Γύρισε, σε περιμένω, γύρισε
μικρούλα μου κοπέλα. 'Έλα, έλα, έλα.
Μάτια μου, σ' αναζητούν τα μάτια μου,
σε καρτερώ με τρέλα. 'Έλα, έλα, έλα.

Τόσον καιρό που είσαι χώρια μου
να 'ξερες απ' τη στεναχώρια μου
μες στην καρδιά μου έχω μόνο πόνο.

Γύρισε, σε περιμένω, γύρισε,
σε καρτερώ με τρέλα. 'Έλα, έλα, έλα.

Σκληρή καρδιά

Σκληρή καρδιά, γιατί να σ' αγαπήσω;
Ψεύτρα, με γέλασες, σ' το λέω και πονώ.
Δε σου αξίζει ακόμα και να σε μισήσω
και μετανιώνω γιατί να σ' αγαπώ.
Δε σου αξίζει

