

Διάφορα

Ξέρω δυο μάτια γαλανά

Ξέρω δυο μάτια γαλανά, γαλανά, γαλανά,
σαν τ' ουρανού κομμάτια,
δεν ξαναείδα πουθενά, πουθενά, πουθενά,
τέτοια γαλάζια μάτια.

Ξέρω δυο χείλια φλογερά, φλογερά, φλογερά,
σαν κόκκινα γεράνια,
που σε φιλάνε μια φορά, μια φορά, μια φορά,
κι αγγίζεις τα ουράνια.

Διπλός γλυκός καημός, αγάπη μου,
που η μοίρα μου έχει στείλει.
Τα γαλανά ματάκια σου, τα δυο γλυκά σου χείλη.

Έχω στη ζωή μου μόνη έγνοια,
αλλά μην το πείτε πουθενά,
δυο γλυκά χειλάκια βελουδένια,
δυο γλυκά ματάκια γαλανά.

(Ολόκληρο από τη αρχή)

Έχω απόγε ραντεβού

Μού 'πες πως θα 'ρδεις στις οκτώ,
ντακόρ βρέζει δε βρέζει,
κι έσπασα όλα τα ρεκόρ, μόλις μου είπες στις οκτώ
και στήθηκα απ' τις έξι.

Φόρεσα τα καινούρια μου και ντύθηκα στην πένα,
γιατί έχω απόγε ραντεβού, το πρώτο-πρώτο ραντεβού,
αγάπη μου με σένα.

Έχω απόγε ραντεβού, ραντεβού με σένα
κι απ' το τρακ τα λόγια μου τα 'χω μπερδεμένα.

Πω πω πω, πω πω πω, πω πω πω, πώς θα το πω,
πω πω πω, πώς θα το πω το "σ' αγαπώ" σε λίγο;
Έχει γούστο να ντραπώ! Καλύτερα να φύγω.

Απ' το τρακ τα λόγια μου τα 'χω μπερδεμένα,
έχω απόγε ραντεβού, αγάπη μου με σένα.

(πιάνο)

Φόρεσα τα καινούρια μου

Έχω απόγε ραντεβού

Πω πω πω

Απ' το τρακ τα λόγια μου τα 'χω μπερδεμένα,
έχω απόγε ραντεβού, αγάπη μου με σένα,
αγάπη μου με σένα, αγάπη μου με σένα.

Το μινόρε της αυγής

Ξύπνα μικρό μου κι άκουσε
κάποιο μινόρε της αυγής
για σένανε είναι γραμμένο
από το κλάμα κάποιας γυχής. (δις)

Το παραδύρι σου άνοιξε, ρίξε μου μια γλυκιά ματιά,
κι ας σθήσω πια τότε μικρό μου,
μπροστά στην πόρτα σου σε μια γωνιά. (δις)

Μη μου θυμώνεις μάτια μου

Μη μου θυμώνεις, μάτια μου, που φεύγω για τα ξένα,
πουλί θα γίνω και θα ρθω πάλι κοντά σε σένα.

Άνοιξ' το παραδύρι σου, ζανδέ βασιλικέ μου,
και με γλυκό χαμόγελο μια καληνύχτα πες μου.

Μη μου θυμώνεις, μάτια μου, τώρα που θα σ' αφήσω,
κι έλα για λίγο να σε δω, να σ' αποχαιρετήσω.

Άνοιξ' το παραδύρι σου

