

Φουστανάκι με καρό

Απόγε είσαι πιο όμορφη απ' όλα τ' άλλα βράδια.
Απόγε είσαι για φιλιά και για ωραία χάρδια.
Χτύπα το τακουνάκι σου και σύρε το χορό σου,
να σηκωθεί η φούστα σου να δούμε το φουρό σου. (δίσ)

Φουστανάκι με καρό κι από μέσα το φουρό,
κι από μέσα απ' το φουρό, τι κορμάκι λυγερό.

Απόγε στην παρέα μας ποιον αγαπάς, για πες μας,
να πάγουμε να στέλνουμε κι εμείς τις προξενιές μας.
Κι αν είναι ομορφόπαιδο ο άντρας της καρδιάς σου
τότε λοιπόν χαλάλι του κι εσύ κι η ομορφιά σου. (δίσ)

Φουστανάκι με καρό

Τα μαύρα αμμάθκια

Έλα κορού να δούμεν τα μαύρα σου τ' αμμάθκια
που φκάλλουν τζιείν' τες γλώσσες
που φκάλλει το λαμπρόν.

Τα μελισσιά τ' αμμάθκια του της μέλισσας (ι)μοιάζουν
π' όντας σε κρούζουσιν την μίαν,
την άλλην μέλιν στάζουν.

Για την καρκιάν ...

Κύπρος μου, για 'να γέλιο σου
δικιω σου τον άνθρωπόν μου
μόνον μιτά σου εν να δεχτώ να μοιραστώ το φως μου.

Για την καρκιάν ...

Κάπου θα συναντηθούμε

Το Σάββατο μπορείς; (Όχι, όχι.)
Την Κυριακή μπορείς; (Όχι, όχι.)
Παρασκευή μπορείς; (Μπορώ, μπορώ.)
Αλλά δεν μπορώ εγώ...ωωω...ωωω.

Το Μάιο μπορείς; (Όχι, όχι.)
Τον Αύγουστο μπορείς; (Όχι, όχι.)
Δεκέμβριο μπορείς; (Μπορώ, μπορώ.)
Αλλά δεν μπορώ εγώ...ωωω...ωωω.

Δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε!
Δεν μπορεί, δεν μπορεί, στο ίδιο σπίτι ζούμε ...
Δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε!
Δεν μπορεί, δεν μπορεί, στο ίδιο σπίτι ζούμε ...

Στις έντεκα μπορείς; (Όχι, όχι.)
Στις δώδεκα μπορείς; (Όχι, όχι.)
Στις τέσσερις μπορείς; (Μπορώ, μπορώ.)
Αλλά δεν μπορώ εγώ...ωωω...ωωω.

Τώρα να 'ρθεις μπορείς; (Όχι, όχι.)
Αν έρθω εγώ μπορείς; (Όχι, όχι.)
Χαράματα μπορείς; (Μπορώ, μπορώ, μπορώ.)
Ναι, αλλά δεν μπορώ εγώ...ωωω...ωωω.
Δεν μπορεί, δεν μπορεί

