

ΧΑΡΑΥΓΗ

Συνθ. - Ν. Τσιλίφης (ς)

Τραγ. -

Ξυπνώ τη χαραυγή
που γλυκοκελαηδεί
τ' αηδόνι στα κλαδιά
με τ' άλλα τα πουλιά

Καθένα μοναχό
κι' άλλο ζευγαρωτό
κελάηδημα γλυκό
ψάλλουν ερωτικό

Ναι για σε πως ποθώ }
αχ! ταίρι μου πιστό }
να πω κι εγώ γλυκό }
τραγούδι ερωτικό }
Να σου πω πως ζωή } δις
χρυσή μεσ' το νησί }
θα ζήσουμε τα δυο }
μ' αγάπη περισσή }

Εμπρός εμπρός
παίζει γελά
με χάρη ο έρωτας πετά
και πάλι ας παίξ' οπ' αγαπά
εκείνον που η καρδιά χτυπά

Απ' τη δική σου συλλογή
ξυπνά και η καρδιά μου πάλλει
ποτέ ποτέ δεν λησμονεί
οπ' αγαπά κι' όπου πονεί

ΘΑ 'ΘΕΛΑ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΩ

Μουσική: Μ. Σουγιούλ

Στίχοι: Γ. Οικονομίδης - Κ. Πρετεντέρης

Am E7 Am
Σας έχουν χλιοτραγουδήσει
Dm Am
μικρά, πλακιώτικα στενά
E7 Am
με τη μενεξεδένια δύση
E7 Am
και τα θλιμμένα δελινά.

Τα πονεμένα σας τραγούδια
γίναν αγάπες και φιλιά,
γίναν κυρίες και κοπελούδια
E7 A
και κάθε σπίτι μια φωλιά.

A Bm
Θα 'θελα λίγο πριν πεθάνω
E7 A
σ' ένα πλακιώτικο στενό
D E7
μια βόλτα δίπλα σου να κάνω
A
σ' ένα δρομάκι σκοτεινό.

F#7 Bm
Κι έτσι πιασμένοι απ' το χέρι
E7 A
προτού θα φθάσει το πρωί
D Dm A
και πριν να σβήσει κάθ' αστέρι
A E7 A
να 'χουμε φύγει απ' τη ζωή,
να 'χουμε φύγει απ' τη ζωή.

ΟΜΑΔΑ "ΚΑΝΤΑΔΟΡΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ"

ΔΥΟ ΓΛΥΚΑ ΜΑΤΑΚΙΑ

Δυό γλυκά ματάκια - μάτια ζαφυρένια }
μ' άνοιξαν πληγή - μ' άνοιξαν πληγή } ΔΙΣ
κι' άγρυπνα απ' τον πόνο
κι' άγρυπνα απ' την έννοια
κι' απ' την συλλογή - κι' απ' την συλλογή

Τρα λα λα λα λα (σε πλιό γρήγορο ρυθμό)**
Τρα λα λα λα λα * (ΑΠΛΑ).

Αγρυπνούν την ώρα που γλυκοφιλιούντε }
τ' άστρα ζηλευτά - τ' άστρα ζηλευτά } ΔΙΣ
Αγρυπνώ την ώρα που γλυκοκοιμούνται
τα ματάκια αυτά - τα ματάκια αυτά

Τρα λα λα λα λα **
Τρα λα λα λα λα *

Τίνος είν' τα μάτια }
μη ρωτάς εμένα
κόρη ευγενική - κόρη ευγενική } ΔΙΣ
Σύρε στο καθρέφτη
και ζωγραφισμένα
θα τα δής εκεί - θα τα δής εκεί

Τρα λα λα λα λα **
Τρα λα λα λα λα *

< ΚΑΝΤΑΔΟΡΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ >
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 1999

Μήν λές πώς σέ λεισμόνησα
γλυκιά τρελλή ξανθούλλα
πώς ξέχασα τά χάρδια σου
ωραία μου μικρούλλα.

Μήν λές πώς σέ λεισμόνησα
ά τρυφερά λογάκια
δεις (τά βελουδένια μάγουλα καί τά γλυκά ματάκια).

Μήν λές πώς σέ λεισμόνησα
κιά'ν ό καιρός περνάει
εχω καρδιά που αγαπά
ποτέ τίς δέν ξεχνάει.

Μήν λές πώς σέ λεισμόνησα
τά τρυφερά λογάκια
δεις (τά βελουδένια μάγουλα καί τά γλυκά ματάκια).

ΜΙΑ ΜΟΝΗ ΠΟΘΩ

ΜΙΑ ΜΟΝΗ ΠΟΘΩ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΩ
ΠΟΥ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΛΙΖΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ
Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ
ΜΕ ΜΑΓΕΥΕΙ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ
ΜΕΕΕ ΜΑΓΕΥΕΙ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ

ΑΡΜΟΝΙΑ Η ΚΑΘΕ ΤΗΣ ΛΕΞΗ
ΟΤΑΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΓΛΥΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
ΕΙΣΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΩΡΑΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
ΛΕΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΖΕΦΥΡΟΥ ΠΝΟΗ
ΛΕΕΕΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΖΕΦΥΡΟΥ ΠΝΟΗ

ΡΟΔΑ ΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΗΣ ΒΗΜΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΗ ΓΕΛΟΥΝ ΟΤΑΝ ΓΕΛΑΕΙ
Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΤΑΕΙ
ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΕΓΩ Σ'ΑΓΑΠΩ
ΟΟΟΤΑΝ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΕΓΩ Σ'ΑΓΑΠΩ

ΞΥΠΝΑ ΞΥΠΝΑ ΔΙΟΤΙ ΧΑΡΑΖΕΙ
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΛΑΛΟΥΝΕ
ΞΥΠΝΑ ΞΥΠΝΑ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΜΑ ΠΟΥΝΕ
ΠΩΣ ΜΕΙΝΑΜ' ΟΛΗ ΤΗ ΝΥΚΤΑ ΜΑΖΙ
ΠΩΩΣ ΜΕΙΝΑΜ' ΟΛΗ ΤΗ ΝΥΚΤΑ ΜΑΖΙ