

Άπονη ζωή

Άπονη ζωή, μας πέταξες στου δρόμου την άκρη,
μας αδίκησες.

Ούτε μια στιγμή δεν ήρθες να διώξεις το δάκρυ,
μας κυνήγησες.

Το κρίμα μας βαρύ, μας γέννησες φτωχούς
με την καρδιά πικρή, γεμάτη στεναγμούς.

Άπονη ζωή, δε δέλαμε παλάτια κι αστέρια
να μας χάριζες.

Μια μπουκιά γωμί, για μας τα ορφανά περιστέρια,
ας χαλάλιζες.

Μας έδειρ' ο βοριάς, μας πήρε η βροχή
το αίμα της καρδιάς, γιατί είμαστε φτωχοί.

Φτωχολογιά

Φτωχολογιά, για σένα κάθε μου τραγούδι,
για τους καπμούς σου, που σεργιανούν στη γειτονιά.
Φτωχολογιά, που από τον πηλό φτιάχνεις λουλούδι
και τους καπμούς σου τους πλέκεις γιλοθελονιά.

Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν
άντρες μ' ολοκάθαρη ματιά.

Ψηλά κυπαρισσόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα,
που χουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά. (δις)

(πιάνο)

Στα χέρια σου

Ένα βράδυ που 'βρεχε

Ένα βράδυ που 'βρεχε, που 'βρεχε μονότονα,
έφυγες αγάπη μου.

Ποιος σε πήρε να 'ζερα και δα τον εσκότωνα.

Ένα βράδυ που 'βρεχε, που 'βρεχε μονότονα. (δις)

Ένα βράδυ που 'βρεχε, μέχρι το ξημέρωμα,
έφυγες αγάπη μου.

Αχ αυτός ο άτιμος, ίδελε μαχαίρωμα.

Ένα βράδυ που 'βρεχε, μέχρι το ξημέρωμα. (δις)

Ένα βράδυ που 'βρεχε, μέχρι που εχάραξε,
έφυγες αγάπη μου.

Κι η καρδιά μου σκίστηκε κι η καρδιά μου σπάραξε.

Ένα βράδυ που 'βρεχε, μέχρι που εχάραξε. (δις)

Αυτός ο άλλος

Αυτός ο άλλος που σε πήρε από μένα
αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος,
είν' ευεργέτης μου μεγάλος.

Πες μου λοιπόν πού κάθεται να πάω να τον γνωρίσω
για το καλό που μου 'κανε να τον ευχαριστήσω.

Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος,
είν' ευεργέτης μου μεγάλος.

Αυτός ο άλλος που σε βούτηξ' ένα βράδυ
κι έγινε δρύλος, κι έγινε δρύλος,
είν' ο καλύτερός μου φίλος.

Μία που σε πήρε του χρωστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη
να τον φυλάει ο Θεός και χρόνια να του δίνει.
Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος,
είν' ευεργέτης μου μεγάλος.

Αυτός ο άλλος που σε χαίρεται, που σ' έχει,
αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος,
είναι σωτήρας μου μεγάλος.

Na ζήσεις βρε λεβέντη μου κι από χαρά δα κλάγω,
λαμπάδα σαν το μπόι σου στην εκκλησιά δ' ανάγω.
Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος,
είν' ευεργέτης μου μεγάλος.

Ελευσίνα

Πήρα τους δρόμους μια βραδιά
και τους γνωστούς ρωτούσα
για το κορίτσι μου που αγαπούσα
στην Ελευσίνα μια φορά.

Για το κορίτσι μου

Έριξα πέτρα στο γιαλό¹
στο πέλαγο λιδάρι
για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι
στην Ελευσίνα μια φορά.

Για το κορίτσι μου