

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝ

1868-1941

Ο Φίλιππος Καστάν κατάγεται από την οικογένεια Λουδοβίκου Καστάν του ελβετού γιατρού που έφθασε στην Κύπρο τό 1864. Εγκατεστάθηκε στη Λεμεσό και παντρεύτηκε την Ανδρομάχη κόρη του Κυρκιρή -ελέγετο Κυρκιρή διότι κατάγεται από την Κέρκυρα-

Ο γιατρός ητο καλλύφωνος και όταν εξέταζε ασθενείς στο ιατρείο του συνεχώς τραγουδούσε και όλοι έλεγαν για την ωραία φωνή του.

Την ωραία φωνή του γιατρού κληρονόμησαν οι:-

1. Ο γιός του Φίλιππος που γεννήθηκε στη Λεμεσό τό 1868 και πέθανε τό 1941.
2. Ο Γλαύκος Καστάν γιός του Φίλιππου έγγονος του γιατρού γεννήθηκε τό 1897 και πέθανε τό 1977.
3. Καλλιόπη Καστάν έγγονη του γιατρού, γεννήθηκε τό 1905.

Ο Φίλιππος Καστάν γεννήθηκε στη Λεμεσό τό 1868 και σπούδασε φαρμακοποιός. Διατηρούσε φαρμακείο στην γωνία Αγίου Ανδρέου και Αγνύρας μέχρι τό τέλος της ζωής του. Γεννημένος γλεντζές όπως ο πατέρας του οπαδός της νυκτερινής ζωής και τακτικός θαμώνας των ταβερνών της πλατείας κεσογλουδικών.

Τραγουδούσε τά βράδυα στις ταβέρνες και μετά μαζί μ' άλλους τραγουδηστές και οργανοπαίχτες τριγυρνούσε τά σκοτεινά στενά της πόλης τραγουδώντας διάφορα τραγούδια και καντάδες. Κάτοχος ωραίας φωνής σεκόντου και ένας από τούς πρωτοπόρους κανταδόρους.

Τίς πληροφορίες μου τίς έδωσε ο Λούης Καστάν γιός του Γλαύκου Καστάν. Στο πίσω μέρος της σελίδας υπάρχει η υπογραφή του Λούη Καστάν.

πρωταγωνιστής σε πολλές φιλικές και "όπερα" διότι άπαιώς πολλές
 βραβεία ενώ τραγουδούσε Feust στο ρόλο του ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗ 'έως
 ότου αναμοίη καρδιάς πέθανε πάνω στη σκηνή - Δηλαδή από
 έναν καλλιτέχνη που έδωσε κι αλήθεια τη ζωή του
 'Ο θάνατος του πρέπει να συνέβηκε γύρω στο 1840.


'Ο πατέρας ή Louis De Castan, που στη Ρώμη τον είλεσαν
 ή πατέρα ή κάστανος, ήτο άνθρωπος εύλοχος και τραγουδιστής
 'Όταν εξέταζε άεθνή πολλές φορές τραγουδούσε, και πολλοί είλεσαν
 για την βραία φωνή του πατέρα του κάστανου
 'Ο πατέρας παντρεύτηκε στη Ρώμη την
 Ανδρομάχη κόρη κάποιου νισίωτη Κερκεραίο
 του Ιωάννη Κιρκιή
 'Εγέννησε 2 παιδιά τον Φιλίππο που έβουδσε
 φάρμακοσιός και υσταρούσε φάρμακός στη Ρώμη
 στη διοίκηση ήτου άνδρικού και ήγερας.
 Ο γιος του, Φιλίππος, γενήθηκε στη Ρώμη το 1868
 και πέθανε το 1951. Παντρεύτηκε την Έρατώ
 όπου έέχτησαν 5 παιδιά. Τον Τζακό, τον Πέτρο,
 τον Κωνσταντίνο ή Ταντέ την Καλλιόπη και τον Ρούνι.
 Από όλα τα παιδιά της διίτησης ήτοι ενδιαφέρον
 'έχει ή Καλλιόπη De Castan. Για συνέχιστας την
 καλλιτεχνική της προεργά και των ομογενικών
 καλλιτεχνική φλέβα έπείδασε φωνητική μουσική στη
 Βιέννη στην Αύστρια.
 ή Καλλιόπη στη έδρα... και... έδρα...




γεννήθηκε στη Γένη το 1905. και έζησε παράδειση
στη Νεχέρ στο Ακταίο, στο ΜΑΧΙΜ και στο ΚΑΝΣΙΓΙΑΝΟΝ.
Επίσης τραγουδούσε στην Βιλεζαίνουρα και στο ΚΑΙΡΟ
Επίσης έγραφε και ζωγράφιζε δυο φορές στην Κωνσταντινούπολη μέλος
της επιτροπής αυτής συνέταξε επίσης την καλλιτεχνική πρόταση
των προγράμτων του. Στην ηλικία του ΑΡΧΙΜΑΝΤΗ και της
καλλιόπης της Λοίνας έγραψε για πάντα.

Ο Λοίνας de Costan για τον Γάλλο Λοίνας και της θάλασσας
τηρήματα να είναι γνωστός, φίλος και συνεργάτης μου
και ε' ατόν χρωστώ πολλές ώρες τις πληροφορίες που έχω.
Πολλές επίσης πληροφορίες έγραφα έως το βιβλίο "Η ΠΕΜΕΣΟΡ
Α' ΑΡΧΙΜΑΝΤΗ ΚΑΙΡΟΥ" του Κώστα Πηλεπόκη.

Τις πληροφορίες για την οικογένεια Costan στην Κωνσταντινούπολη
Ζουδαχιστόν ε' αναφέρομαι τον καθολικό φίλο τις
δίδω για το άρθρο του είδω και γινώσκω ορισμένα
και στο Μανδακί. Επί ο Λοίνας de Costan. για τον
Γάλλο Λοίνας de Costan. Ο πατέρας μου Γάλλος de Costan
είχε έρθει στο Λοίνας de Costan. που ε' αναφέρομαι Κώστα
το 1864.


Louis de Costan
29-5-97.


JOSEPH MANDANION
1885-1910