

ΠΡΟΚΟΠΗΣ Χ" ΜΙΑΤΗΣ
Γέννημα 1892 - Θάνατος 1944.

Στό βιβλίο " ΕΠΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ "τού Γεώργιου Μ.
Χατζηωστή στή σελίδα αρ. Ι5, οι Κώστας καί Προκό-
πης Χ" Μιλτή τά δύο αδέλφια, αναφέρονται ως άνθρωποι
πού συμμετείχαν τακτικά καί ενεργά στή μουσική ήνη-
ση της μικρής τότε Λεμεσού - περίοδος 1912 - 1925
περίπου - καί ταυτόχρονα συμμετείχαν καί ως μέλη
χορωδιακών συγκροτημάτων.

Ο Προκόπης Χ" Μιλτής γεννήθηκε στή Λεμεσό τό έτος
1892, στήν οδό Αθανασίου Σακελαρίου αρ. ΙΙ. Ο δρόμος
αυτός ευρίσκεται ακριβώς στή Βόρεια πλευρά της πρώτης
δημοτικής αγοράς δίπλα από τό τότε Ελληνικό Γυμνάσιο
της πόλης. Τήν περίοδο 1912 - 1925 ο δρόμος αυτός
ήταν τό ηέντρο της πόλης.

Φιλόμουσος, αθλητής καί φιλοπρόδοος άνθρωπος ο Προκό-
πης Χατζημιλτής, επειδή του άρεσαν οι ωραίοι ήχοι καί
τά ωραία ακούσματα, εγινε μέλος της φιλαρμονικής του
Δήμου Λεμεσού επί Χουρμουζίου.

Ως μέλος της ορχήστρας καί φιλαρμονικής του Δήμου
ελαβε μέρος σ' ολες τίς εκδηλώσεις της εντός καί εκτός
Λεμεσού, διακρίνετο δε για τήν συνέπεια του πρός τό
καθήκον. Στήν φιλαρμονική του Δήμου έπαιζε ηλαρίνο
καί σαξόφωνο όπως καί ο αδελφός του.

Οι τότε νέοι της πόλης, μουσικόφιλοι, ηλοφωνάρηδες
καί οργανοπαίκτες γιά νά μπορέσουν νά εκδηλώσουν τά
μουσικά των προσόντα, αλλά καί ταυτόχρονα νά γλεντίσουν
καί νά διασκεδάσουν, δημιουργησαν μικρές ομάδες από
προσοντούχους φίλους καί μή, καί ηυλιοφορούσαν στούς
δρόμους τά βράδυα τραγουδώντας διάφορα τραγούδια αλλά
καί ηαντάδες μέ συνοδεία μανδολίνων καί κιθάρων.
Ο Προκόπης πάντοτε συνοδεύει μέ τό ηλαρίνο καί τό
σαξόφωνο του.

Η μόνη διέξοδος αυτών των τραγουδηστών, αφού δέν
υπήρχε άλλης μορφής διασκέδαση, από μόνοι των
συγκροτούσαν ομάδες τραγουδηστών μέ όργανα στούς
δρόμους συνήθως τά βράδυ, αλλά καί σέ "στέκια" όπως
τά έλεγαν δηλαδή διάφορες μικρές μπακαλοταβέρνες που
αφθονούσαν τότε. Μπακαλοταβέρνες μικρές, συνοικιακές,
καθαρές, μέ πλούσιο μεζέ καί ποτό οχι σέ μπουκάλες
σφραγιστό αλλά χύμα.

Αυτοί λοιπόν οι τραγουδηστές τέλος του Ι9ου καί αρχές
20ου αιώνα υπήρξαν οι πρόδρομοι των σημερινών καντα-
δόρων. Οι διαφορές μεταξύ των παλιών καί των νέων
κανταδόρων είναι μεγάλες καί πολλές. Οι πρώτοι κυκλο-
φορούσαν πεζή σέ δρόμους χωματένους καί σκοτεινούς γιά
τά μάτια κάποιας μικρής σέ κάποια γειτονιά σέ σπίτι
κατασκευασμένο μέ πλυνθάρια, αλλά μέ αυλή γεμάτη από
γιασεμιά καί βασιλικό. Ήνω οι δεύτεροι, δέν κυκλοφορούν
σήμερα καθόλου τά βράδυ αλλά μόνον στά καρναβάλια:
πάνω σέ αρματα μέ μικρόφωνα καί αμπλιφέϊαρς καί πολλές
φορές μέ κασέττες. Οι πρώτοι καθηταδόροι τραγουδούσαν
ωραία ως καλλύφωνοι ενώ αρκετοί από τούς σημερινούς
παραφωνούν καί ειφανίζονται μόνον γιά διαφήμιση.

Ενας από αυτούς τούς πρώτους κανταδόρους καί συνδετικός
κρίνος στήν αλυσίδα των κανταδόρων της Λεμεσού υπήρξε
καί ο Προκόπης Χ" Μιλτής κλαρινίστας καί σαξοφωνίστας.

Τίς περισσότερες φορές οι ομάδες ξεκινούσαν από τά
σπίτια των γιά τίς υπνοτερινές των εξόδους μέ κατεύθυνση
τίς μπακαλοταβέρνες της πλατείας κεσογλουθκιών
πίνοντας καί διασκεδάζοντας μέχρι τών πρωΐνων ωρών.
Ο Προκόπης σκοτώθηκε από σφαίρα στήν Αθήνα κατά τήν
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου τέλος του Ι944.

Άνδρεας Χ" Μιλτής
αδελφότεκνος του Προκόπη Χ" Μιλτή
γεννημένος τό Ι926.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΤΖΗΜΙΛΑΤΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

1. Ο Χατζημιλτῆς Γεωργίου καὶ ἡ πολυμελῆς του οἰκογένεια

Τὸ παλαιότερο πρόσωπο τῆς οἰκογένειας τῶν ἡρώων, γιὰ τὸ δποῖο σῶζονται στοιχεῖα, εἶναι ὁ παππούς τους Χατζημιλτῆς Γεωργίου, ὁ δποῖος γεννήθηκε στὴ Λευκωσία τὸ 1865 καὶ πέθανε στὴ Λεμεσὸ τὸ 1937, σὲ ἡλικία 72 ἑτῶν.¹ Ἡ γυναίκα του Εὐανθία γεννήθηκε τὸ 1871 καὶ πέθανε, 86 ἑτῶν, τὸ 1957.

Τὸ ζεῦγος Χατζημιλτῆς Γεωργίου ἀπέκτησε ἐφτὰ παιδιά· ἔξι γιούς, τοὺς Ἀντώνη, Δημοσθένη, Κώστα, Μιχάλη, Νικόλα καὶ Προκόπη καὶ μιὰ κόρη, τὴν Ἀλεξάνδρα. Οἱ Δημοσθένης, Κώστας καὶ Μιχάλης χρησιμοποίησαν τὸ ἐπίθετο Χατζημιλτῆς ἐνῶ οἱ ἄλλοι τρεῖς καὶ ἡ ἀδελφὴ τὸ ἐπίθετο Γεωργιάδης. Ἡ τελευταία, μετὰ τὸν γάμο της, πῆρε τὸ ἐπίθετο Ρήγα.

Στὰ πρῶτα χρόνια τοῦ αἰώνα ὁ Χατζημιλτῆς μετοίκησε οἰκογενειακῶς στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἴγυπτου ἀναζητῶντας καλύτερες συνθῆκες ζωῆς, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας στὴν Κύπρο. Ἀπὸ τὰ παιδιά του ὁ Κώστας καὶ ὁ Προκόπης ἔμειναν στὴ Λεμεσὸ σὲ συγγενεῖς τους, μετέβαιναν δημοσιοποίησαν τὸ ἐπίθετο Χατζημιλτῆς ἐνῶ οἱ ἄλλοι τρεῖς καὶ ἡ ἀδελφὴ τὸ ἐπίθετο Γεωργιάδης. Ἡ τελευταία, μετὰ τὸν γάμο της, πῆρε τὸ ἐπίθετο Ρήγα.

Δυὸς ἀπὸ τὰ παιδιά του, ὁ Δημοσθένης καὶ ὁ Νικόλας ἔμειναν στὴν Αἴγυπτο καὶ χρησιμοποίησαν κι αὐτοὶ τὸ παρώνυμο Ἀρμένης. Ὁ πρῶτος πέθανε στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ὁ δεύτερος στὴν Ἀθήνα, δποὶ μετοίκησε ἐπειτα ἀπὸ τὴν καθεστωτικὴ μεταβολὴ τοῦ 1952 στὴν Αἴγυπτο. Τὰ δυὸς ἄλλα ἀδέλφια, ὁ Ἀντώνης καὶ ὁ Μιχάλης διακρίθηκαν ὡς ἀθλητὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Συλλόγου Ἀλεξάνδρειας, στοὺς δρόμους ταχύτητας καὶ στὸ ὑψος ἐπὶ κοντῷ ἀντιστοίχως. Ὁ τελευταῖος συνέχισε καὶ ὡς ἀθλητῆς τοῦ Συλλόγου «Ολύμπια» Λεμεσοῦ. Τὰ δυὸς ἀδέλφια ποὺ εἶχαν μείνει στὴ Λεμεσό, ὁ Κώστας καὶ ὁ Προκόπης συμμετεῖχαν ἐνεργῶς στὴ μουσικὴ κίνηση τῆς πόλης ὡς μέλη τῶν χορωδιακῶν τῆς συγκροτημάτων.

Ἡ οἰκογένεια Χατζημιλτῆς-Γεωργιάδη ἐμφορεῖτο ἀπὸ τὰ ἔθνικὰ Ἰδανικά, τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐλλάδα, τὸ ἰδεῶδες τῆς Ἐνωσῆς καὶ ἀνέπτυξε πνεῦμα ἀγωνιστικότητας καὶ ἔθνικῆς προσφορᾶς. Ὁ Προκόπης Γεωργιάδης ἔλαβε μέρος, ὡς ἔθελοντής, στοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους καὶ στὸν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τὰ παιδιά του Ροδίων καὶ Μιλτιάδης ἔδωσαν ἐνσυνείδητα τὴν ζωὴ τους γιὰ τὴν πατρίδα. Ὁ ἔξαδελφός τους Δῆμος Κ. Χατζημιλτῆς, μιλώντας τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1951 στὴ Λεμεσό, στὸ ἐπίσημο τρισάγιο γιὰ τὸν Ροδίωνα, δρκίσθηκε συνέχιση τοῦ ἀγώνα γιὰ τὰ Ἰδανικά γιὰ τὰ δποῖα δηρωας θυσιάσθηκε καὶ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς

1. Σύμφωνα μὲ τὸ «Πιστοποιητικὸ Βρεττανικῆς Ιθαγένειας» («Certificate of British Nationality»), τὸ δποῖο ἡ ἀποικιακὴ Κυβέρνηση τῆς Κύπρου παραχώρησε, βάσει τῶν Διαταγμάτων περὶ Προσαρτήσεως (Annexation) τοῦ 1914 καὶ τοῦ 1917, σὲ δλους τοὺς Κυπρίους ποὺ γεννήθηκαν πρὶν ἀπὸ τὶς 5 Νοεμβρίου 1914 – ήμερομηνία κατὰ τὴν δποῖα ἡ Κύπρος κηρύχθηκε κτῆσις τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας – τὰ στοιχεῖα τοῦ Χατζημιλτῆς Γεωργίου ἦταν τὰ ἀκόλουθα: Ἐπάγγελμα: φθαρτοπόλης, ψφος: 1μ. 65, πρόσωπο: στρογγυλό, χρῶμα προσώπου: ώχρο, μέτωπο: πλατύ, μύτη: χοντρή, στόμα: κανονικό, πηγούνι: πλατύ, χρῶμα μαλλιῶν: γκρίζο, χρῶμα ματιῶν: σκούρο καφέ, ειδικὰ χαρακτηριστικά: τυφλός στὸ ἀριστερὸ μάτι. Τὸ Πιστοποιητικὸ ἐκδόθηκε στὶς 4 Μαρτίου 1922, σταν ὁ Χατζημιλτῆς ἦταν 57 χρονῶν. Κάτω ἀπὸ τὴν φωτογραφία του ἡ υπογραφή του: «Χ"Μίλτῆς Γ. Ἀρμένης».

