

ΜΗΤΡΩΟΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΑΝ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΕΒΑΙΕΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧ. ΛΕΜΒΕΟΥ

ΟΟΟοοοοΟΟΟ

Όνομα ΑΛΕΚΟΣ Ζ.

Επώνυμο ΚΑΚΟΜΑΝΩΛΗΖ

Τόπος Γεννήσεως ΛΕΜΕΣΟΣ

Ημερομ. Γεννήσεως 1909 - 1976

Διεύθυνση Οδός Αγίας Ανδρέως στη Λεμεσό

Όνομα Πατρός και μητρός καθώς
και άλλων πληροφοριών για την
οικογένεια

Εκπαίδευση Απόφοιτος Γυμνασίου Λεμεσού
Όταν μετέβη στην Αίγυπτο σπουδαστικώς, εκεί
έμαθε και διδάσκαλε, κλαίνο, σκωπικόν και
σαζάκινο. Στην Αίγυπτο ως επαγγελματίας
έπαιξε επί διαφόρα μέρη α.

Τομείς πολιτιστικών η πολιτισμικών
δραστηριοτήτων

Ο Άλλιος Κωστανωτής νύνηξε δεξιοτέκνης
επί κλαίνο. Τη θεώς ηε την επιτήρησι τον
στη Λεμεσό από την Αίγυπτο δεσποιοποιήθη
επί τον τόπον της φυσικώς και ευκλειήθηνα
ως δεξιοτέκνης τον κλαίνο έλαβε ή έρας


σε πολλές ευκαιρίες του Δήμου Λακωνών
ως μέλος της οργάνωσης ή ως εθελόγος.

Έπαινος Σηκιούριτας δική του σκαμνί στην
διδάσκει, αμφοτερόν, κλάειν, και ααζόφωνο
-βίαιε ψαειν και ααζόφωνο σε διαύφορα
κεντρα, νυκτερινά, στη Λακωνία.

Τον βοηθάει να παίζει στο νυκτερινό κέντρο
σε ΟΜΥΡΙΑ στη Λακωνία για όργανα του
διδάσκει, και πάντοτε τον άρεσε η δεξιοτεχνία
του και το γοητευτικό του.

Πέθανε σχετικά νέος ο ήρωας 66 ετών.

Καταδύει με την ομάδα καταδύσεων
του Γιώργου Μανταχίου ή ομάδα καταδύσεων
Σατζέρη παμώφιστη φίλη του

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΑΧΙΟΥ

Όνοματεπώνυμο και υπογραφή
προσώπου/ων που έδωσε/αν τις
πληροφορίες

ΚΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ

Εκλεκτός Λεμεσιανός μουσικός και κανταδόρος. Γεννήθηκε στη Λεμεσό τό 1909, σπούδασε μουσική στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και υπήρξε βασικό στέλεχος της φιλαρμονικής Αλεξανδρείας για πολλά χρόνια. Γλωσσομαθής και μελετηρός εξ φύσεως μιλούσε εκτός της μητρικής του γλώσσας και την αραβική, γαλλική, ιταλική και αγγλική.

Αφού επέστρεψε στη γενέτηρα του Λεμεσό ως μουσικός, τραγουδούσε ως κανταδόρος με την εκλεκτή ομάδα κανταδόρων Γώγου Μουτσοχίτο από τό 1938 μέχρι 1945 όπου ο Γώγος Μουτσοχίτο μετά τό τέλος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου έφυγε για τίς Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η ομάδα αυτή διελύθηκε.

Η ομάδα αυτή φνομάσθηκε και ομάδα του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου διότι συνήθως τραγουδούσαν τά βράδια χωρίς ηλεκτρικό φώς από τόν φόβο μήπως τά γερμανικά αεροπλάνα κτυπήσουν όταν δούθ φώς.

Πάντοτε συνόδευε την ομάδα των κανταδόρων με τό σαξόφωνο του.

74
Γώγος Μουτσοχίτος
1984

ΑΛΕΚΟΣ Ζ. ΚΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ (1909–1976)

Γεννήθηκε στη Λεμεσό. Όταν μετανάστευσε με τη μητέρα του στην Αίγυπτο, έμαθε να παίζει σαξόφωνο, κλαρίνο και ακκορντεόν. Όταν αργότερα εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό, έπαιρνε μέρος σε συναυλίες του Δήμου Λεμεσού και αλλού. Δίδασκε μουσική κι έπαιζε σε διάφορα κέντρα. Ήταν δεξιοτέχνης στο κλαρίνο.

