



Με μπλε γραβάτα ο Λυσσαρίδης και κόκκινη ο Κληρίδης έμφορτοι πλουσίων εδεσμάτων τα τσουγκρίζουν...



Για χάρη της... εθνικής... ομοψυχίας Κληρίδης και Χριστόφιας πίνουν σταυρωτά εις υγείαν αλλήλων...

Ξέχασαν τις εκλογές και το γλέντησαν...

Ο Αγαπίου μοίρασε... καραγκιόζηδες

Γράφει: **Σωτ. Μιχαήλ**

Η ΒΟΥΛΗ των Αντιπροσώπων «σειστήκε» κυριολεκτικά ψες από τα γέλια και τα χειροκροτήματα των βουλευτών οι οποίοι σφιχταγκαλιασμένοι γιόρτασαν τον ερχομό των Χριστουγέννων, μακριά από πύρινες ομιλίες και αλληλοκατηγορίες, ξεχνώντας ακόμα και τις προεδρικές εκλογές.

Και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια μιας εξαιρετικής χριστουγεννιάτικης γιορτής που οργάνωσε το προσωπικό και συμμετείχαν εκτός από τους βουλευτές και τις συζύγους τους, πρώην βουλευτές και εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Με το Γιαννάκη Αγαπίου Αη Βασίλη να σατιρίζει τα πάντα, το Νίκο Πιττοκοπίτη να απαντά, τον Κληρίδη και το Γαλανό να παρεμβαίνουν και το Σπύρο Κυπριανού να κρατά την κοιλιά του από τα γέλια την ώρα που ο Κώστας Χαραλαμπίδης εμμείτο τη φωνή του, πέρασαν όλοι μια αξέχαστη νύχτα.

Η γιορτή άρχισε με τον Αγαπίου να μοιράζει δώρα και μάλι-

στα πολύ παράξενα... όπως κόκκινα δολάρια (πραγματικά), κουρκουτάες, καραγκιόζηδες κ.α.

Εξάλλου, έδωσε του Πιττοκοπίτη κατακέφαλα με τη σάτιρα του σαν αιώνιος «αντίπαλος» του, ο οποίος και απάντησε αργότερα ανάλογα.

Είπε ανάμεσα σ' άλλα ο Αη Βασίλης... Αγαπίου:

— «Αν ζούσε ο μ. ο Πάπης θα καθαιρούσε το Χριστόφια που κατάργησε αυτό το προνόμιο που είχε το ΑΚΕΛ για τόσα χρόνια λόγω μαθουσαλισμού τζιαι γέμωσε τη Βουλή με ένα σωρό «κοπελλούθκια» που όσο να ακούσουν «ΠΑ» κατουρούν πάνω τους που τον φον τους».

— Το ΔΗΚΟ είναι το κόμμα στο οποίο το γράμμα Μ υπερέχει - Μάρκος, Μουσιούττας, Μιχαηλίδης, Μιχαλάκης Κυπριανού. Φανταστείτε αν ο Πιττοκοπίτης ονομάζετο Μουττοκοπίτης. Πού είσαι Χάρρυ Κλιν να χρησιμοποιήσεις την αγαπημένη σου λέξη.

Και πρόσθεσε:

• Στο Μιχαηλίδη Ντινο φέρνω



Ένα πλακάτ με τη φωτογραφία του υποψηφίου Προέδρου Γιώργου Βασιλείου πρόσφερε σαν δώρο στον ανθυποψήφιό του Γλαύκο Κληρίδη ο Αη Βασίλης της Βουλής Γιαννάκης Αγαπίου.

ένα καραγκιόζη άμα πον να κατσαριζέι να σηκώνει τζι' άλλο ττόζι.

• Στο ΡΙΚ τζιαι τηλεόραση το πρόβλημα θα λύσω τον Τάσο για διευθυντή εν να τον διορίσω.

• Στον Νίκο Αναστασιάδη: Εγιώ τον Νίκον είδα τον μπροστά του κόσμου ούλλου στην βούκκα που εφίλησε την Νέλλη Τσιουγοπούλλου.

• Στον Αριστο Χρυσοστόμου: Τουρπίνες που του Νέμιτσα την βιομηχανία να ρίχνει ελικόπτερα από την Πολωνία.

Το γέλιο όμως σκόρπισε ακόμα πιο άφθονο ο Κώστας Χαραλαμπίδης, ο οποίος τους έπιασε όλους σειρά και σατίρισε όλη την πολιτική κατάσταση στον τόπο.

Η γιορτή έκλεισε με κλήρωση πλούσιων δώρων. Το πρώτο που ήταν ένα ποδήλατο κέρδισαν συνεταϊρικά ο Ττίμης Ευθυμίου με τον Μάρκο Κυπριανού. Τελικά ο Μάρκος δέχθηκε να το δώσει στα παιδιά του Ττίμη αφού έκαμε δυο γύρους έξω από τη Βουλή.

ΦΙΛΕΛΕΧΘΕΡΟΣ

18.12.92