

Α  
Γ  
Ο  
Ν  
Α  
Σ

18  
/ Ι  
/ 92



## Ο ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Γλαύκος Κληρίδης, ψηφίζει Βασιλείου!

Για την απόφασή του αυτή καθώς και για ολόκληρο το παρασκήνιο της επιλογής Πασχαλίδη από το Μέτωπο, στη ... σελ. 32. (Φώτο Φειδίας Μωύσσως).

# Ο Κληρίδης ψηφίζει βασιλείου!

Ιστορικός συμβιθασμός ψες τη νύκτα στη Βουλή. Ο Κληρίδης θα ψηφίσει βασιλείου και το ΑΚΕΛ Κληρίδη στις προσεχείς Προεδρικές.

Ο κ. Κληρίδης θεάθηκε να κρατεί τη φωτογραφία του Προέδρου Βασιλείου και μέσω του Άη Βασίλη (Γιαννάκη Αγαπίου) να δίξει διαθεβαίωση ότι θα ψηφίσει βασιλείου.

Ο Άη Βασίλης χωρίς εξουσιοδότηση δηλώνει ότι το ΑΚΕΛ θα ψηφίσει Κληρίδη γιατί δεν το αποφάσισε ο Χριστόφαρος.

Και όλα αυτά κατά τη διάρκεια της γιορταστικής εκδήλωσης της Βουλής στην οποία παρέστησαν Βουλευτές, δημοσιογράφοι και το προσωπικό της Βουλής.

Στην αρχή ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ που προήδρευσε της χθεσινής συνεδρίας έψαλλε την προσευχή των Βουλευτών αλλά πριν την τελειώσει του άρπαξε το μικρόφωνο ο κ. Γαλανός, γιατί όπως είπε επέστρεψε ο Βασιλείου από την Αθήνα τζιαί έπαιψε να είναι προεδρεύων της Δημοκρατίας.

Κληρίδης: Χάσαμε τζιαί δαμαί.

Γαλανός: Πάντα που χάνεις.

Κληρίδης: Εγώ κερδίζω αλλού.

Γαλανός: Αν σε αφήσω

ΤΑ ΤΣΙΑΤΤΙΣΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ...



Εγώ...

Στο σημείο αυτό μπαίνει

στην αίθουσα της Βουλής ο Άη Βασίλης (ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Γιαννάκης Αγαπίου) φορτωμένος με κόκκινα διλλάρια σε πείσμα του Βουλευτή του ΔΗΣΥ κ. Πιττοκοπίτη που κατά το Γιαννάκη Αγαπίου το πραγματικό του όνομα είναι Μουννοκοπίτης.

Οι Βουλευτές και οι δημοσιογράφοι απόλαυσαν τα τσιαττιστά των Αγαπίου και Πιττοκοπίτη και λιγότερο του Κληρίδη.

Ο Αγαπίου απεκάλυψε ότι έχει φωτογραφία του Νίκο Αναστασιάδη να φιλά σε κάποιο σημείο της Βουλής για να μην το δει ο Γλαύκος τη Νέλλη του Πανεπιστημίου.

Απεκάλυψε ότι τον Πέτρον τον Στυλιανού αντικατέστησε στη Βουλή ο Νίκος ο Μιχαλλίδης που βάζει ερωτήσεις τζιαί ρωτά την Κυβέρνηση για τους γουμάρες της Αφίσου.

Ο Άη Βασίλης (Γιαννάκης Αγαπίου) έχασε το όνομα του Βουλευτή του ΑΚΕΛ κ. Μαυροκορδάτου και άρχισε να του φωνάζει Καραϊσκάκη.

Το ΑΚΕΛ είναι το μόνο κόμμα που όλοι οι Βουλευτές του είναι παντρεμένοι.

Τα άλλα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ έχουν από ένα σκάπουλο. Ο ΔΗΣΥ την Καΐτη, το ΔΗΚΟ το Μάρκο και

η ΕΔΕΚ τον Ομήρου.

Το κόμμα της ΕΔΕΚ διαθέτει γενειοφόρους.

Το ΔΗΚΟ έχει πολύτεκνο Βουλευτή τον Τασο. Έχει τέσσερα κοπελλούσθια.

Ακολούθως ο γνωστός ηθοποιός Κωστας Χαραλαμπίδης απεκάλυψε όλο το παρασκήνιο μέχρι το Μετωπο να βρει υποψήφιο.

Σπύρος προς Βάσο: Νομίζω ότι ο Πατσαλίδης τζιαττίζει με μας.

Βάσος: Πολύ καλός.

Σπύρος: Ελπίζω να δεχθεί.

Σπύρος (τηλεφωνά στον Πατσαλίδη) Ανδρεά θέλω να σε δώ.

Πατσαλίδης: Τι θέλεις;

Σπύρος: Δέχεσαι υποψήφιος; (Παναγία μου θοήθα το να μην δεκτεί)

Πατσαλίδης: Να σκεφθώ.

Σπύρος: (τηλεφώνημα προς Βάσο): Ο Πατσαλίδης μου είπε γιοκ.

Κληρίδης (τηλεφώνημα προς Σπύρο) Σπύρο μου τηλεφώνησες;

Σπύρος: Όχι Γλαύκο. Ο Πατσαλίδης μου είπε γιοκ.

Κληρίδης: Επειδή Σπύρο μου είπες να περιμένω τηλεφώνημα σου σήμερα έμεινα σπίτι.

Σπύρος: Θα σου τηλεφωνήσω στο δεύτερο γύρο.

Κληρίδης: Δηλαδή τώρα ήπορώ να φύω.

Σπύρος: Πήγαινε όπου θέλεις. Αλλά προσεκτικά.

Κληρίδης: Καλά Σπύρο.

Σπύρος (τηλεφωνεί προς Τάσσο). Τάσσο ενδιαφέρεσαι για Πρόεδρο;

Δεν ενδιαφέρεσαι; Εντάξει αφού δεν ενδιαφέρεσαι κάμαι τζιαί καμιά δηλωσούν για να σταματήσει ο Γαλανός να με κουκκουφά.

Σπύρος (τηλεφωνεί προς Λυσσαρίδη): Τζια ο Τάσσος μου είπε γιοκ. Ξέρεις κανένα άλλο.

Βάσος: Τον Πασχάλη.

Σπύρος: Τον τραγουδιστή, που τραγουδά «Μα είσαι καταπληκτικός»;

Βάσος: Ναι ξέρει τζιαί τραγουδά. Τηλεφώνα του.

Σπύρος: (τηλεφωνά στον Πασχάλη) Πασχάλης... Πασχάλης...

Πασχάλης: Ο ίδιος.

Σπύρος: Σπύρος εδώ. Θέλω να μάθω αν ενδιαφέρεσαι για Πρόεδρος.

Πασχάλης: Δέχομαι.

Σπύρος: Πώς σου κατέβηκε;