

14/12/92

ΤΙ !!



...σας
...ίται η
...ική
...η του Π.
...η. Για το
...» έχω παιδιά
...εις μου.
...είναι ο κ.
...ης για τους
...ιδες και
...ι οι άλλοι
...μ αν
...ν ποτέ τ'
...του. Οσο
...νής»
...και
...ίζω.
...δολογίας

από το Βασιλείου»
οπτασιάζεται η
«Ελευθεροτυπία». Τι
το παράξενο θα μου
πείτε; Οργιώδης
φαντασία, όργια
οπτασιάζεται, τί θέλεις
δηλαδή να
οπτασιάζεται το...
μουσικό δείπνο; Οσο
για τις ψευδολογίες τί
ανησυχούν; Ως
γνωστό τα ψέματα
έχουν κοντά ποδάρια.
Κι αν πράγματι
πρόκειται περί
ψεμάτων έχουν
ποδάρια μόλις...
πενήντα ημερών και
κάτι. Υπομονή λοιπόν.
Τα... όργια
μετεκλογικώς.

□ «Δημιουργική» και
«παραγωγική»
συζήτηση που
διανθίστηκε με...
δεξιά κτυπήματα
κροσέ είχαν τις
προάλλες στην Αθήνα
οι φοιτητικές
παρατάξεις του
Συναγερμού
«Πρωτοπορία» και
«Δράσις - ΚΕΣ». Τα...
επιχειρήματα των δυο
πλευρών ήταν τόσο
ισχυρά που, απ' ότι
πληροφορούμαι,
έσπασαν και
καρεκλοπόδαρα!
Λαμπρό το μέλλον
του Συναγερμού με
τέτοια νιάτα. Στελέχη
στην πολιτική μπορεί
να μην βγάλει ο ΔΗΣΥ
αλλά από στελέχη
στο... «κάτς» είναι
σίγουρα
εξασφαλισμένος...

■ Η εκκλησία δεν
αναγνωρίζει τα
οικογενειακά



δικαστήρια κι η
Πολιτεία με τη σειρά
της δεν αναγνωρίζει
τα εκκλησιαστικά
τοιαύτα. Βέβαια το
θέμα δεν έγκειται στην
αναγνώριση, η
υπόθεση δεν είναι...
Σκόπια να πάμε στον
ΟΗΕ για αναγνώριση
ή μη. Το... πόντς είναι
που ο ανώτερος μας
κλήρος βάζει πάλι
τρικλοποδιά στον
εκουγχρονισμό του
οικογενειακού μας
δικαίου. Κι ύστερα
διερωτώνται μερικοί
πως απομακρύνεται ο
κόσμος από τις
εκκλησίες...

□ Ουαλός επιστημονικός
ερευνητής εισηγείται:
Λίγο αλκοόλ τη μέρα

τον γιατρό τον κάνει
πέρα! Κι οι εισηγήσεις
του εν λόγω Ουαλού
είναι σαφείς. Ενα -
δυο δάκτυλα του
ποτηριού ημερησίως
όχι παραπάνω. Κι όχι
κουτοπόνηρες
ερωτήσεις παρακαλώ.
Τα δάκτυλα στο
ποτήρι οριζοντίως κι
όχι καθέτως!
Διαφóρετικά δεν θ'
αποφύγετε τον γιατρό
αλλά θα τον
επισκεφθείτε με
βάδισμα επί των
τεσσάρων άκρων και
ράλιστα... χιαστί!

■ Οι βουλευτές μας
απέδειξαν προχθές ότι
έχουν υψηλή
αίσθηση του χιούμορ

κι αυτό είναι κάτι που
τους τιμά ιδιαιτέρως.
Το γέλιο κάνει καλό
στην υγεία και συνάμα
συμβάλλει στη
δημιουργία ήπιου
προεκλογικού
κλίματος. Λίγο τόχτεο
ο Κληρίδης να κρατά
πλακάτ του Βασιλείου
κι ο Γ. Αγαπίου να
σκορπίζει κόκκινα
δολάρια; Αυτό το
έργο πάντως πρέπει
να το ξαναδώμε.
Είμαι με την εντύπωση
πως ΡΙΚ και Λόγος
φρόντισαν γι' αυτό...

Ο Προλετάριος