

Χαράυνη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992

Τιμή φύλλου 30 σεντ
Βρετανία: 70 πέννες

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 476356

FAX: 365154

Ετος 37ο, αρ. Φύλλου 12530

12
ΣΕΛΙΔΕΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ

Ο Κληρίδης

ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΝΕΙ
ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

προσχώρησε στο Βασιλείου!

Επί του πιεστηρίου: Με μια πραγματικά αναπάντεχη κίνηση, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Γλαύκος Κληρίδης ανέτρεψε, αργά χθες το προεκλογικό σκηνικό, εκδηλώνοντας δημοσίως την υποστήριξή του προς τον ανεξάρτητο υποψήφιο Γιώργο Βασιλείου!

Και όχι μόνο: Μέσα στην αίθουσα της Βουλής και μπροστά στους εμβρόντητους βουλευτές όλων των κομμάτων πήρε από τα χέρια συναδέλφου του

ένα πλακάτ με τη φωτογραφία του Γιώργου Βασιλείου και το σήκωσε ψηλά στον αέρα! Τη μοναδική ανά την υφήλιο στιγμή, αποθανάτισαν οι επίσης εμβρόντητοι φωτορεπόρτερ, ενώ οι παριστάμενοι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν τα μάτια τους.

Αυτά και άλλα εξίσου ... ξεκαρδιστικά από τη γιορτή της Βουλής στη σελ. 6.

Χθες το βράδυ στη Βουλή σε επίσημη τελετή — Ακολούθησε χιουμοριστική βραδιά στην αίθουσα των αντιπροσώπων



Λεωνίδης 18/1/92

Όταν η Βουλή έχει κέφια...

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ σημασίας εξελίξεις που ανατρέπουν άρδην όλα τα δεδομένα αναφορικά με τις προοπτικές των επικείμενων προεδρικών εκλογών σημειώθηκαν χθες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν χθες κατέγραψε επιτελείο συντακτών μας. Συγκεκριμένα:



Ο Αησ Βασίλης... ξεπέζεψε από το ποδήλατο του και οδεύει προς το βάθρο για να μοιράσει τους μπονανάδες του

Μετά την προσυπογραφή των θέσεων Ρολάνδη στο Κυπριακό οι οποίες ως γνωστό συμβαδίζουν με την πολιτική του Προέδρου Βασιλείου, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Γλαύκος Κληρίδης, ικανε και το επόμενο βήμα: Απέσυρε την υποψηφιότητα του για την προεδρία της Δημοκρατίας και εκφράζει την υποστήριξη του για την επανεκλογή του Προέδρου Βασιλείου.

Αδιάψευστος μάρτυρας η φωτογραφία μας με τον κ. Κληρίδη να έχει υψωμένο το πλακάτ με τη φωτογραφία του κ. Βασιλείου. Δεν ήταν αυτό όμως το μοναδικό γεγονός. Χτες επιτεύχθηκε και ο ιστορικός συμβιβασμός με τη συμφιλίωση του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ. Και πάλι αδιάψευστος μάρτυρας ο φωτογραφικός φακός της φωτορεπόρτερ μας Ανθής Ξενοφώντος που αποθανάτισε τους ηγέτες των δυο κομμάτων κ.κ. Γλαύκο Κληρίδη και Δημήτρη Χριστόφια αγκαλιασμένους να πίνουν τη σαμπάνια της συμφιλίωσης.

Αυτά και πολλά άλλα παρόμοια στιγμιότυπα, όχι όμως κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας του Σώματος είχαμε χθες στη χριστουγεννιάτικη γιορτή της Βουλής. Φυσικά όλα αυτά μέσα από τους σατιρικούς μπονανάδες που μοίρασε με τη μορφή του Αη Βασίλη ο Βουλευτής Γ. Αγαπίου και ανέπτυξε με την πολιτική

- 1) Ο Κληρίδης προσχωρεί στον Βασιλείου
- 2) Ο Γλαύκος πίνει στην υγεία του Χριστόφια
- 3) Επιτυγχάνεται ο ιστορικός συμβιβασμός
- 4) Τα δολάρια γίνονται... κόκκινα
- 5) Ο Γαλανός προωθεί τις ιδέες Γκάλι

του, εγυρεύτηκαν αλλού.

Κάποτε, φυσικά, όταν εμπλέκονται οι εμπλεκόμενες ασχολίες του Συναγερμού και του ΔΗΚΟ ή του Γαλανού και του Κληρίδη, προεδρεύει ο Γιάτρος σε πείσμα των αγωνιστικών δυνάμεων.

Αν ζούσε ο μ. ο Πάπης θα καθαιρούσε τον Χριστόφια που κατάργησε αυτό το προνόμιο που είχε το ΑΚΕΛ για τόσα χρόνια λόγω μαθουσαλισμού τζιαι γέμωσε τη Βουλή με ένα σωρό κοπελλούθκια που, όσο να ακούσουν «πα» κατουρούν πάνω τους που τον φον τους.

Αυτά που σας λέω είναι αλήθεια και αποδεικνύονται από τον βιογραφικό κατάλογο της Βουλής που λέγει πως το κόμμα με τον μεγαλύτερο μέσον όρο ηλικίας είναι η ΕΔΕΚ με 53.5 χρόνια. Ακολουθεί στενά το ΔΗΚΟ με 53, μετά ο Συναγερμός με 51.5 και το ΑΚΕΛ με 48 και 7 μήνες. Δεν ξέρω ποιος είναι ο εφταμηνίτης.

Αλλες επιδόσεις των κομμάτων

● Για το ΔΗΣΥ είπε με ταξίδι άλλων ότι... «έχει τους βουλευτές με την... περισσότερη φωτογένεια στην τηλεόραση. Αφού, φανταστείτε, ανέφερε, πως ο Νίκος Αναστασιάδης έκαμε παραστάσεις στο ΡΙΚ να σταματήσει να τον... καταδιώκει».

● Για το ΑΚΕΛ είπε ότι: «Είναι το μόνο κόμμα που κατάφερε να αλλάξει το χρώμα το δολαρίου από πράσινο σε κόκκινο και που λέγεται πως ο κόνινοβουλευτικός του εκπρόσωπος ήτο υπεύθυνος για την εισαγωγή τους στην Κύπρο».

● Για την ΕΔΕΚ είπε ότι «είναι το μόνο κόμμα που διαθέτει γενιοφόρους βουλευτές» και πως «είναι το μόνο κόμμα που κανένας από τους βουλευτές του δεν ανοίγει το στόμα του να μιλήσει».

● Για το ΔΗΚΟ είπε ότι είναι «το μόνο κόμμα που έγραψε στο βιβλίο Γκίνες όνομα βουλευτή που έσπασε ρεκόρ στις ερωτήσεις. Είχαμε τον Πέτρο Στυλιανού, αγκονιστήκαμε τον Ντίνο Μιχαηλίδη».

«Είναι επίσης το κόμμα στο οποίο το γράμμα Μ υπερέχει - Μάρκος, Μουσιούττας, Μιχαηλίδης, Μιχαλάκης Κυπριανού».

»Φανταστείτε, είπε, αν ο Πιττοκοπίτης ονομάζετο Μουττοκοπίτης. Που είσαι Χάρι Κλιν να χρησιμοποιήσεις την αγαπημένη σου λέξη».

Μπονανάδες
Ο Γ. Αγαπίου συνέχισε με



Το ...τεκμήριο του ιστορικού συμβιβασμού

μπονανάδες:

«Προτού φύγω για την Κασαρεία θα ήθελα να σας πω κανένα θκυο τσιατιστά τζιαί ένα θκυο ανέκδοτα για να με θυμάστε:

Στον Μιχαηλίδη Ντίνο Φέρνω ένα караγκιόζη άμα πον να κατσαρίζει να σηκώνει τζι' άλλο ττόζι. (Του δίδει μεγάλη φιγούρα караγκιόζη)

Στον Νίκον Αναστασιάδη: Εγώ τον Νίκον είδα τον μπροστά του κόσμου

ούλλου στην βούκκα που εφίλλησε την Νέλλη Τσουγιπούλλου

Στον Αριστο Χρυσοστόμου: Τουρπίνες που του Νέμισσα τη Βιομηχανία να ρίχνει ελικόπτερα από την Πολωνία

Στον Πιττοκοπίτη Νίκο: Κοτσίνα δολάρια τζιαί πολυεθνική πέρκιμον τον καλοπιάσω τζιαί ψηφίσει τον Γιωρκή

Κουρκουτά ξυπετισμένο στον Χριστόφια τζιαί λαμπάδα

πέρκιμον σου σταματήσει να θαυμάζει την Ελλάδα Στο Γλαυκο ιδιαίτερα ενθύμιο για φέτο με μέσον εξασφάλισα

του Γιώρκου το πορτραίτο

Στην εκδήλωση ήταν, είπαμε, παρόντες όλοι οι βουλευτές. Και ασφαλώς ο... άσπονδος φίλος του κ. Αγαπίου, ο συντοπίτης του κ. Πιττοκοπίτης, ο οποίος φυσικά και δεν μπορούσε να μην ανταποδώσει. Δεν απέφυγε τον πειρασμό. Μόλις τελείωσε ο Αγαπίου, πήρε το μικρόφωνο και απάγγειλε τα τσιατιστά που έγραψε στη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας που προηγήθηκε, αποκαλύπτοντας έτσι άλλο ένα κρυφό ταλέντο του. Φυσικά τα πυρά του στρέφοντας προς τον ίδιο πάντα στόχο, στην... καρδιά του Αγαπίου, ο οποίος ξαναπέρασε στην επίθεση με το εξής δίστιχο:

«Τούν' τα τραούθκια που λαλείς μεν τα λαλείς για μένα. Εν σαν τα σύκα της Τζιηρκάς που εν σκουλουτζιασμένα»

Αφωνο άφησε τον Πιττοκοπίτη ο Γιαννάκης Αγαπίου!

Τα «σαράντα τηλεφωνήματα» του Μετώπου

Ανεπανάληπτος στη σά-

τιρα του ήταν και ο γνωστός καλλιτέχνης Κώστας Χαραλαμπίδης, ιδιαίτερα στο σκετσάκι για τα «Σαράντα τηλεφωνήματα» της Συνεργασίας για την εξεύρεση υποψηφίου προέδρου.

Το σκετσάκι ήταν διανθισμένο με τα κατάλληλα ηχητικά εφέ (τηλεφωνήματα - μουσική υπόκρουση κλπ).

Ο Κώστας Χαραλαμπίδης με την καταπληκτική μιμητική φωνή του απέδωσε θαυμάσια τον Σπύρο και το Λυσσαρίδη στην αγωνιώδη προσπάθεια τους να... εξεύρουν προεδρικό υποψήφιο.

Στην άλλη πλευρά του... σύρματος παρέλασαν όλοι οι γνωστοί υποψήφιοι μνηστήρες της προεδρικής κάρεκλας - από τον Πασχαλίδη, μέχρι τον Τάσσο, τον Πατσαλίδη και άλλους.

Περιττόν να λεχθεί, ότι με τη σάτιρα γελούσαν από καρδιάς και οι πρωταγωνιστές της Συνεργασίας κ.κ. Κυπριανού και Λυσσαρίδης.

ΧΑΡΑΥΓΗ - 18/12/92