

# Γλιστρίδα για το Λευτέρη, τασάκια για τον Αναστασιάδη...

## Πολλή σάτιρα και γέλιο στη χθεσινή γιορτή της Βουλής

Άφθονο ήταν το γέλιο χθες στην χριστουγεννιάτικη γιορτή της Βουλής με πλούσια σάτιρα, τραγούδια, και πειράγματα μεταξύ των βουλευτών. Όχι μόνο ένας άγιος Βασίλης, αλλά τέσσερις με τα χρώματα των διάφορων κομμάτων, μοίρασαν δώρα σε βουλευτές μεταξύ των οποίων γλιστρίδα στο Λευτέρη Χριστοφόρου που μιλάει πολύ και τασάκια στον πρόεδρο του ΔΗΣΥ Νίκο Αναστασιάδη. Στην Υπουργό Υγείας Ντίνα Ακκελίδου μοίρασαν σακούλες σκουπιδιών, για να βάζει τα έγγραφα μέσα, στον δε Χρίστο Πουργουρίδη μια φωτογραφία του Νίκου Βλίπτη.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε, επίσης, καυστική έμμετρη σάτιρα από τον κοινοβουλευτικό συντάκτη της «Σ» Κορνήλιο Χατζηκώστα, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Νίκο Πιττοκοπίτη,

«τον καθαρό σαν κρύσταλλο, άγιο των Ποντίων», ενώ στο Γιαννάκη Ομήρου ευχήθηκε να δει όνειρο πως ως πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Τάσσο Παπαδόπουλο ως υπουργό.

Για τη Βουλή, το ναό της Δημοκρατίας, στην οποία λειτουργεί ένας παπάς, είπε ότι θέλουμε και χότζα, να διαμαρτύρεται πάνω στο μιναρέ, όπως τον Πουργουρίδη, ο οποίος, ως γνωστόν, δήλωσε πρόσφατα ότι θα βγει στο μιναρέ για να διαμαρτυρηθεί.

Έκπληξη της βραδιάς ήταν ο πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Αγαπίου, ο οποίος μετά από μερικά χρόνια απουσίας ντύθηκε και πάλι Άγιος Βασίλης και καυτηρίασε γεγονότα και καταστάσεις της Κυβέρνησης και της Βουλής. Η Κυβέρνηση πάει καλά, είπε, αλλά η τρύπα που είχε το καλάθι της νοικοκυ-

ράς, μεγάλωσε. Όταν ερχόμουν στη Λευκωσία, πρόσθεσε, είδα έναν να καταριέται το Γιώργο Περδίκη, που φταιει για τις ταμπέλες και του ευχήθηκε να γίνει ταπελογράφος. Για το ΑΚΕΛ είπε καλά να πάθει που έκανε τον Κατσουρίδη κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Ας όψεται το Χίλτον και τα πούρα, είπε.

Όσο για την επαγγελματική σάτιρα, φέτος έγινε από τους ηθοποιούς Κώστα Δημητρίου και Κωστάκη Κωνσταντίνου, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως παπαροκάδες. Τραγουδίσαν σε ρυθμούς του τραγουδιού «Της Αμύνης τα παιδιά» με παραλλαγμένους στίχους και έψαλλαν το «κατά Κυπραίον Ευαγγέλιον», αποκαλώντας μεταξύ άλλων την Κύπρον «νήσον διχομημένην και κεκοιμημένην». Με πρόεδρον τον Τάσσον, είπαν επίσης, το νερό θα είναι πιο ακριβό από την πεζίνα.



Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ 19/12/03