

Πρόεδρος: "Εγώ ήρτα στη γιορτή των...βωβών"

22/12/1995



Στυγμιότυπο από τη χθεσινή γιορτή στη Βουλή των αντιπροσώπων.

Όλα ήταν στη θέση τους και όλοι ήταν παρόντες. Όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, έτσι και φέτος ο Νομοθετική Εξουσία συνετικουρούμενοι και των άλλων εξουσιών - Εκτελεστικής και Δικαστικής - τέλεσαν την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Στη σάτιρα, όπως κάθε χρόνο, ο εξ Αρδόνων της Πάφου, "κόκκινος" βουλευτής Λεμεσού Γιαννάκης Αγαπίου. Στη χωραδία για τα κάλαντα, οι ΔΗΚΟΙκοί βουλευτές Νίκος Μουσιούττας και Άριστος Χρυσοστόμου. Μαέστρος η Ρήγη Κατσελή, η οποία είχε, όπως και κάθε χρόνο, και την ευθύνη για το βιολί! Το πολύ γέλιο προκάλεσαν άμως και χθες βράδυ στη Βουλή, ποιοι άλλοι, οι Κωστάκης Κωνσταντίνου και Ανδρέας Αργυρίδης, οι οποίοι αυτή τη φορά "απεικόνισαν" την Πόπη και την Άντζελα, και έκαμαν την εμφάνισή τους ως ζεύγος μαύρων από την Αφρική.

Παρόντες και φέτος, ο Πρόεδρος Κληριδής, Υπουργοί, μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας, ηγέτες κομμάτων και ασφαλώς το σύνολο σχεδόν του Νομοθετικού Σώματος, το προσωπικό της Βουλής, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τις εργασίες της Βουλής και οι διάφοροι γραφικοί

τύποι που συχνάζουν στο Κοινοβουλευτικό Μέγαρο.

Η δηλητήριωση άνοιξε με τα κάλαντα και άλλα χριστουγεννιάτικα άσματα, που έψαλλε η χωραδία της Ρήγης Κατσελή. Ο Πρόεδρος Κληριδής λίγο νωρίτερα πήρε το μικρόφωνο και διευκρίνισε, ή καλύτερα δικαιολόγησε την απουσία της συζύγου του από την εκδήλωση. Η σύζυγός μου, είπε, δεν μπόρεσε να παραστεί γιατί είχε υποχρέωση να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση της Σχολής Τυφλών. Εγώ, πρόσθεσε, αποφάσισα να έρθω στη γιορτή των...βωβών!

Δεν άργησε πάντως να κάμει και την εμφάνισή του, ο καθιερωμένος και γραφικός πλέον Άγιος Βασίλης, Γιαννάκης Αγαπίου. Σατίρισε τον Πρόεδρο Κληριδή, τους Υπουργούς, την Αστυνομία ακόμη και τον Νίκο Πιττοκοπίτη, ο οποίος αποτελεί ως γνωστόν τη "μόνιμη" του αγάπη. Αναφέρθηκε και στον Άη Πέτρο του Προέδρου, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον υφυπουργό παρά τω προέδρω Παντελή Κούρου. Στέκεται πίσω, είπε ο Άης Βασίλης, και θυμίζει του ότι ξέχασει!

Δεν ξέχασε άμως να εκφράσει και την ανησυχία για το Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών. "Ηντα που να πούμε τώρα

ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΚΑΙ
ΓΕΛΙΟΧΘΕΣ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!

που ο Γιώρκος κρατεί τους καταλόγους που του δώσαμε, τζια βουρά τους ψηφοφόρους μας που πίσω, όπως έκαμεν τζια ο Σπύρος το '85. Καλά να μας κάμουν. Ανάγιωστον το κολιό να σου φάλει τα μάτια σου". Για τον Νίκο Πιττοκοπίτη, ο ΑΚΕΛικός Άης Βασίλης, αναφέρθηκε σε μια πραγματική ιστορία, όπως διαβεβαίωσε. "Το Καλοτζάρι που επέρασε επροσακέλεσαν τον, τζιατ επήγειν εκδρομή με ένα κρουαζερόπλοιο, τζιαί όπως ήταν φυσικόν, εδώσαν του τζιαί μιαν σουίτα. Τιμής ένεκεν, λοιπόν, καλεί τον μια νύκτα ο καπετάνιος στο τραπέζι του.

Οτι φανταστείς ίσσιεν πάνω στο τραπέζι, τζιατ του πουλιού το γάλα που λαλούμεν.

Αρκέψαν με αστακούς, ετέλειωσαν με φασιανούς, τζιαι εβάλαν του τζιαι στο τραπέζι, balls (κοπούθκια) με νερό τζιαι λεμόνι, για να γλυνίσκουν τα δακτύλια τους που τα εξημαρίζαν, που εσπάζαν τες ακκανούρες του αστακού.... Εφκάλαν του (εν τζιαι είμαι για που το είπα) πως έπινε το μισό τζιαι στο άλλο μισό εβούταν τον αστακό μέσα.