

Ο πατέρας του Παναγή Χριστοφή Μουστερή ονομαζόταν Χριστοφής Χριστοφίδης Μουστερής καί ίθασε στήν Κύπρο από τά Ἀδανα της Μικράς Ασίας αρκετά χρόνια πρίν τήν Μοκρασιατική ήταν αστροφή καί έφερε μαζί του μιάν κάσιαν γεμάτη λίρες χρυσές.

Έγκατεστάθηκε στή Λεμεσό καί άννωτεξε δικό του χάνι απέναντι από τό σημερινό τελωνείο καί εργαζόταν πολύ καλά.

Όλους τους πελάτες του τους φώναζε μουστερήδες γι' αυτό δλοι οι Λεμεσιανοί τόν φώναζαν μουστερή.
Έμεινε τό δνομα·μουστερής μέχρι σήμερα 30/6/2010.

Κι' αυτός τίς νύκτες τραγουδούσε στά στενά καί ήταν σκότεινα σονάκια της πόλης μέ αλλούς γλεντζέδες τραγουδιστές. Πάρα πολλές φορές πό χάνι του τά βράδια γινόταν μικρή ταβέρνα γιά τους ένοικους αλλά καί γιά άλλους που αγαπούσαν την υπηρεινή ζωή μέ γλέντι τραγούδι, ποτό καί μεζέ.

Όταν ξεκινούσαν γιά τραγούδια στούς δρόμους τά βράδια περιφέρονταν γύρω από τά στενά δρομάκια του τελωνείου, τά δρομάκια του κάστρου, τά δρομάκια του Ζίν-Ζάν τά δρομάκια πρός τό τέλος της οδού αγκύρας καί αρχές του δρόμου Αγίου Ανδρέου. Πολλές φορές τραγουδόντας έφθαναν μέχρι την πλατεία Κεσογλουθιών δπου εκεί συναντούσαν άλλους γλεντζέδες από άλλες ταβέρνες.

Ο μεγάλος μας ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης σ' ένα από τά ποιήματα του αποκαλεί τόν Χριστοφή ο_καλονάγαθος_γέρο_Χριστοφής, αφού κι' αυτός ως εραστής της νύκτας καί του γλεντιού γνώριζε τόν Χριστοφή από πρώτο χέρι. Συχνά ο Βασίλης Μιχαηλίδης συνδέευε τίς ομάδες τά βράδια ήταν τίς εξόδους τους. Ο Μιχαηλίδης δέν τραγουδούσε αλλά συνδέευε δπως πολλοί άλλοι.
Κατά τους υπολογισμούς μου ο Χριστοφής ως γλεντζές τραγουδιστής έδρασε μεταξύ των ετών 1890 καί 1915. Έγεννήθηκε στά Ἀδανα τό τό 1849 καί έφθασε στή Λεμεσό γύρωστά 1890.