



Οι βουλευτάδες οι... πιστολάδες

Με την Πόπη και την Άντζελα να τραγουδούν ...«Άχ τους βουλευτάδες, τους ψευταράδες και πιστολάδες» και το Γιαννάκη Αγαπίου να σατιρίζει τους πάντες και τα πάντα, αλλά και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη να τους λέει ανέκδοτα, οι βουλευτές μας γέλασαν ψές με την καρδιά τους, σε μία ανεπανάληπτη χριστουγεννιάτικη γιορτή, η οποία διήρκεσε αρκετή ώρα.

Παρόντες επίσης στη γιορτή, που οργανώνει κάθε χρόνο το Κοινοβούλιο μαζί με το προσωπικό, ήταν πρώην βουλευτές, δημοσιογράφοι και άλλοι επίσημοι.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της Βουλής, με σύντομο χαιρετισμό και ακολούθησαν τα τραγουδία της ορχήστρας. Μετά εισήλθε στην αίθουσα ο Γιαννάκης Αγαπίου ντυμένος σαν Άη Βασίλης και κρατώντας ένα κερι στο χέρι, ψάχνοντας, όπως είπε, να βρει τον πρόεδρο της Βουλής. Αντί τούτου όμως, παρέλαβε τον πρόεδρο Κληρίδη λέγοντας:

« Πήγα σε ένα χωρκό και μόλις με είδαν είπαν ...έτον Άη Βασίλη. Μετά ένας απο αυτούς πρόσθεσε: Κύριε Αγαπίου ήσου

πολλά γελοίος, επέρασες και τον πρόεδρον.»

Ο κ. Κληρίδης καθόταν ακριβώς πάνω στη σκηνή και έσκασε στα γέλια, περιοριζόμενος να πει«τώρα να δεις που θα σου τα πώ τζαιγιώ».

Ο κ. Αγαπίου που υποδύεται τον Άη Βασίλη με μεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο, σατίρισε όλες τις δραστηριότητες των βουλευτών.

Πραγματικά δεν άφησε βουλευτή, ή πολιτικό κόμμα, που να μη το σατιρίσει. Και κατέληξε:

«Για να μάθετε και λίγο από την ιδιωτική μας ζωή, σας μεταφέρω μία δημοσκόπηση για το σέξ, η οποία έχει σχέση με την πολιτική. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της οι χριστιανοδημοκράτες κάμνουν σέξ μία φορά το μήνα, οι κεντρώοι μία φορά κάθε 15 μέρες, οι πράσινοι μία φορά την εβδομάδα και οι κομμουνιστές κάθε νύκτα.

Και ξέρετε γιατί; Η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε, ο σοσιαλισμός κατάρρευσε, ο Βασιλείου έχασε. Τί έχουμε πλέον εμείς να κάμνουμεν; Χρησιμοποιούμεν ό,τι μας έμεινεν...».

Φηγεγιόθερος

23/12/94