

Το σεξ των κομμουνιστών οι πατάτες και τ' αγγούρια

ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΠΙΜΠΙΣΗ

Διαφορετική η χθεσινή μέρα στη Βουλή. Μετά την ολομέλεια στην οποία ο Υπουργός των Οικονομικών έκανε όλων την καρδιά περιβόλι με τα δημόσια οικονομικά ήρθε η σειρά του Γιαννάκη Αγαπίου, ο οποίος ντυμένος Άγιος Βασίλης τα έψαλε σε αντιπάλους, συντρόφους, φίλους και εχθρούς.

Παρούσες και οι αγαπητές γριούλες Πόπη και Αντζέλα οι οποίες με το γνωστό τους τρόπο, με μπουζούκι και ακορντεόν αλλά και με... πιστόλι (!) είπαν τα δικά τους.

Ο "Άγιος Βασίλης" ή Γιαννάκης Αγαπίου από τις Αρόδες, όπως ο ίδιος αρέσκεται να λέει, ξεκίνησε από τον Πρόεδρο της Βουλής Αλέξη Γαλανό λέγοντας ότι:

Το λοιπόν που λαλούμε για το Γαλανό, τα λόγια εν λόγια. Ο, τι μπορεί κάμνει για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Την ΕΟΚ όπως την ελαλούσαν. Εν εμεινες τόπος που εν τον εγγύρισεν. Εννά μας κάμει τζια Μέγαρον της Βουλής. Εννά πατούμεν πάνω στα πέφτοια. Εννά χουμεν τζια ιδιαίτερο δωμάτιο ο καθένας με το λουτρό του. Δυστυχώς εγώ έθια έχω τη χαρά να απολαύσω το σάουνα της Βουλής. Χαλάλιν τους τζιείνους που ννα τα χαρούν. Αρώτησα τζι' αλλους ήνταν που λαλούν για το Γαλανόν τζια είπαν μου ούλοι πώς εν ευκαριστημένοι μαζίν του. Ένας μάλιστα λαλεί μου: Για να μεν τον θέλει ο Σπύρος πρέπει ναν πολλά καλος.

Οσο για την Κυβέρνηση ανέφερε ότι αλλαξε τα φώτα όλων μας:

Ούλλον τζιενούρκα πράματα κάμνει. Πού να το πάμε γιε μου πως φέρνουμεν τομάτες, αγγούρκα τζιαι φρούτα που το εξωτερικό. Ούλλα φέρνουμεν τα πόξω. Άλλο λλιόν εννά εισάγουμεν τζιαι πομπλίες. Όσο για τες πατάτες, εννά σας πω ήντα πούπαθα με τη γενικά μου που πημανεν στην Αθήνα πριν κανενα μήνα. Την ώρα που ετοιμαζόμαστον να φύουμε, θωρώ πην τζιαι κολοσσύρνει μια σακκούλλα τζιαι λαλεί μου: έλα βοήθα με. Αρωτά πην, μα πόσα παιχνίδια επήρες των μωρών; Ήντα παιχνίδια σιόρ; Έπιασα μια σακκούλα πατάτες να τρων τα μωρά μας, τζιαι παιχνίδια γοράζω τους που να φτηνήσουν οι πατάτες.

Νομίω μεγαλύτερη επιτυχία της Κυβέρνησης είναι ο Ματσάκης. Εννά μας κάμει ούλους νεκροφίαν. Στο κάτω, κάτω, έτσι που μας εκαταντήσαν, έτσι ζώην τι την θέλουμε. Χαλάλιν του Ματσάκη.

Ευτυχώς πάν οι σχέσεις μας με την Ελλάδα καλά, τζιαι τζιαιέ βασίζω τες ελπίδες μου. Στρατιωτικά, πολιτικά, πολιτιστικά, πάμεν πρίμα. Από μασσέρ, δόξα σοι ο Θεός. Πρώτης ταξης. Από τραούδια, τι να σας πω. Ενθουσιαστηκα προχθές που άκουσα δκου ωραία τραούδια γεμάτον κουλούτρα. Το ένα λαλεί τε εξής: "Ολοι οι παντρεμένοι είναι μπερδεμένοι σε αμαρτωλά φιλιά". Το άλλο: "Μείνε μαζί μου εγκυος, είμαι πολύ φερέγγυος". Φυσικά, εφέραμεν τζιαι τον Πάγκαλον που μας εκαμεν κήρυγμα πολιτικής τζιαι εκατατόπισεν μας για τα εγκλήματα του Βασιλείου. Μόνον που στην Ελλάδα τελευταία η Κυβέρνηση έφκαλεν ανακοίνωση πως ό,τι λαλεί ο Πάγκαλος εν ούλα πελλάρες. Εφέραμεν τζιαι πρωτότυπα αντίγραφα του άξιον εστί, τζιαι δόξα σοι ο Θεός επουληθήκαν ούλα μούχτι, γύρω στις 180 το ένα.

Το αποκορύφωμα όμως, είναι το αμυντικό δόγμα. Εγεμώσαν τζιαι οι γουμάρες μας σιεπέπτους. Τώρα τζι-



Ο Γαλανός έχει κέφια...



Ντίνος-Αργυρός, Βασιλική, Αντρούλλα στα χαι τους.

οιμούμαστεν ήσυχοι αλλα πατάτες εν εσει.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και φέτος στον καλύτερο φίλο του Βουλευτή το Niko Pittokopit:

"Μέχρι που το εξωτερικό έρκουνται συστημένοι για τον Πιττοκοπίτη. Ρωσική αντιπροσωπεία που ήταν τελευταία στην Κύπρο επήγεν στην Πάφο για να συναντήσει έτσι σπανιο φαινόμενο.

Επειδή μου έπιασεν τον σάκκο που όσον τζιαι γόρασα τον, νομίζετε πως εννά του κατζιωθώ; Εφόρησεν το δκυο-τρεις φορές τζ' έφερεν μου τον πίσω. Ήμουν πελλός όμως να τον πάσω; Ήτου γεμάτος κορκούς.

Τελευταία ασχολείται με την ιππασία. Κλεψε ρε Πιττοκοπίτη τζεινον το σακκούι της ιππασίας που φορεί ο Nikos ο Αναστασιάδης, που το χρειάζεσαι τζιόλα. Οι επήρες να κλέψεις τον παλιόσακκο μου. Εφαλεν το καλοτζιέρι, όπως λαλεί ο ίδιος, στη Λάρα καβαλά πάνω σ' ένα άπιπαρο. Είδα τον τζ' εγιώ καβαλλιτζιεμένο, αλλά ο αλήθευτος ενι πως εσύγχυσεν τον αππαρον με τον βόρτον. Ετσι εξηγείται τζιαι η φράση που λαλεί τελευταία, "και/ή αλλως πως". Αφού τζιαι η Μαρία Σφέτουσον είπεν του: Σαν να μεν πάει τούτη η φράση όπως τη λαλείς. Μέντα τζιαι εννοείς τίποτ' άλλο; Λάθος σου κυρία Σφέτουσον, ορίστε η απόδειξη. Εχαρίσαν του έναν άππαρον και/ή αλλως πως".

Βέβαια αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά από το χώρο της Βουλής:

Αθυμάστε εκάμαμε συγκεντρώση στη Βουλή στις 15 Ιουλίου για τη πραξικόπημα και την εισβολή.

Δκυο κοπέλλες όμορφες που τη Βουλή εβάλαν τα καλά τους, εχτενίσαν τζιαι τα μαλλιά τους όμορφα όμορφα, τζ' εσταθήκαν στην είσοδο για να υποδέχονται τους προσκαλεσμένους τζιαι τους βουλευτές. Περνά ο Αρχιεπίσκοπος, περνά ο Σπύρος, περνά ο Λάζαρος Μαύρος, περνά ο Σολωμής, ούλον χαμόγελα τζιαι καλωσορίσματα οι κοπέλλες.

Πάσιν δκυο Βουλευτές του ΑΚΕΛ να περάσουν, σταματούν τους: Οι κύριοι έχουν πρόσκληση; Πάντως εν ήμουν ούτε εγώ ούτε ο Θάσος ο Μιχαηλίδης. Εμένα έβρουμε πως ειμα της αριστεράς. Τον Θάσον οι κοπέλλες της Βουλής έβρουν τον ούλες.

Ο πιο πετυχημένος διορισμός ένι ο διορισμός του Δώρου του Χριστοδουλίδη στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Άλλες γραφατες τζιαι πεννες εννά τυλίξεις ρε Δώρο. Δυστυχώς όμως νομίζω πως στο Στρασβούργο, καζίνον εν έσει τζ' εννά σκάσει που το κακόν της η "Αλήθεια".

Αν παρακολουθείτε τες ερωτήσεις που υποβάλλονται μέσω της Βουλής, θα δείτε πως ο Γιαννάκης Θμήρει τζ' ο Λάκης Θεοδούλου παιζουν τένκιν. Εφάν τζιαι τον Πέτρον τον Στυλιανού τζιαι τον Ντίνον τον Μιχαηλίδη. Εκάμαν παραπάνω ερωτήσεις που όσους κατοίκους έσει η Πάφος.

Ο κ. Αγαπίου ή "Άγιος Βασίλης" κατέληξε κάνοντας αναφορά και

στην ιδωτική ζωή των βουλευτών.

"Για να μάθετε τζιαι λλιόν από την ιδωτική μας ζωή, παρακουθάθε μια δημοσκόπηση που έγινε στη Γερμανία πρόσφατα για το σεξ σε σχέση με την πολιτική τοποθετηση των ψηφοφόρων.

1. Χριστιανοδημοκράτες: Μια φορά τον μήνα. (Ποιοι είναι οι αντιστοιχοι τους δαμέσα;

2. Κεντρώοι: Μια φορά κάθε 15 μέρες

3. Πράσινοι: Μια φορά την εβδομάδα

4. Κομμουνιστές: Κάθε νύχτα Οι παιζουμε. Η Σοβιετική Ενωση εδιαλυθην. Ο Σοσιαλισμός εκατάρρευσε. Ο Βασιλείου εχασε. Ήταν πόχουμεν εμεις πιον να κάμνουμεν; Χρησιμοποιούμεν ο, τι μας εμεινεν".

Η γιορτή της Βουλής άρχισε με τη χορωδία που έστησαν Βουλευτές και προσωπικό υπό τη διεύθυνση της κ. Κατσελή, στο βιολί και το Θάσο Μιχαηλίδη στο τρίγλων.

Μετά τη σάτιρα του Αγίου Βασίλη τραγούδησε ο Βάσος Καραγιώργης. Είπε τα γνωστά του ανέκδοτα ο Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης.

Ακολούθησαν Πόπη και Αντζέλα οι οποίες μετέφεραν τη φωνή του λαού προς τους ηγήτορες του τόπου.

Μέσα στα πολλά που είπαν ήταν και μια ανακοίνωση για τη δημιουργία εταιρειας από τους "Μάμα, Ματσακή-Παπάτσεστο". Ο ένας είπαν θα το ανακοινώνει, ο άλλος θα τους κομματάζει και ο τρίτος θα τους θάβει.

Ο ΑΓΩΝ

Ο Άγιος Βασίλης των Βουλευτών

Ο... αγαπητός Άγιος Βασίλης της Βουλής των Αντιπροσώπων (γνωστός και ως Γιαννάκης Αγαπίου) τα «ψέλνει» σε συντρόφους και αντιπάλους στη γιορτή της Βουλής. Παρών και ο Πρόεδρος Κληρίδης που στη φωτογραφία διακρίνεται με τον Πρόεδρο της Βουλής να απολαμβάνουν τον... καλό γέροντα.

ΣΕΛ. 4

