

Ο Μανόλης έτρωγε και οι άλλοι...τρώγονταν

Του Αντώνη Μακρίδη

Έλαμψε το άστρο του Σπύρου Κυπριανού στη χθεσινή χριστουγεννιάτικη γιορτή της Βουλής, η οποία σκόρπισε άφθονο γέλιο και επικάλυψε, σε κάποιο βαθμό, τις κόντρες που προηγήθηκαν στη συζήτηση για την εγκληματικότητα. Φυσικά έλαμψαν και τα άστρα του Δημήτρη Καλλέργη και του Αι-Βασίλη, του Γιαννάκη Αγαπίου. Πλούσια ήταν τα εδέσματα που στρώθηκαν από νωρίς για να φάει κόσμος και κοσμάκης. Όμως, η συνεδρία δεν έλεγε να τελειώσει. Η συζήτηση βρισκόταν στο «φόρτε» της, ενώ οι προσκεκλημένοι είχαν από ώρα καταφθάσει και ανέμεναν. Μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Υγείας Μανόλης Χριστοφίδης, ο οποίος δεν άντεξε. Ανέβηκε στην αίθουσα της γιορτής και...άνοιξε το μπουφέ.

Στήθηκε μπροστά από τα εδέσματα και σαν σύγχρονος Λούκουλος άρχισε να τα δοκιμάζει. Τους έδωσε και κατάλαβαν. Αφού πήρε όλες τις γεύσεις γέμισε και ένα πιάτο και εισχώρησε στα ενδότερα. Οι άλλοι ακολούθησαν. Εμυθώχως τα φαγητά ήταν υπεραρκέτα και βρήκαν και οι βουλευτές όταν έφθασαν στην αίθουσα σε 20 περίπου λεπτά. Καλές μασέλες, απ' ό,τι αντιληφθήκαμε, είναι εκτός του Μανόλη, ο Γιώργος Βασιλείου, ο Πιττοκόπιτης, ο Πατρίκιος Παύλου και ο Θαλής. Ποιος Θαλής; Μα ο πρώην βουλευτής του ΔΗΚΟ Θαλής Μιχαηλίδης, που κάθε χρόνο τιμά τη Βουλή διά της παρουσίας



Στιγμιότυπο από την ψεσινή χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Βουλή. (Φωτογραφία: Στέλιος Παπαστυλιανού).

του. Καλά έφαγε και ο Γιαννάκης Αγαπίου, πριν ντυθεί στα αι-βασιλιάτικα του. Σε λίγο άρχισε το γιορταστικό πρόγραμμα, το οποίο άνοιξε η χορωδία του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα, που τα πήγε πολύ καλά. Μαζί με τα παιδιά τραγουδούσε και η Μιμή Κυπριανού.

Ο Σπύρος δεν τραγουδούσε, έτρωγε. Και ήρθε η σειρά του Γιαννάκη που, όπως κάθε χρόνο, όλους τους πείραξε και σκόρπισε γέλιο. Απ' όσα είπε επιλέγουμε το πιο κάτω: Είπε ότι στην κόκκινη γραμμή που συνδέει το δικό μας Υπουργείο Άμυνας με το αντίστοιχο της Ελλάδας πρέπει ναβάλουν ανθρώπους που να δίνουν στους «καλαμαράδες» να καταλαβαίνουν τι γλώσσα μιλούμε, για να μην υπάρχουν προ-

βλήματα. Κι αυτό για να μην πάθουμε, όπως είπε, ό,τι έγινε όταν συνέβη ο σεισμός στην Πάφο. «Ενδιαφέρθηκε ο Αντένας της Αθήνας να πληροφορηθεί από πρώτο χέρι τι συνέβαινε και επικοινωνήσε απευθείας ο εκφωνητής με ένα χωριό της Πάφου. Κτύπησε το κοινοτικό τηλέφωνο της Ακουρδάλιας. Πάιρνει το τηλέφωνο μια παρασττική αγρότισσα. Εκφωνητής: Σας μιλούμε από την τηλεόραση στην Αθήνα. Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση και θέλουμε να πείτε, για να ακούσουν οι ακροατές μας, τι αισθανθήκατε την ώρα του σεισμού. Απαντά η Παφίτισσα: «Εμουγκάριζεν η θάλασσα τζι' εσουζουλιζουνταν τα σπιθκια». Διακόπτει ο εκφωνητής και ανακινώνει στους τηλε-

θεατές: «Μας συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, έχουμε συνδεθεί με λάθος χώρα». Έπεσε κάμποσο γέλιο. Πολύ έπεσε ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στις περισσότερες «ατάκες» του κ. Αγαπίου. Αλλά πρωταγωνιστής ήταν ο Σπύρος και στη σάτιρα του Δημήτρη Καλλέργη, που ακολούθησε. Δύσκολο να μεταφέρουμε τα όσα είπε, γιατί το γέλιο προκαλούσαν όχι μόνο τα λόγια, αλλά το ύφος του Δημήτρη. Εξυπνη, λεπτή και με χιούμορ ήταν η σάτιρα. Επιλέγουμε, όμως, ένα από τα αστεία του. Συνέλαβαν, λέγει, ένα Γάλλο, έναν Αμερικάνο και έναν Κύπριο οι μαύροι, σε ζούγκλα της Αφρικής. Δεν τους έδωσαν την

ευκαιρία να απαντήσουν σε ερωτήσεις για να γλιτώσουν τη ζωή τους, αλλά αυτή τη φορά τους πέρασαν κατευθείαν στις σούβλες. Γύριζαν τρεις μαύροι και ένας επιστάτης επέβλεπε. Πήγε κοντά σ' αυτόν που γύριζε τη σούβλα με τον Αμερικανό και του είπε να ρίξει λίγη αρτισιά και λίγο αλάτι στον σουβλισμένο για να είναι νόστιμος.

Πήγε μετά στο Γάλλο και είπε, «τράβα τα κάρβουνα κοντά για να ψηθεί καλά. Γυρίζετε τον σιγά-σιγά». Όταν έφθασε σ' αυτόν που γύριζε τον σουβλισμένο Κύπριο, είδε ότι γύριζε με ταχύτητα τη σούβλα. «Ρε, γιατί γυρίζεις με τόση ταχύτητα τη σούβλα;». Και ιδού η απάντηση του μαύρου προς τον επιστάτη: «Όποτε τον γυρίζω σιγά-σιγά απλώνει το σιέριν του τζαι ταιμπά που τους άλλους τζαι τρώει».

Πολλές συμπτώσεις είχαμε στην κλήρωση, που ακολούθησε. Τόσες και τέτοιες, που δημιουργούν υποψίες. Τραβά, πρώτος, λαχνό από την κληρωτίδα, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Σπύρος Κυπριανού και το δώρο κερδίζει ο...Μάρκος Κυπριανού. Ένα ταξίδι Λάρνακα-Βιέννη-Λάρνακα. Τραβά μετά ο Νίκος Αναστασιάδης λαχνό και το δώρο κερδίζει...ο ίδιος. Κι αυτός ταξίδι, αλλά Λάρνακα-Αμστερνταμ-Λάρνακα. Τραβά ο Χριστόφιας και κερδίζει ο βουλευτής του κόμματός του, Αριστοφάνης Γεωργίου. Τραβά μετά ο Βασιλείου και δεν κερδίζει κανένας. Ο λαχνός που έβγαλε δεν είχε αγορασθεί από κανέναν.