

≡ Η ΜΑΤΧΗ ≡ 19/12/97



Πολύ κέφι, αλλά και κινήσεις με προεκλογικό νόημα είχαμε χθες στη χριστουγεννιάτικη γιορτή της βουλής.

Ο Σπύρος στο επίκεντρο!

Ίσως να ήταν μια από τις καλύτερες γιορτές που οργάνωσε η Βουλή. Όχι γιατί περιελάμβανε η χθεσινοβραδινή γιορτινή σύναξη των αρχηγών, βουλευτών, υπουργών και λοιπών αξιωματούχων αυτής της Πολιτείας στο κτίριο της Βουλής, κάτι πρωτότυπο και καινούργιο, αλλά γιατί φέτος τα ίσα προηγήθηκαν και διαδραματίσθηκαν αλλά και τα ίσα έπονται ενόψει των προεδρικών, έδωσαν μπόλικη τραφή - στην κυπριακή ψουμι - στους δύο καλλιτέχνες τον Λουκά Κωνσταντίνου και Κώστα Χαραλαμπίδη, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν ρεατά.

Επίκεντρο της πολιτικής σάτιρας και των δύο ποιος άλλος: Ο Πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΔΗΚΟ Σπύρος Κυπριανού.

Με τις συνήθεις φράσεις που χρησιμοποιεί ο κ. Κυπριανού, όπως το εν πάσῃ περιπτώσει και το σιωρ και με τις κλασσικές γκριμάτες και χειρονομίες του ο δύο καλλιτέχνες στις χωριστές ιστορίες τους, άλλοτε

τον έφεραν να συζητά με τον Γλαύκο Κληριδή, άλλοτε να τσακώνεται άλλοτε να συνωμοτεί με τον Αλέκο Μαρκάδη, και άλλοτε να διενεργεί ο ίδιος δημοσκόπηση για την απήχηση που έχει στο λαό.

Από τη φετινή γιορτή της Βουλής δεν έλειψε και ο Άγιος Βασίλης, κατά κόσμον ακελικός βουλευτής Γιαννάκης Αγαπίου.

Μοίρασε μποναμάδες και ευχές και αυτός, αλλά δεν άφησε απειράκτο τον Σπύρο.

Ο Δημήτρης, είπε ο Άγιος Βασίλης, ο Χριστόφορας έχει ολημερίς σπίτι του την εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνα και προσεύχεται μπροστά της, να φωτίσει ο Άγιος τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ να υποστηρίξει Ιακώβου.

Στο σημείο αυτό παρενέβη με χιούμορο ο κ. Κυπριανού για να πει ότι δεν είναι μόνο ο Δημήτρης που έχει σπίτι εικόνισμα του Αγίου Σπυρίδωνα, αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί!