

Νικόλαος Ξιούτας και Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού

Συμπληρώθηκαν φέτος 75 χρόνια αφότου ο τότε Γυμνασιάρχης του Ελληνικού Γυμνασίου Λεμεσού Νικόλαος Ξιούτας κάλεσε την πρώτη σύσκεψη πνευματικών ανθρώπων για τη δημιουργία Επιτροπής Βιβλιοθήκης (9^η Απριλίου 1943). Μέλη της πρώτης αυτής Επιτροπής Βιβλιοθήκης ήταν οι κάτωθι: Ελένη Αυτονόμου, Θέμις Πιτσιλίδου, Αργυρός Δρουσιώτης, Δημητρός Δημητριάδης, Πάνος Φασουλιώτης, Γ. Παπαγγέλου, Ηρακλής Αγγελίδης, Κώστας Πηλαβάκης, Γιάγκος Ποταμίτης, Αντωνάκης Γεωργιάδης, Μ. Ντζιτέτ, Α. Μιράρ Πεμπέρογλου, Α. Πασατζιάν και Νικόλαος Ξιούτας Πρόεδρος της Επιτροπής και για τα επόμενα 14 χρόνια, με τον αριθμό των μελών και μέλη να αλλάζουν κατά καιρούς.

Ο Νικόλαος Ξιούτας, ως παιδαγωγός και ψυχολόγος, πίστευε, είχε ακράδαντη πεποίθηση ότι « οι νέοι αντί να ασχολούνται με το χαρτοπαίγνιο, θα πρέπει να ασχολούνται με τα άλλα χαρτιά ,τα βιβλία, που θα βρίσκουν σε μια δημόσια βιβλιοθήκη, που πρέπει να είναι το πρώτιστο μέλημα ενός Δημοτικού Συμβουλίου να ιδρύσει».

Οι συγκυρίες φέρνουν τον Νικόλαο Ξιούτα στις επαναληπτικές δημοκρατικές εκλογές του 1943 (3^{ης} Οκτ.) να βρεθεί υποψήφιος και να εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος. Στη σκέψη του πάντα η ίδρυση της Βιβλιοθήκης του Δήμου Λεμεσού ως δανειστικής.

Στις 10 Φεβρουαρίου 1944 ο Νικόλαος Ξιούτας εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ως ο υπεύθυνος για τη Βιβλιοθήκη Δημοτικός Σύμβουλος και αποδεικνύεται ο ακαταπρόθετος πρωτεργάτης για την υλοποίηση της ίδρυσης της Βιβλιοθήκης. Η σχετική απόφαση για ίδρυση βιβλιοθήκης είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμαρχου Χριστόδουλου Χατζηπαύλου την 14^η Νοεμβρίου 1936 και εγκρίθηκε ποσό είκοσι λιρών και ενός σελινίου (£ 20-1-0), με το οποίο είχαν αγοραστεί 212 βιβλία, που για επτά χρόνια έμειναν αδιάβαστα και σιωπηλά.

Ο Νικόλαος Ξιούτας, με τους συνεργάτες του, ξεκίνησε με τα βιβλία αυτά και παρά τα εμπόδια και λόγω του παγκόσμιου πολέμου, που δυσκόλευε την επικοινωνία με άλλες χώρες, με σκληρή δουλειά και επιμονή και όραμα κατάφερε μέσα σε 19 μήνες να στήσει τη Βιβλιοθήκη με 900 περίπου τόμους βιβλία τοποθετημένα με σύστημα στα κατάλληλα ράφια, που στεγάστηκαν στη μεγάλη αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου, όπου τελέστηκαν και τα εγκαίνια στις 30 Σεπτεμβρίου, 1945.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού λειτούργησε εκεί στη μεγάλη σάλα του πρώτου ορόφου του Δημαρχείου μέχρι που μετακομίστηκε στο Μέγαρο Πηλαβάκη.