

Jean Louis De Castan (Pierre)

Ο Jean Louis De Castan (Pierre) γεννήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας το 1814 και πέθανε στη Γενεύη το 1889. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο των Παριζίων στη Γαλλία. Ήρθε συζητώντας τις θέσεις του ισοδύναμου έφρασε στη Γενεύη το 1864.

Ο πατέρας του Louis De Castan ονομαζόταν Alexander De Castan και έφερε τον τίτλο το καγκέσιου. Αυτός ο πατέρας του Louis De Castan έγεννήθηκε στη Μπενζανζών της Γαλλίας για δική ποινή κοντά στα ελβετικά σύνορα γύρω στα 1780, δίνοντας ονομασία στο επάγγελμα του, αλλά έφερε τον τίτλο του μαρκιζίου πρέπει να ήταν καίτοι κληρικός ή αριστοκράτης στην κοινωνία της περιοχής του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στην Μπενζανζών της Γαλλίας δούρευε για δική τιμωρία στο όνομα του Alexander De Castan.

Ποιός τους σκοπός του άρτιου μου, κυρίως, η σιωπηλότητα αυτή, και δείχνει από τα κείμενα της ή ενδιαφέρει περισσότερο η καλλιτεχνική πρόβρα τους στη Γενεύη και από συζητημένα η λουκιτική πρόβρα τους στη Γενεύη. Συζητείται βεβαίως και του έργου σου.

Ο άρτιος αυτός ο ARMAND DE CASTAN θείο του Louis DE CASTAN, ο οποίος ήτο καίτοι δικός της εδαφικής φωνής Βαρύτονου. Οτις πληροφορίες σου ένω γεννήθηκε στην Αλβεική γύρω στα 1770 και σπούδασε λουκιτική και πρέπει να ήτο.



Louis Castan, 1814-1889, Γιατρός

πρωταγωνιστής σε μαθησαν Β. Ηερικαν και Όπερα διότι άνωθεν μαθησαν
 βραβία ενώ τραγουδούσε Φουστ στο ρόλο του ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗ Έως
 άνω ανακοινη καρδιάς πέθανε πάνω στη σκηνή - Δηλαδή από
 έναν καρδιακό επεισόδιο που έδωσε κι αυτή τη ζωή του
 Ο θάνατος του πρέπει να συνέβηκε γύρω στα 1840.

Ο πατέρας ε Louis De Castan, ήταν σκί Πωλιώ τον Έλεφαν
 ε γιατρός ε κάστανος, ήτο άνθρωπος εύλοχος και τραγουδιστής.
 Όταν εξέτισε άνω πολλές φορές τραγουδούσε, και πολλοί Έλεφαν
 για την ώρα φωνή του γιατρού του κάστανου
 Ο πατέρας παντρεύτηκε στη Πωλιώ την
 Ανδρομάχη κόρη κάποιου νεώτερου Κερκεραίου
 του Γεωργίου Κιρκιρή
 Έγέννησε 2 παιδιά τον Φίλιππο που έγινε άνω
 Φαρμακοποιός και ιστορούσε Φαρμακείο στη Πωλιώ
 στη Διοσκουριώτη Όδου Βιγνίου και Αγκύρας.
 Ο γιος του, Φίλιππος, γεννήθηκε στη Πωλιώ το 1868
 και πέθανε το 1941. Παντρεύτηκε την Έρατώ
 όση γεννήθηκαν 5 παιδιά. Τον Γεώργιο, τον Πέτρο,
 τον Κωνσταντίνο η Ταντέ την Καλλιόπη και τον Ηούη.
 Από όλα τα παιδιά του διέπληθη ηούη ενδιαφέρον
 Έχε η Καλλιόπη De Castan. Που συνέχισοντας την
 καλλιτεχνική της πορεία και την ομορφωτική
 καλλιτεχνική φλέβα επούδασε φωνητική μουσική στη
 Βιέννη στην Αύστρια.
 Η Καλλιόπη στο εξαιρετικά καλή ύψιφωνος




Καλλιόπη Καστάν, ύψιφωνος

γεννήθηκε επί Ρώμης τό 1905. και έδωκε παραστάσεις
στη Ρωμέδα στο ΑΚΤΑΙΟ, στο ΜΑΤΙΜ και στο ΚΑΝΣΙΓΙΑΝΟΝ.
Επίσης τραγουδούσε στην Βιλεζανούρα και στο ΚΑΙΡΟ
Επί τού έργου που έχω κάνει δυστυχώς στην Κύπρο κανένα μέρος
της διωφάνειας αυτής συνέζητα καλύτερα των καλλιτεχνικών προποσών
των προποσών του. Στην έγκλη του ΑΡΧΙΜΑΝΤΗ και της
καλλιόνης της Costan Έφυγαν για πάντα.

Ο Ρώμος de Costan προς τον Γάλλου Costan και της θάλας
τυχάνα να είναι γνωστός, φίλος και συνάδελφος μου
και ε' ατόν χρωστώ πολλές ώστος πληροφορίες που έχω.
Πολλές επίσης πληροφορίες έχωρα από το βιβλίο "Η ΡΩΜΕΙΟΝ
Α' ΑΚΑΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ" του Κώστα Πηλεπόκη.

Τις πληροφορίες για την οικογένεια Costan στην Κύπρο
Ζουδαχιστον όσον αφορά την καθυλκίαν φίλοι τις
δίδα για το άρχειο του είδου και γυροί σμάδα
και στο Μανδακάν. επί ο Ρώμος de Costan. προς τον
Γάλλου de Costan. Ο αδελφός μου Γάλλου de Costan
είχε άρχειο του Ρώμου de Costan. που είδα στην Κύπρο
το 1864.


Louis de Costan

29-5-97.