

Σ

Η εύθετη αυγή Μηνού Πεντηκούνιου
6ης Εργασίας "ΠΑΓΙΤΗΣ"
24/2/2008

Λίγο μετά τό 1878 οταν οι Τούρκοι έφυγαν απότού νησί και τό κατέκτησαν οι Έγγλοι, μερίδα των Λεμεσιανών άρχισαν νά κυκλοφορούν ελεύθερα στήν πόλη, αφού αισθάνονταν περισσότερη ασφάλεια καί ταυτόχρονα ένιωθαν τήν ανάγκη γιά καλλιτεχνική εκτόνωση. Γλεντούσαν τραγουδώντας στούς στενούς καί σκοτεινούς δρόμους περιφερόμενοι από μπακαλοταβέρνα σέ μπακαλοταβέρνα. Τό πρωΐ οι μπακαλοταβέρνες λειτουργούσαν σάν συνοικισμά μικρομπαζλικα γιά τά νοικοκυριά καί τά βράδια μετατρέπονταν σέ ταβέρνες γιά τούς λάτρεις της υνκτερινής ζωής.

Διαφορετικά δέν μπορούσαν νά γίνει. Η λεμεσός περίπου μιάν διεκαετία πρίν τόν 20 ον αιώνα καί μιά διεκαετία μετά, μεγάλο χωριό μιλούμε γιά τό 1895 - 1910. Δρόμοι χωματένου σκονιντσμένοι καλοκαίρι καί λασπωμένοι τόν χειμώνα, νερό σέ βρυσες στούς δρόμους οχι στά σπίτια, φώς στά σπίτια μέ λάμπες πετρελαίου. Σιά ζεσφασιά αναμμένα κάρβουνα στό μαγκάλι. Ήτσι οι νέοι γλεντζέδες καί τραγουδηστές ξεκινούσαν από τά πανδοχεία, τά κουρεία καί τίς ταβέρνες ζεφεύγοντας από τήν καλημερηνότητα. Ο μεζές της ταβέρνας άφθονος καί γνήσιος, σουγλάκι, σεφταλί, ζαλατίνα, λουκάνικο, λαρδί, αυγό βραστό, στραγάλια, κουκιά στό άλας, ελιές καί κροιμύδι. Τό φωμή ήτο δωρεά της ταβέρνας, καθώς επίσης καί τά διάφορα χορταρικά πού αφθονούσαν. Ως παραλιακές ταβέρνες πρόσφερναν καί χταπόδι, σουπιά η φάρι συνήθως στά κάρβουνα.

Οι ταβέρνες ευρίσκοντα συνήθως στήν είσοδο του παλιού λιμανιού, γύρω από τό κάστρο, κοντά στόν τούρκικο μιναρέ, παραλιακό δρόμο, πλατεία οεσογλουδκιών. Ο δρόμος απέναντι από τήν είσοδο του παλιού λιμανιού μέχρι τόν μιναρέ ήτο καλυμμένος μέ αρκετές καμάρες από τήν μιά πλευρά του μέχρι την άλλη.

Ένας εκλεκτός γλεντζές/τραγουδηστής της εποχής υπήρξε ο Παναγιώτης Χριστοφίδης. Γεννήθηκε στήν Άγια Φύλα της Λεμεσού περίπου το 1850. Από μικρός έφυγε γιά τήν Άλεξάνδρεια της Αιγύπτου καί αφού έμαθε τήν κοιμωτική τέχνη καί τήν τέχνη του πρακτικού ιατρού, επέστρεψε στή Λεμεσό τό 1890. Αμέσως λειτούργησε τό δικό του κουρείο οπου τό χώρισε σέ δύο τμήματα, αυτό του κουρείου καί αυτό του πρακτικού γιατρού. Τό κουρείο αυτό ευρίσκετο στόν παραλιακό δρόμο κοντά στή είσοδο του παλιού λιμανιού.

Γιά τόν κουρέα Παναγιώτη Χριστοφίδη έγραψε καί ο Ιώστας Πηλαβάκης στό βιβλίο του η "Αεμεσός σ' άλλους καιρούς" σελ. αρ. 245. Τό κουρείο του μέ αρκετή πελατεία ολων των τάξεων της πόλης υπήρξε ένα είδος κοινωνικού πόστου. Ειλειτός τραγουδηστής ο ίδιος μάζεψε όλους τους καλούς τραγουδηστές της πόλης αλλά καί οργανοπαίκτες καί ετσι τραγουδηστές καί πελάτες πήγαιναν γιά κούρεμα η ξύρισμα, συζήτηση, η γιά νά ακούσουν γιά τίς ασθένειες πού θεράπευε, μέ τά γιατροσόφια του.

τό βράδι,

Μέ τό κλείσιμο του κουρείου ή παρέπλευκτονούσε γιά τήν ταβέρνα της εκλογής των. Μερικοί από τούς δρόμους που περνούσαν τραγουδώντας, παραλιακός, Αγίου Ανδρέου, Ηιτίου Κεφαλαιανού, σημερινή Ανεξαρτησίας, Αθηνών, Ζήνωνος, Κεφαλονίας καί Άμαλίας, Ελένης Παλαιολογίνας. Ασφαλώς ορισμένοι από τούς δρόμους αυτούς λόγω τού χρόνου άλλαζαν όνομα. Ο κόσμος πού κατοικούσε στούς δρόμους αυτούς φιλοξενούσε τούς τραγουδηστές αυτούς μέ διάφορα, οπως καφέδες, αναψυκτίκα, (χώρα) κονιάκ μέ μεζέ μέσα στόν δίσκο, Γάντοτε τούς έλεγαν νά περάσετε κάι αύριο.

Μερικά από τά ονόματα αυτών των πρωτοπόρων τραγουδηστών πού σήμερα εμείς τούς ονομάζουμε Αεμεσιανοί κανταδόροι καί που άρχισαν αυτόν τόν λαϊκό πολιτισμό πρίν από τουλάχιστον 120 χρόνια είναι:- Παναγιώτης Χριστοφίδης, κουρέας, Ζήνων Κυπριανίδης φάλτης καί τυπογράφος, Προκόπης καί Ηωσής Χ" Ηιλιτής, Ξυέλθων Ηιτσιλλίδης, δικηγόρος, Χαράλαμπος Ηιχαηλίδης πατέρας του γνωστού κανταδόρου Κώστα Στούππου, πού εργάζετο καρσόνι στίς πλάτρες, Γιάγκος Τσάρνος, Γιώργος Σολομανίδης. Θυσιαία όλοι αυτοί είναι μακαρίτες πρό πολλών ετών.

Ομως ο ρομαντισμός των παλιών κανταδόρων έφυγε. Οι σημερινοί κανταδόροι τραγουδούν μένο στά καρναβάλια ενώ οι παλιοί τραγουδούσαν ολόχρονα. Οι παλιόι κανταδόροι διέθεταν αφθορμιτισμό καί τραγουδούσαν βρέξει χιονίσει πρίμο σενόντο ενώ οι σημερινοί προσπαθούν ανεπιτυχώς νά τραγουδήσουν τετράφωνα καί κάπου σκοντάφτουν. Οι καιροί άλλαζαν, τά στενά σοκάκια έγιναν λεωφόροι, τά γραφικά σπιτάκια μέ τίς αυλές εγίναν πολυκατοικίες. Γ' αυτό καί οι κανταδόροι έβλουν η δέν θέλουν άλλαζαν πρόσωπο καί λαμβάνουν μέρος μόνον στά καρναβάλια μιά φόρά τόν χρόνο.

Σέ πείσμα όλων αυτών των αλλαγών, υπάρχει μιά ομάδα κανταδόρων σήμερα, πού συνεχίζει μέ τό ίδιο τέμπο, τό ίδιο τέμπο των παλιών κανταδόρων του 1900-1910. Εξακολουθούν νά τραγουδούν μέ κιθάρες καί μανδολίνα στίς ταβέρνες κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα καί σέ μιάν ταβέρνα πού επιλέγει αυτός που θά πληρώσει. Συνήθως τραγουδούν καί σ' ορισμένα σπίτια αλλά καί στούς δρόμους έξω από σπίτια φίλων καί γνωστών η αυτών που τούς προσκαλούν. Άυτήν τήν ομάδα τήν απαρτίζουν μόνον επτά κανταδόροι καί οργανοπαίντες, γι' αυτό καί ονομάσθηκε Ή ομάδα της Δευτέρας η Ή κανταδόροι της Δευτέρας. Άριετός κόσμος πηγαίνει στίς ταβέρνες που θά τραγουδήσουν γιά διασκέδαση. Πολλές φορές η ομάδα της Δευτέρας έφυγε από τίς ταβέρνες τίς πρωΐνες ώρες αφού κανταδόροι καί πελάτες τραγουδούν μαζί.