

# εδώ κι αλλού

ΦΕΜΑΓΑ · Ε

Πνευματικά πορτραίτα του τόπου μας

## ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΕΙΟΥΤΑΣ

«Άλλαξαν σήμερα πολὺ  
τα πράγματα: σέβεται  
ο καθηγητής τον μαθητή...».

ΚΑΠΟΤΕ, ένας σοφός κοινωνιολόγος είχε πει ότι: κάθε άνθρωπος που εργάζεται οδηγείται από ένα αόρατο αέρι για να συντελέσει, με την εργασία του, στην κοινή ευτυχία, πουναι ο σκοπός της ζωής των ανθρώπων της κοινωνίας.

Αν αυτό είναι αληθινό, τότε κι εμείς έχουμε το δικαίωμα να πουμε πως ο δάσκαλος - καθηγητής, όταν πάρνει το «ανθρώπινο λουλούδι» με τις τυφλές δυνάμεις των ζωϊκών ενστίκτων κυρίαρχες, για να μεταπλάσει σ' ένα «πραγματικό ανθρώπιο» πουναι το παραίο καλλιτέχνημα στη ζωή, οδηγείται από δύο αόρατα χέρια.

Αυτό κατάφερε σ' όλα τα χρόνια της εκπαιδευτικής του καρριέρας κι ο Νικόλας Ι. Ξιούτας, που θεωρείται σήμερα από τις μεγαλύτερες πνευματικές φυσιογνώμιες της Λεμεσού. Οδηγούμενος από δύο αόρατα χέρια μπόρεσε και λάξευσε με την πνευματική του

σμίλη τους μαθητές του και τους έκανε πραγματικούς ανθρώπους.

Αλλά ας δούμε καλύτερα ποιος είναι ο ίδιος, από πού άρχισε και πού έφθασε.

Τον συναντήσαμε να κάθεται

### ΚΕΙΜΕΝΟ

#### ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

σε μια πολυθρόνη στο γραφείο του, πισω από μια τζαμαρία, λεσταίνοντας τον ήλιος κρατώντας βιβλία... Nail ακόμα και τώρα, όσο κι αυτέν μπορεί να διαβάσει παιδεί με αυτούς τους καλούς φίλους. Μιλήσαμε αρκετή ώρα μαζί του, και πήραμε πολλά...

Ο Νικόλας Ξιούτας γεννήθηκε στην Κάτω Πλάφο - Νέα Πλάφο - στις 5.1.1901 από πολύ φτωχούς γονείς. Ο πατέρας του φαρδεί όργανε καθημερινά πίς θάλασσας με τις φαρόβαρκες του, για να φέρει το μεροδούλι στο σπίτι του. Η μάνα άνκαι αγράμματη στάθηκε σωστός ολοφύπτος φάρος για τα παιδιά και τον άνδρα της. Πολύ άξιος συγκυβερνήτης στο σπίτι της έδωσε κι έκανε ό, πι όφειλε να κάνει μια τίμια κι ευσυνείδητη μάνα. Έκαμε εννιά παιδιά αλλά επέζησαν τα τρία (κόρη και 2 γιοι). Τα πρώτα φώτα του σχόλειου τά πήρε στην γενέτειρά του. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το δημοτικό - ήταν στην Ε' τάξη τότε - και η παντρεία της αδελφής του εκεί, αναγκάζει την λοιπή οικογένεια - λόγω του ότι της δώσανε το σπίτι τους κι άλλα - να μετοικήσουν στην Λεμεσό.



εκεί είπε, είχε διολογίσει την συντούμπια. Τάλεφτά του τά διέθετε για αγορά του καλύτερου φίλου του ανθρώπου! - τά βιβλία -. Η λιτή ζωή, η μελετή η εντατική, η εξυπάρχα συντελούν ώστε τον Ιούνιο του 1923 να-επιστρέψει στην πατρίδα του με ένα πτυχίο της Φιλοσοφικής Αθηνών με βάθμο «άριστα».

Ακόμα μια γκριμάτα συγκίνησης στο πρόσωπό του κ. Ξιούτα λέγοντας: «Τί όμορφα χρόνια...»

Με το πτυχίο στο χέρι μπαίνει αμέσως σταν καθηγητής στο Γυμνάσιο της πόλης του (Λεμεσό)

όπου αρχίζει η σταδιοδρομία του αστεροφύτης της Παιδείας. Το 1930 παντρεύεται την κ. Αμαλλα Οικονόμου - ξιούτα και κάνουν μια κόρη. Επιστρέφει στην πατρίδα της με άριστο σύντελεστή επιτυχίας. Για 34 ωλόκληρα χρόνια υπηρετεί το Γυμνάσιο Λεμεσού με πολλή δρέση και κεφί. Δινει σύνεχως από το μεγάλο απόθεμα γνώσης - εκπαιδευτικής και κοινωνικής - που έχει. Σ' όλη αυτή την σταδιοδρομία πάιρνει υπότροφίες από την τάξη Αγγλική και Βέρνηση για το Εξετερ της Νό-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10

Η Ελλάδα αναλατην προεδρία της σε κρίσιμη περιόδου

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ

Αναφορικά με τις προετοιμασίες της Ελλάδος ν' αναλάβει την Προεδρία της ΕΟΚ, ο υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα ΕΟΚ της Ελλάδας κ. Βάρφης είπε:

δρίας της Κοινότητας από τη χώρα μας Έλληνες εμπειρογνώμονες θα αναλάβουν και την προεδρία των 200 περίπου επιτροπών και ομάδων, έργασιας

# ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΙΟΥΤΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

τιας Αγγλίας για να μελετήσει τὸ εκπαιδευτικό σύστημα τῆς χώρας αυτῆς. Επιστρέψει πίσω με περισσότερες γνώσεις που τις διοχετεύει στον μαθητικό κόσμο. Το 1940 προάγεται σε Γυμνασιάρχη κι' ἔτσι οι ευθύνες και δι προσφορά διπλασιάζονται. Το 1943 υποβιβάζεται ὡμώς και πάλισε απλὸ καθηγητή, γιατὶ τολμά νῦν υποστηρίζει με θυμίλια τον το δι': καὶ τῶν φτωχῶν και εργάζομενων, στὶς δημοτικές εκλογές τῆς Λεμεσοῦ.

Τον ίδιο χρόνο γίνεται μέλος του δημοτικού Συμβουλίου τῆς Λεμεσού κι' ἔτσι παράλληλα με την προσφορά στην Παιδεία προσφέρει τώρα κι' ἀλλού.

Διευρύνει και πλουτίζει την Δημοτική Βιβλιοθήκη τῆς πόλης μας. Ειδικότερα εξοπλίζει το Ιστορικό τμῆμα τῆς Βιβλιοθήκης για την Κύπρο. Ο κ. Νικόλας Ξιούτας, ἡταν ο πρώτος που, κήρυξε την δημοτική σαν επίσημη γλώσσα των εγγράφων του Δήμου Λεμεσού. Υποστήριζε ὅτι η γλωσσική μόρφωση σε κάθε ἔθνος είναι το πρώτο μέλημα τῆς πνευματικῆς αγωγῆς. Πιστεύει ὅτι η καθαρεύοντα είναι η επίσημη γλώσσα του κράτους, η δε Δημοτική είναι η γλώσσα του ἔθνους. Ἐτοι και στην Κύπρο πρέπει - ἐλέγει - και οφείλουμε να στεκόμαστε και να ακολουθούμε τη γλώσσα του ἔθνους μας.

Εἶχεν εισηγηθεῖ στους καθηγήτες και δασκάλους ὅτι σε κάθε επαγγέλτους μας με ταϊπαιδιά ἐπρεπε να μιλούν και να χρησιμοποιούν τους εαυτούς τους σαν ζωτανό παράδειγμα ορθής γλωσσικῆς ἐκφρασης στη δημοτική και ὅταν γράφουν, το ίδιο πρότυπο δημοτικής ἡ καθαρεύσας.

Ο κ. Νικόλας Ξιούτας υπήρχε ἔνα σωστό «βιοήθημα» σε κάθε μαθητή. Ἐπαΐζει πολλούς ρόλους. Για τους μαθητές του ἡταν και φίλος, και συμπαραστάτης, και καθοδηγητής, και παιδαγωγός, και καθηγητής. Ενέπνεε ὄλως ο ιδιος μας ἀλεῖ - τους μαθητές. Βοηθούσε και ενεθάρρυνε τους αδύνατους και καθοδηγούσε τους δυνατότερους. Βρισκόταν πάντα κοντά τους σε κάθε πρόβλημα μόρφωσης τους ή σπιδήποτε ἄλλο. Συνήθιζε την εκγύμναση των νεαρών «βλαστών» κατά νουν και σώμα με διαλέξεις και εκδρομές. Μ' ὅλα αυτά κατάφερε

να γίνει ἔνας πολὺ αξιαγάπητος ἀνθρώπος ὃσο ευτός ὁσο και εκτός σχολείου.

Σε ερώτηση μας πώς συγκρίνει την τωρινή εποχή και τους νέους σήμερα, με τους τότε μαθητές και την τότε εποχή μας απαντά:

- Η διαφορά τεράστια... Οι σημερινοί νέοι είναι επηρεασμένοι πολὺ με την εξέλιξη της κοινωνίας. Ο νέος σήμερα είναι αυθάδης και τούλι τολμόρρος. Ο σεβασμός αντιστράφεται. Τώρα από στι βλέπω ο καθηγητής πρέπει να σέβεται το μαθητή κι' όχι σ' μαθητής του δάσκαλο του. Φυσικά φταιεί κι' η ἀκρατος ελευθερία που δόθηκε στα παιδιά τόσο από το σπίτι ὅσο κι' από τους ἔχω κόσμο. Αυτό τους εκτροχίσας από το σωστό δρόμο με αποτέλεσμα να φέρονται πιο «μεγάλοι» από την γνωστή ηλικία τους. Συνιστά περισσότερη αυστηρότητα, περισσότερη πειθαρχία.

Μιλά κάπως αυστηρά ο κ. Ξιούτας, γιατὶ ὅπως μας είπε, υπήρξε πρώτα πρώτα παιδαγωγικός επιστήμωνας κι' ύστερα εκπαιδευτικός. Με την πείρα που είχε, πέρασαν από τα χέρια του πολλά παιδιά κι' ἥσαν όλα ευχαριστημένα και οι γονείς μαζί με τον τρόπο και την μεθόδο που τα χειρίζοταν. Συνιστά τη διαλογική συζήτηση - την συζήτηση του ατόμου με ἀλλούς, φέρνοντας παράδειγμα τρανό τον Σωκράτη - Γοργία. Συνιστά ακόμα το καλό διάβασμα και την συνεχή συζήτηση γιατὶ μόνο

με τούτο μπορεῖ κανεὶς να σπάσει τὸ «περιοριστικό στενό φράγμα που χωρίζει από τις πραγματικές αξίες του ανθρώπου και της κοινωνίας δλῆς.

Ο κ. Νικόλας Ξιούτας αφιεπρέπησε το 1966 και στη συνέχεια διδάσκει για ἄλλα 4 χρόνια σε ιδιωτικό σχολείο της Λεμεσού. Μετά απ' αυτό ἀφήσει για πάντα τα μαθητικά θραύσα, τις κιμώλιες, τα παιδικά φωναχτά, τους αδύνατους και τους ἀριστους με ευχὴ να διαιωνίζονται...

Στον υπόλοιπο καιρό βρίσκουμε τον υπέροχο κι' ὄλο ενέργεια κ. Νικόλα ν' ασχολείται με την εκπύνωση του βιβλίου του «Εκπαιδευτικά Ανάλεκτα». Ἀλλα ἔργα τού είναι:

α) ἀκδόση μὲ πρόλογο ὄλων των ποιημάτων εκτός του «Διαβόλου» (Σατυρική Εφημερίδα) του Βάρδου της Κύπρου Βασίλη Μηχαλίδη, από τα οποία 18 εκδόθηκαν για πρώτη φορά στο βιβλίο αυτό.

## β) Εκπαιδευτικά Ανάλεκτα.

γ) Διαλέκτες: Μερικές Ψυχολογικές Παρατηρήσεις για τη ζωὴ και τη δράση διαφόρων συλλόγων: Για τα ὄντερα (2 συνέχεις), Γένεση του αρχαίου Ελληνικού Δράματος, Γνώθι σαπόν, 12 Σονέττα του Κωστή Παλαμά.

δ) Μερικά ελεγεία και επιγράμματα σε ομηρική γλώσσα.

και ε') Μετάφρασέις: Τί είναι ψυχανάλυση του Ernest Jones (από σαγγικά), Διδώ και Αινείας (από τα αγγλικά), το Μαγεμένο Νήσοι (αγγλικά). Μερικά ποιήματα από τα Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά.

## ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΝΗΣΟΣ ΖΥΛΤ (INP). — Δυο πλωτά εργοστάσια παραγωγής αιολικής ενέργειας θα τροφοδοτούν κατά 50% την νήσο Ζύλτ, στις δυτικές ακτές του Σλέοβικης - Χάλοταν με ηλεκτρισμό. Σύμφωνα με τα σχέδια του διπλωματούχου - μηχανικού Γκύντερ Βάγκνερ, ο τεράστιος περιστρεφόμενος μύλος θα τοποθετηθεί σε σκάφος μήκους 90 και πλάτους 12 μέτρων και θα αποδίδει πέντε Μεγαβάττ. Τα σχέδια του Βάγκνερ εξετάζονται τώρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ομοσπονδιακού Υπουργείου Ερευνών και Τεχνολογίας. Η ίδεα έκινησε τον χειμώνα του 1978/79 όταν το ινσιτού αποκόπηκε από το ηλεκτροδοτικό δίκτυο της χώρας συνεπεία της κακοκαρίας.

Πολλά χρόνια ζωής! Πολλά χρόνια μόχθου, αγώνα και δράσης με καρπούς γλυκείς και εύχυμους. Όλος του ο αγώνας ήταν εκπεφρασμένος στη γλώσσα του ρυθμού και της αρμονίας των πράξεων του. Τα αποτελέσματα τα είδαμε και τα βλέπουμε με μαγεία.

Τι χαρά για τη σύγχρονη κοινωνία μας να υπάρχουν και να πληθύνουν τέτοιοι άνθρωποι με πρότυπο τον κ. Ξιούτα. Τι προσφέρει ανεκτιμήτη προς την πατρίδα μας νάχει στους κόρφους της τέτοιους θησαυρούς.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Λεμεσός

όβος αιγαίνει της. Τούτο απότι  
πρέπει έδωσε και έχουν διά πάντα  
κάνει μια τίμια και επικαλυμμένη  
μάνα. Εκείνη ευνά παντρά αλ-  
λά επέζησαν τα τρία (κύριη ή και 2  
γυναίκες). Τα πρώτα φώτα του σκολεί-  
ου τα πήραν στην γεννήση τους.  
Δεν πρόλαβε μα τέλος έπειτα το δεύτερο  
μοτικό -ήταν στην Εγγύτην της  
και η παντρεά της αξέλθει του  
επειδή σκαρφάλωσε την λοιπή σκολιά  
και λόγω του ότι πήρε βάσονα την  
απότι τους και άλλα. Ήταν μετανασ-  
τους στην Λευκαδή.

Έτος του Σεπτεμβρίου του 1912 η  
σκοτεινήνεα Βαράντα αναδέσθη  
μερικός πλεονεύματος στην θάλασσα της  
Λαζαρίδης στην Καρπάθο.  
Λόγος κάθετος ο πλεονεύμας  
πήρε τότε φανταστικό διασταύρωση  
Λευκαδών. Απορρίψη της θεωρίας  
μπορεί στη Στήλη του σπάνιου προ-

Εβδομάδα μετά την θάνατο του Νικό-  
λαος και με ελαφρό μεταβολικό μη-  
ρισμό:- Και ξέρεις τι εργάστηκε μόνη  
υπέβαλε ο δρακαλός. Με ράπτη  
σε πώς γράφεται αριθμός 25 στο  
δεκαδικό σύστημα; Ένας ζυγός  
συνεβαίνει και πιτύχει την συνομι-  
λητή μας γιατί του ξωντανέψαμε;  
Παλιές ωραίες σπηλιές. Άλλα συνέ-  
έχει η Ζωή..., κι αυτές συναντή-  
με.

Λοιπόν, η φωτιστική από την  
μίχρι τότε άριστη μαθητή που έ-  
στραφτερά από έναντιθέμα μάθη-  
σαντησε πά. 0,35 μετρήθη στην  
Στήλη Δημοτικού. Τέλοντας με άρι-  
στα το βηματικό, καθι μπήκε στα  
μοναδικά Γιγλιόσκο της Λαζαρίδης  
με διευθυντή του Λιβαρά, Θεο-  
στοκλέους. Κι εβώ, μετά την  
κι έτσι του Νοέμβριο του 1919  
σέρνει τα βήματα του για την αι-  
θουρά της Φιλοσοφικής Σχολής  
των Αθηνών. Στο Α' έτος, των  
απουδών του γενέρται την πρώτη  
επιτυχία του Πλανηταρίου. Η  
Πάντειος επιτροπή την βραβεύει  
με το ποσό την £40 για την καλύ-  
τερη από διάσιμη τους φοιτητές από  
βοστή. Ο Νικόλαος ζούσε στην Αθήνα  
και πολύ λιτά. Σ' όλα τα χρόνια