

Πειραιώτισσα

Μούτσης/Γκάτσος

Βρόνικα στον δρόμο κάτι παιδιά και τα ρώτησα
αν με θυμάσαι καμιά βραδιά, Πειραιώτισσα

Άν δεις στον ύπνο σου

μιά νύχτα με βροχή φωτιά να καίει
είν' η καρδιά μου

που στενάζει μοναχή και σιγοκλαίει
Είν' η καρδιά μου
που στενάζει μοναχή και σιγοκλαίει
αν δεις στον ύπνο σου
μιά νύχτα με βροχή φωτιά να καίει

Μακριά στα ξένα, στην ξενιτειά, βαριά αφρώστησα
κι ήρθα κοντά σου να βρω γιατρειά, Πειραιώτισσα

Άν δεις στον ύπνο σου...

ΣΑΝ ΠΙΩ ΚΡΑΣΙ ΖΑΛΙΖΟΜΑΙ

κος βγαίτ

Συνθ. - M. Κατριβάνος
Τραγ. - Κορώνης & Φύλανδρος

Μια ξανθομαλλούσα πούχει σκέρτσο μαγικό
και που το φιλί της είναι σαν κρασί γλυκό
γω για το δικό της το χατήρι
έχω συντροφιά μου το ποτήρι
Οταν την κοιτάζω με κοιτάει και δεν μιλά
μόνον όταν φεύγω τότε μου χαμογελά
μόνη αυτή λατρεύω, μόνη αυτή ποθώ
και γι' αυτή θα τρελλαθώ

Ρεφραίν

Σαν πιω κρασί ζαλίζομαι -
 Ή ξεμιαλίζομαι δεή στιγμή
 Μ τα λογικά μου χάνονται
 και ξεχάνονται οι καῦμοι Λ
 Ρ Με το κρασί ευφραίνομαι
 Η κι' αναστένομαι στα στερνά
 σαν περπατάω παραπατάω
 μεσ' τα στενά ΛΚ

Κάθε βράδυ σαν νυχτώνει πάω στο καπηλειό
πίνω απ' το καινούριο το κρασί κι' απ' το παλιό
πιο πολύ απ' όλα μου γουστάρει
τ' άτιμο αυτό το γιοματάρι
Οτι νοιώθω σαν κοιμάμαι σε θερμή αγκαλιά
νοιώθω κι' όταν πιω μονάχα μια γλυκιά γουλιά
όπως όλ' οι άνθρωποι κι' εγώ πονώ
γι' αυτό πίνω να ξεχνώ

Ρεφραίν

ΠΙΕΣ ΓΛΥΚΟ ΚΡΑΣΙ

Συνθ. - M. Κατριβάνος
Τραγ. - Φιλιππόπουλος κ' Ευσταθίου

Σαν μπαίνω μέσα στη ταβέρνα
κέρνα, κέρνα
λέω στον ταβερνάρη
βετσίνα κεχριμπάρι
κι' απ' το κρασάκι του το φίνο
πίνω, πίνω
και στάλα δεν αφήνω
απ' το γλυκό κρασί

Ρεφραίν

Πιες γλυκό κρασί δεν είν' ντροπή
μήν σε μέλλει ο κόσμος τί θα πει
η καρδιά σου αλλά τύχει να πονάει
όταν πίνεις ο πόνος σου περνάει
Πιες έστω μονάχα μια γούλιά
πεξ πως πήρες χήλια δυσ φιλιά
άπό μια ξανθούλα π' αγαπάς
τρελλή μικρή πόνη σ' έκανε μπεκρή

Πίνω για να ξεχνώ τον πόνο
μόνο, μόνο
γιατί κι εγώ αγαπούσα
κάποια ξανθομαλλούσα
Και μεσ' του μεθυσιού την τρέλλα
γέλα, γέλα
λέω στον εαυτό μου
γέλα και μην πονείς

Ρεφραίν

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙ

Συνθ. - Σωτηρία Ιατρίδος
Τραγ. - Κάκια Μέντρη

Μια κομψή μοντέρν σαν κι' εμένα
δεν μπορεί να τάχει χαμένα
δεν μπορεί να τρέχει στις ταβέρνες
και να πίνει κρασί
‘Όμως μ' ένα-δυο ποτηράκια
φεύγουν της καρδιάς τα φαρμάκια
και φωνάζω μέσα στη χαρά μου
αγάπη μου χρυσή

Ρεφραίν

Ακόμα ένα ποτηράκι
ακόμα ένα τραγουδάκι
στον κόσμο που βρέθηκα
τα πάντα βαρέθηκα
αγάπες και πύκες και φαρμάκι
Ακόμα λίγο κοκκινέλλι
ακόμα ληγάκι τι σας μέλλει
μου φέρνει μια ζάλη μέσα στο μυαλό
και τότε ξέρω να χαμογελώ

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΟ ΤΑΒΕΡΝΑΚΙ

Συνθ. - Αγγελής
Τραγ. - Ν. Γουναρης

Σ' ένα πλακιώτικο στενό
εχθές αργά γυρνούσα
βλέπω ένα φύλο καρδιακό
που τόσο αγαπούσα
Κι' ήρθαν στη σκέψη μας ξανά
τόσα παλιά τερτίπια
κι' ανάθεμα το ρε παιδιά
δεν ξέρω πόσο ήπια

Pεφραίν

Και τσουγγρίσαν τα ποτήρια
στο παλιό το ταβερνάκι
και ανοίξαν παραθύρια
και φανήκαν κοπελούδες
απ' τις γρῖλιες με μπλεξούδες
και ξανάνιωσα λιγάκι } δις
στο παλιό το ταβερνάκι }

Ε ρε τα χρόνια πως περνούν
γκριζάρουν τα μαλιά μας
μπορεί τα χρόνια να περνούν
μα δεν γερνά η καρδιά μας
Θυμάμ' εγώ θυμήσου εσύ
ε ρε παλιέ μου φύλε
κάπελα βάλε μας κρασί¹
και μια κιθάρα στείλε

Pεφραίν

ΑΧ Η ΠΑΛΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ

Συνθ. - Γ. Βιτάζης
Τραγ. -

Κάνεις να μπεις στου μπάρπα Γιάννη
για μαριδίτσα και κρασί¹
στρίβε σου λένε βρε αλάνι
εδώ ναι άριστο υρατί²
Και βλέπεις κοσμική Αθήνα
βλέπεις τον κάθε Κουνελέ³
να πίνει χαζιές⁴ ρετσίνα
και να τη λέει ρετσινέ

Ρεφραίν

Αχ στη παλιά ταβέρνα
με τη λαντέρνα και το σκουμπρί⁵
θα πεταχτώ με τρέλλα⁶
να πιω βαρέλια
ή στου Ψυρρή

Κιθάρα μαντολίνο
μεζές τραγούδι φίνο
αχ η παλιά ταβέρνα
με τα μεράκια της τα παλιά

*Κιθάρα μαντολίνο
Τραγούδι φίνο*

ΕΓΩ ΘΑ ΚΟΨΩ ΤΟ ΚΡΑΣΙ

Συνθ. - Ανδρ. Χατζηπαποστόλου
Τραγ. - Τ. Μαρούδας

Παραπονιέσαι ότι έγινα μπεκρής
κι' ας φταις εσύ που έχω πιάσει το ποτήρι
όμως αν θέλεις θα το κόψω το κρασί¹
εγώ ποτέ μου δεν σου χάλασα χαπήρι

Ρεφραίν

Εγώ θα κόψω το κρασί
για σέν' αγάπη μου χρυσή
εγώ θα κόψω το κρασί²
για σένα μόνο
αφού στα χειλή σου τα δυο
μπορώ αχόρταγα να πιω
απ' το κρασί που μόλις πίνω ξανανειώνω
εγώ θα κόψω το κρασί³
αφού το θέλησες εσύ
λόγω τιμής ποτέ μου πια δεν ξαναπίνω
εγώ θα κόψω το κρασί αλλά βοήθα με κι' εσύ
στην αγκαλιά σου κάθε πόνο μου να σβήνω

Κάθε ποτήρι σαν το πίνω μοναχός
χωρίς να βλέπω τα ολόγλυκα σου μάτια
φαρμάκι γίνεται και στάζει συνεχώς
μες τη καρδιά μου που την έκανες κοιμάτια

Ρεφραίν