

## ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ

Συνθ. - Κώστας Γιαννίδης

Τραγ. - Δημ. Φιλιππόπουλος & Τζένη Αρσένη

Απόψε θέλω να σε δω  
και μεθυσμένος τριγυρώ  
μεσ' τα στενά της γειτονιάς σου  
για την σκληρή την απονιά σου  
Ξέρω πως πια δεν μ' αγαπάς  
μ' άλλον τα πίνεις και τα στας  
μα γω που ακόμα σ' αγαπώ  
απόψε θέλω να σου πω

*Ρεφραίν*

Ενα ποτήρι κρασί<sup>1</sup>  
να με κεράσεις εσύ  
όπως με κέρναγες και ένα καφρό<sup>2</sup>  
πριν στο κρασί σου μέσα βάλεις νερό

Ενα ποτήρι κρασί<sup>1</sup>  
να με κεράσεις εσύ  
ένα και τέλειωσα  
κοίτα πως έλιωσα  
για των ματιών σου το χαπάρι  
και τώρα σέρνομαι  
κλαίω και δέρνομαι  
μπρος στο κλειστό σου παραθύρι

Δεν θέλω να σ' ανησυχώ  
μα πίστεψε με το φτωχό  
πως από του κρασιού τη ζάλη  
στο νου μου απόψε ήρθες πάλι  
Εβγα λοιπόν να δω ξανά  
τα μάτια σου τα γαλανά  
έβγα μονάχα ένα λεπτό  
ίσως μ' αυτό και γιατρευτώ

*Ρεφραίν*

# ΝΤΟ ΡΕ ΜΙ ΦΑ ΣΟΛ ΛΑ ΣΙ

Συνθ. - Αλέκος Σπάλης

Τραγ. - Τρίτο Κιτάρα

F  
Απόψε ξύπνησ' η καρδιά  
κάποια παλιά λαχτάρα μου  
κι' ήρθα στο κεφι ρε παιδιά  
κι' αρπαξα την κιθάρα μου  
και ντο ρε μι φα σολ λα σι } δις  
ήρθες στο νου μου πάλι εσύ }  
~~Ουεν τε τα ει~~ ειχες εν  
Σ' ένα πλακιώτικο στενό  
δυο μάτια με πλανέψανε  
και ρώτησα τον ουρανό<sup>ειχες εν</sup>  
ποιά νύχτα του τα κλέψανε  
και ντο ρε μι φα σολ λα σι } δις  
τα μάτια αυτά τα είχες εσύ }

Τα μάτι' αυτά τάχες εσύ  
που μούφυγες και σ' έχασα  
μα είχα για φίλο το κρασί<sup>ειχες εν</sup>  
που τό πια και σε ξέχασα  
μα ντο ρε μι φα σολ λα σι  
με πρόδωσε και το κρασί<sup>ειχες εν</sup>  
μα ντο ρε μι φα σολ λα σι  
ήρθες στο νου μου πάλι εσύ

Μ' έκανες εσύ με την αγάπη σου  
του κόσμου βασιλιά  
μ' έκανες εσύ κουρέλι  
μεσ' τα καπηλειά

~~ρετσίνα~~

## ΓΙ' ΑΥΤΟ ΓΕΝΝΗΘΗΚ' Η ΡΕΤΣΙΝΑ

~~χορυβίκ~~

Συνθ. - Αλέκος Σπάθης  
Τραγ. - Μονζάς & Αιγνός

Γι' αυτό γεννήθηκ' η ρετσίνα  
για να την πίνει όποιος πονά  
για να γλυτώνει απ' τη ρουτίνα  
και τον καῦμό του να ξεχνά



Τον καῦμό μου το φεγγάρι  
δεν τον βλέπει από ψηλά  
κι' όπως πάντα σουλατσάρει  
και γλυκοχαμογελά  
Ενας είμαι μεσ' τους τόσους  
κι' έχω στη καρδιά πληγή  
πόσους πονεμένους πόσους  
συναντάς σ' αυτή τη γη

~~χορυβίκ~~

Γι' αυτό γεννήθηκ' η ρετσίνα  
για να τη πίνει όποιος πονά  
για να γλυτώνει απ' τη ρουτίνα  
και τον καῦμό του να ξεχνά



Σαν γνωρίσεις χίλιους τόπους  
τον καῦμό σου δεν ξεχνάς  
τί να πεις με τους ανθρώπους  
που γελούν όταν πονάς  
Τί να πεις με το φεγγάρι  
που δεν βλέπει από ψηλά  
κι' όπως πάντα σουλατσάρει  
και γλυκοχαμογελά

Γι' αυτό γεννήθηκ' η ρετσίνα  
για να τη πίνει όποιος πονά  
για να γλυτώνει απ' τη ρουτίνα  
και τον καῦμό του να ξεχνά

# ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΕΛΑΗΔΟΥΝ

## ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

Μουσική: Μ. Σουγιούλ

Στίχοι: N. Φατσέας

Em                      B7  
Τριγύρω μας όλα γελούνε,  
Em  
αγάπη μου, μαγευτικά,  
E7                      Am  
για έρωτα μόνο μιλούνε  
Em B7 Em  
και παιζούνε ερω τι κά.

Σκορπούν ευωδιές τα λουλούδια  
μεθά πιο πολύ η καρδιά,  
γλυκά κελαηδούνε τραγούδια  
πουλάκια μες στα κλαδιά.

Ρεφρέν  
G                      D7  
Για μας κελαηδούν τα πουλιά  
χαρούμενα μες στη φωλιά,  
C                      G  
μαζί μας κι αυτά μεθυσμένα  
D7                      G  
γλυκά κελαηδούν μαγεμένα  
D7  
κρυμμένα στην αμυγδαλιά  
G D7 G  
για μας κελαηδούν τα πουλιά.

## ΔΥΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΑΤΙΑ

*Σννθ. - M. Κατριβάνος  
Τραγ. - Κάκια Μέντρη*

Είχα μάτια δει πολλά  
ένοχα και ντροπαλά  
μάτια που δεν με ρωτήσανε  
αν τρελλά με καταχτήσανε  
Μ' έκαιψε όμως μια φωτιά  
από πράσινη ματιά  
που το ξέρω θα με καίει  
ως τα γηρατειά

*Pεφραίν*

Δυο πράσινα μάτια  
με μπλε βλεφαρίδες  
με έχουνε κάνει τρελλό  
καρδιά μου να ξέρεις  
τα μάτια που είδες  
πως δεν θα σου βγουν σε καλό

Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω  
κι' ας έχουν το χρώμα το πρασινωπό  
Δυο πράσινα μάτια  
με μπλε βλεφαρίδες  
με μάθανε πως ν' αγαπώ

## ΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝΑΝ ΤΑ ΒΟΥΝΑ

Συνθ. - Μ. Σουγιούλ.  
Τραγ. -

Ας χαμηλώ ας χαμηλώναν τα βουνά  
νάβλεπα το νάβλεπα το Λεβάντε  
νάβλεπα τη Κεφαλληνιά } δις  
και το ψηλό το Τζάντε }

*Ρεφραίν*

Γιαλό γιαλό γιαλό γιαλό<sup>δις</sup>  
πηγαίναμε πηγαίναμε  
κι' όλο για σε κι' όλο για σένα λέγαμε  
γιαλό να πας, γιαλό να πας  
γιαλό ναρθείς, γιαλό ναρθείς  
τα λόγια μου, τα λόγια μου να θυμηθείς }

Εις τον αφρόν εις τον αφρόν της θάλασσας  
η αγάπη μου η αγάπη μου κοιμάται  
παρακαλώ σας κύμματα } δις  
μην μου την εξυπνάτε

*Ρεφραίν*

Κεφαλλονί Κεφαλλονιτοπούλα μου  
Ζακυνθιανή Ζακυνθιανή κυρά μου  
κι' εσύ Αγιομαυρίτισσα } δις  
έκαψες τη καρδιά μου }

## ΤΟ ΓΙΑΣΕΜΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΣΟΥ

Συνθ. - Ν. Γούναρης  
Τραγ. - Ν. Γούναρης

Το γιασεμί στο στήθος σου  
με τρέλλανε κυρά μου  
να το μυρίσω θέλησα } δις  
και ράγισ' η καρδιά μου }

Για πες μου ποιός στο χάρισε  
και το κοιτάς με πόθο  
το γιασεμί σου μ' έκανε } δις  
κρυφό καῦμό να νοιώθω }

Για το δικό σου γιασεμί<sup>1</sup>  
γέροι και νηοί μιλούνε  
ζηλεύουν που τα φύλλα του } δις  
το στήθος σου φιλούνε }

*Rf* Το τεύ

## ΜΠΑΡΠΑ ΓΙΑΝΝΗ

*Σνιθ. - Πέτρος Επιτροπάκης  
Τραγ. -*

Μπάρπα Γιάννη με τις στάμνες (τρις)  
και με τα σταμνάκια σου (δις)  
να χαρείς τα μάτια σου

Σαν φορείς ψηλό καπέλο (τρις)  
και παπούτσια λάστιχα (δις)  
μπάρπα Γιάννη κανατά

Πρόσεξε μή σε γελάσει (τρις)  
καμιά όμορφη κυρά (δις)  
μπάρπα Γιάννη κανατά

Και σου φάει το γαϊδούρι (τρις)  
και σ' αφήσει την ουρά (δις)  
μπάρπα Γιάννη κανατά