

Παλιά Ελληνικά Τραγούδια

Пот Понрі

Να τι θα πει Ελλάδα

Λίγα πεύκα λίγα μάρμαρα λευκά
και μια θάλασσα που λάμπει από ... φρεσκάδα
κι εκκλησάκια ταπεινά και φτωχικά,
να τι δα πει Ελλάδα.

Μία αυλόπορτα που κρύβετ’ η μισή
απ’ τ’ αγιόκλημα κι απ’ την περι...κοκλάδα
και ρετσίνα στο ποτήρι σου χρυσή,
να τι δα πει Ελλάδα.) (δις)

Όμορφη μ' Αδήνα

Όμορφη μ' Αδήνα, πού 'ν τα χρόνια εκείνα
πού 'ν τα χρόνια εκείνα τα παλιά!

Λες και σ' είχαν άχτι και σ' έκαναν στάχτη,
σαν γριά μ' αχτένιστα μαλλιά.

Πού 'ν τα χρόνια που ξηγιόμαστε αλάνικα,
και που σέρναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα!

Όμορφη μ' Αδήνα, πού 'ν τα χρόνια εκείνα,
πού 'ν τα χρόνια εκείνα τα παλιά!

Ο κόσμος άλλαξε

Ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί,
πέρασαν, χάδηκαν τα όμορφα τα χρόνια,
αγάπη γνήσια ζητάς με το κερί,
δεν τραγουδάνε τώρα κάτω απ' τα μπαλκόνια.

Ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί,
είν' όλα γεύτικα κι ας φαίνονται αλήθεια,
ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί,
αγάπες βρίσκεις μοναχά στα παραμύθια. (δις)

Όταν γελάς

Όταν γελάς, όλα γύρω μου γελούνε
όταν γελάς, και τ' απδόνια τραγουδούνε.
Σαν δε γελάς κι έχεις μάτια λυπημένα
σκοτεινιάζει όλη η Γη
κι όλα με κοιτούν (παύση) θλιμμέ...va.

Μας φτάνει μόνο

Μας φτάνει μόνο, μας φτάνει μόνο
ένα κύμα στ' ακρογιάλι
κι ένα σπιτάκι, κι ένα σπιτάκι
φτωχικό στην αμμουδιά.

Μας φτάνει μόνο, μας φτάνει μόνο
η δική μας η ... αγκάλη
κι η αγάπη μας ... π' ανδίζει στην ... κα...ρδιά.

Λες και ήταν χδες

Λες και ήταν χδες, λες και ήταν χδες,
που φιλάκια σου 'δινα στα χείλη τα βελούδινα,
κι άκουγ' ν μουριά κι η κληματαριά,
τις κουβέντες τις πνιχτές, λες και ήταν χδες.

Πάμε μια βόλτα

Πάμε μια βόλτα στο Φαληράκι
αυτή τη νύχτα τη μαγική,
για να σου κάνω με το φεγγαράκι
εξομολόγηση ερωτική.

Τι ταιριασμένο το ζευγαράκι,
δα λέει το κύμα στην αμμουδιά,
κι όταν σου δίνω κανένα φιλάκι
δα 'ναι σαν όνειρο η βραδιά.

Πάμε μια βόλτα για το Φαληράκι,
μη μου χαλάσεις την καρδιά.

Στο στόμα, στο στόμα

Στο στόμα, στο στόμα, στο στόμα τρελά φίλησέ με,
και στην αγκαλιά σου με λόγια γλυκά κοίμισέ με.
Κοντά σου αγάπης σπασμούς έλα φως μου να νιώσω,
αχ έλα φιλιά να σου πάρω, φιλιά να σου δώσω.

Σφίξε με

Σφίξε με, κι ενωμένα τα χείλη ας μένουν,
φίλα με, τα φιλιά και νεκρούς ανασταίνουν.
Σφίξε με, δώσ' μου κι άλλα φιλιά κι ας πεδάνω,
στη θερμή αγκαλιά σου επάνω,
μ' έναν πόδο, που τον νιώθω βαδιά στην καρδιά.

Ποια είν' εκείνη

Ποια είν' εκείνη που κατεβαίνει στ' άσπρα ντυμένη
απ' το βουνό;

Κρατάει στα χέρια της χρυσό καλάδι,
λουλούδια μάζευε απ' το βουνό.

Πίξε τον έρωτα στα κεραμίδια
και δα σου χτίσω χρυσή φωλιά,
με πολυποίκιλα χρυσά στολίδια
να μας ζηλεύουνε τ' άλλα πουλιά.

Χήρες, ανύπαντρες και παντρεμένες
να με στολίσετε, να με γυαλίσετε,
να με βουρτσίσετε, να με χτενίσετε,
και να με βάλετε στο μνήμα μου.

Ποια είν' εκείνη που κατεβαίνει
στ' άσπρα ντυμένη απ' το βουνό;

Μην είν' εκείνη που αγαπούσα
κι επιδυμούσα να την ιδώ;

Τραλαλά

Τραλαλά, τραλαλαλαλά τραλαλαλαλά
βρε ζωή παλιομπαμπέσα
τραλαλά, τραλαλαλαλά τραλαλαλαλά
κόλπα μου 'κανες πολλά.

Τραλαλά, τραλαλαλαλά τραλαλά
κι αν δε δείξεις λίγη μπέσα
τραλαλά, τραλαλά
δα με βάλεις σε μπελά.

Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι

Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι,
στο πλευρό μου πάντα θα 'σαι
φτάνει εσύ να μ' αγαπάς, φτάνει εσύ να μ' αγαπάς.

Μην περνάς απελπισμένα, είμαι εγώ εδώ για σένα
φτάνει εσύ να μ' αγαπάς, φτάνει εσύ να μ' αγαπάς. (δις)

Του κοσμάκη η κακία, διόλου να μη σε πειράζει
με την ζένη δυστυχία πάντα ο κόσμος διασκεδάζει.

Μη φοβάσαι μη φοβάσαι,
στο πλευρό μου πάντα θα 'σαι
φτάνει εσύ να μ' αγαπάς, φτάνει εσύ να μ' αγαπάς.

Βρε ντουνιά

Βρε ντουνιά, να 'χα μια μπουνιά
που να κάνει για χίλιους εννιά,
βρε ντουνιά, να σου δώσω μια
να σου κάνω μεγάλη ζημιά.

Βρε ντουνιά, να 'χα μια μπουνιά
που να κάνει για χίλιους εννιά,
βρε ντουνιά, να σου δώσω μια
να σου κάνω μεγάλη ζημιά.

Αδήνα και πάλι Αδήνα

Αδήνα και πάλι Αδήνα,
κι απόγε τα χείλη μου ας πουν
Αδήνα και πάλι Αδήνα
και γέροι και νιοι και παιδιά σ' αγαπούν.

Με κρύο νί με λιακάδα, μ' αρέσεις Αδήνα γιατί
όλ' η γλυκιά μας Ελλάδα
στα χέρια σου Αδήνα μου έχει κλειστεί. (δις)

