

# Γκρεμισμένα σπίτια

Μι-

Γκρεμισμένα σπίτια μέσα στο σκοτάδι

Λα-            Μι-            Σι            Μι-

έτσ' είν' η ζωή μας μεσημέρι, βράδυ,

Λα-            Μι-            Σι            Μι-

έτσ' είν' η ζωή μας μεσημέρι, βράδυ.

Ντο

Λα

Λα-

Μι-

Μη ζητάς, κορίτσι μου, ένα κορδελάκι,

Λα-            Μι-            Σι            Μι-

από τα ερείπια φτιάχνω ένα σπιτάκι.

Μι-

Σι

Γκρεμισμένα σπίτια μέσα στο σκοτάδι,

Λα-            Μι-            Σι            Μι-

έτσ' είν' η ζωή μας μεσημέρι, βράδυ.

Στίχοι: Γιάννης Μαρκόπουλος

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος

Τραγούδι: Κώστας Χατζής

Από το θεατρικό έργο του Νότη Περγιάλη

"Το κορίτσι με το κορδελάκι"

# Καημός

Φα Σολ· Ντο Φα  
Είναι μεγάλος ο γιάλος

Σολ· Ντο Φα  
είναι μακρύ το κύμα,  
Φα Σολ· Ντο Φα  
είναι μεγάλος ο καημός

Σολ· Ντο Φα  
κι είναι πικρό το κρίμα.

## Ρεφραίν

Φα Σολ· Ντο Φα  
Ποτάμι μέσα μου πικρό  
Ντο Φα  
το αίμα της πληγής σου,

Σι<sup>♭</sup> Φα Ντο  
κι από το αίμα πιο πικρό

Φα Σι<sup>♭</sup> Σολ· Φα Ντο Φα  
στο στόμα το φιλί σου.

Δεν ξέρεις τι 'ναι παγωνιά  
βραδιά χωρίς φεγγάρι,  
να μη γνωρίζεις ποια στιγμή  
ο πόνος θα σε πάρει.

Ρεφραίν...

ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ

Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Τραγούδι: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

# Το φεγγάρι

<sup>Ντο</sup>  
Το φεγγάρι κάνει βόλτα  
<sup>Σολ</sup> <sup>Ντο</sup>  
στης κυράς μου τα μαλλιά.

<sup>Σολ</sup> <sup>Φα</sup>  
Παίξε, Βασίλη μου, το μπουζουκάκι  
<sup>Σολ</sup> <sup>Ντο</sup>  
παίξε μου μια γλυκιά πενιά,  
<sup>Μι-</sup> <sup>Ρε-</sup>  
παίξε, Τσιτσάνη μου, το μπουζουκάκι  
<sup>Σολ</sup> <sup>Ντο</sup>  
να θυμηθούμε τα παλιά.

Το φεγγάρι κάνει κύκλο  
στης κυράς μου την καρδιά.

Παίξε, Μανόλη μου, το μπουζουκάκι  
παίξε μου μια γλυκιά πενιά,  
παίξε, Μανόλη μου, το μπουζουκάκι  
να θυμηθούμε τα παλιά.

Το φεγγάρι κάνει βόλτα,  
μα η κυρά δε μ' αγαπά.

Παίξε, Γρηγόρη μου, το μπουζουκάκι  
παίξε μου μια γλυκιά πενιά,  
παίξε, Γρηγόρη μου, το μπουζουκάκι  
να ξεχαστούνε τα παλιά.

ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ

Στίχοι: Μίκης Θεοδωράκης

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Τραγούδι: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη

# Οι λαχανάδες

*Ρε* *Λα* *Ρε* *Ρε* *Λα Ρε*  
Κάτω στα λεμονάδικα έγινε φασαρία,  
*Λα* *Ρε* *Λα Ρε*  
δύο λαχανάδες πιάσανε και κάναν την κυρία.

Τα σίδερα τους φόρεσαν και στη στενή τους πάνε,  
κι αν δε βρεθούν τα λάχανα το ξύλο που θα φάνε.

Κυρ αστυνόμε, μη βαράς, γιατί και 'σου το ξέρεις,  
πως η δουλειά μας είναι αυτή και ρέστα μη γυρεύεις.

Εμείς τρώμε τα λάχανα, χτυπάμε τις παντόφλες,  
για να μας βλέπουν ταχτικά της φυλακής οι πόρτες.

ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ ΑΤΤΑΛΙΚΟ

Μουσική: Βαγγέλης Παπάζογλου

Στίχοι: Βαγγέλης Παπάζογλου

Τραγούδι: Βαγγέλης Περπινιάδης

*Τα λεμονάδικα ήταν περιοχή του Πειραιά, κοντά στο λιμάνι, σημερινά Καμίνια.*

*Ο Βαγγέλης Παπάζογλου, γεννήθηκε στο μικρό χωριό Ντουρμπαλί Ιωνίας στη Μικρά Ασία. Η ενασχόλησή του με τη μουσική, ξεκίνησε στην παιδική του ηλικία. Άρχισε να μαθαίνει μαντολίνο, κιθάρα, βιολί και πάντζο και ειδικός πρόδρομος του ρεμπέτικου τραγουδιού.*

# Η άμαξα μες στη βροχή

*Ντο*

Η άμαξα μες στη βροχή

*Φα*

*Ντο*

τράβα αμαξά μου μη βραχεί,

*Λα-*

*Μι-*

*Φα*

το κορίτσι που 'ναι μέσα

*Σολ*

*Φα*

*Ντο*

όμορφο σαν πριγκιπέσα

*Σι<sup>β</sup>*

*Ντο*

μη μου βραχεί,

*Λα-*

*Μι-*

*Φα*

το κορίτσι που 'ναι μέσα

*Σολ*

*Φα*

*Ντο*

όμορφο σαν πριγκιπέσα,

*Σολ*

*Ντο*

μην τυχόν και μου βραχεί.

Τράβ' αμαξά μου, να χαρείς  
όσο πιο γρήγορα μπορείς,  
η βροχή όλο δυναμώνει  
το κορίτσι μου κρυώνει  
μη μου βραχεί,  
η βροχή όλο δυναμώνει  
το κορίτσι μου κρυώνει,  
μην τυχόν και μου βραχεί.

Έβγα στην άσφαλτο, αμαξά,  
και στρίψε πάλι απ' τη γωνιά,  
να μας πας για το τσαρδί μας  
τη φωλίτσα τη δική μας  
τράβ', αμαξά,  
να μας πας για το τσαρδί μας  
τη φωλίτσα τη δική μας,  
τράβηξε, βρε αμαξά.

ΑΡΧΟΝΤΟΡΕΜΠΕΤΙΚΟ

Στίχοι: Χαρ. Βασιλειάδης

Μουσική: Απόστολος Χατζηχρήστος

Τραγούδι: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

# Πριν το χάραμα

Ντο- Σολ Ντο-  
Πριν το χάραμα μονάχος

λα<sup>♭</sup> Σι<sup>♭</sup> Μι<sup>♭</sup>

εξεκίνησα,

φα- Σολ Ντο-  
αχ, και στο πρώτο μας το στέκι

Σολ Ντο-  
την αυγούλα γύρισα.

Αν και άλλη μ' είχε μπλέξει  
με καμώματα,  
αχ, σ' αγαπώ κι ήρθα κοντά σου  
πριν τα ξημερώματα.

Πριν ακόμα σβήσουν τ' άστρα  
εξεπόρτισα,  
αχ, να ξανάβρω τα δυο σου χεϊλη  
που ποτέ δε χόρτασα.

ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ

Στίχοι: Χαράλαμπος Βασιλειάδης

Μουσική: Γιάννης Παπαϊωάννου

Τραγούδι: Οδυσσεάς Μοσχονάς

*Το χάραμα είναι το οριακό σημείο που ο ρεμπέτης μετά από  
θαυμάσια νύχτα προσγειώνεται στην πραγματικότητα.*

# Σβήσε το φως να κοιμηθούμε

ΚΑ

Ρε

Σολ+

Λα7

Ρε

Άσε με στη βαθιά σκοτούρα

Σολ

Ρε

και μη μ' αρχίζεις τη μουρμούρα,

Σολ

Σολ

Μι+

κόφ' το το γαζί μην το τραβούμε

Ρε

Σολ

Ρε

Λα7

Ρε

σβήσε το φως να κοιμηθούμε.

Μού 'χεις ζαλίσει το κεφάλι  
άσε τη γκρίνια τη μεγάλη,  
σαν ξημερώσει θα τα πούμε,  
σβήσε το φως να κοιμηθούμε.

Έλα γλυκά και φίλησέ με  
σβήσε το φως κι αγκάλιασέ με,  
με γκρίνιες άκρη δε θα βρούμε,  
σβήσε το φως να κοιμηθούμε.

ΧΑΣΑΠΙΚΟ

Στίχοι: Γιάννης Παπαϊωάννου

Μουσική: Γιάννης Παπαϊωάννου

Τραγούδι: Σωτηρία Μπέλλου

Στελλάκης Περπινιάδης