

"Υφεσ ή μ. Ηλιοσκέψιμη"

Μια συγχρατική πίστη η οποία
και πέρα μάλιστα σαλπούς γεν ουγγαλή,
Ηλίος δεν καίει ως δίνει ηλιακάδες
κρασίες ελιώδες ως δίνει πισταρή.

Τοι' η δέρα ως τοτό το τύμβο
θαρρίδα σινάρι και μέλει βρέση
ζαυρούς ως θήσαν και λύτρε ανόρα
ε' ανθρώπους αντίσταν ως αιμορά μέρη.

Τούτος ο τόπος κρατά την ελιώδη
θήρα μετά έδωσε το γεν την θην τον
βρυκε στην Αγρίδης βασιλέως θαρρίδα
και θήσαρι' ο θοι μετά κόρει και σινί του. }
}

Τούτος ο τόπος ως τοτό το τύμβο
ένα εξωριός ή αυρούς μονάχων θήσει
μετρούν εδώ με φαίδια και μ' εγγόνια
κινθοπία σιαυρούς δε μητρός.

Τενίος και ανθρες σινάρι είναι
θαλασσινοί στρυγανοί. Ταυτίς και θρυλκείς
χιονίτικαν θάσια τα μανια εγραψία
ετούτων αναρροφώντες περάσεις αγάπεις.



Οδός Φιλοκύπρου Κατ. 4D/E/Z
Alexander Center Block B
Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ: 25749058, 99687857, 99843514
Φαξ: 25749169
3032 Λεμεσός - Κύπρος

Λαλούν γ' ανθίνες

Λαλούν γ' ανθίνες και πλαυτά ήνω^{την}
Ανθίνες τα ρέμα και μεσάει,
Το φεγγάρι και βεντώ ήνω } δις
Και μορφήσαται τα φρεγάρια. } δις

Μια μαζεμένη ανατριχία
Είε μεριμνένη καθέ ευτί.

Σορτιά θας βγάλω ανδούς και γιλλά } δις
Κι απελαύνω πάλι μέσ' μ' ει. } δις

Κάθετο μετάξι, καλάτω γρέγορα
Κι άστρα ανοιξίτικη σαρά,
μαζί μ' αυτή μου φέρνει εδώ } δις
Κι ούτα τα νομίτου μαί γορά. } δις.

To Piräki

ΜΕΓ' ίνς πίκσ το δεντρί¹
 καλέται για το χερό,
 ήΛΕΓ' ίνς πίλας το δεντρί¹
 καλέται για το χερό.

Ax. Πινιώ Πιράκι μου
 Πιράκι μου Πινιώ Κατεπινάκι μου. } sis

ΠΙΛΕΚΕΙ μιε χρυσό δαχτύλιο
 δεκαοχτώ λοχίων το κάνει,
 ΠΙΛΕΚΕΙ μιε χρυσό δαχτύλιο
 δεκαοχτώ λοχίων το κάνει

Ax. Πινιώ Πιράκι μου
 Πιράκι μου Πινιώ Κατεπινάκι μου } sis

~~Τηλε το~~
~~γάτε~~ και κρούζταινε το
 ωντια σια μένα φύλαξε το,
~~τηλε το~~
~~γάτε~~ ωντια κρούζταινε το
 και σια μένα φύλαξε το.

Ax. Πινιώ Πιράκι μου
 Πιράκι μου Πινιώ Κατεπινάκι μου. } sis

Μαγιοπούλα

Είχα φυτέψει μια πορτοκαλιά
που την εξήλευε όλη η γειτονιά,
που την εξήλευσε όλη η γειτονιά
είχα φυτέψει μια πορτοκολιά.

Πρωΐ-πρωΐ την πότιζα φιλιά
το δειλινό την πήρανε τα πουλιά,
το δειλινό την πήρανε τα πουλιά
πρωΐ-πρωΐ την πότιζα φιλιά.

Ρεφραίν

Αχ' Μαργαρίτα Μαγιοπούλα
αχ' Μάργαρίτα Μαγιοπούλα
αχ' Μαργαρίτα μάγισσα.

Στο παραθύρι στέκοσουν

Στο παραθύρι στέκοσουν
κι' οι δυνατές σου οι πλάτες
βράζαν τα χέρια απ' τις φασκιές } δις
η θάλασσα κι' οι στράτες }

Κι' ο ίσκιος σου σαν Αρχάγγελος
πλημμύριζε το σπίτι
κι' είχε σταθεί σουετή Τι ζέϊγα } δις
σκιά τ' αποσπερίτη }

Κι' ήταν το παραθύρι μας
η θύρα όλου του κόσμου
κι' έβγαζε στον Παράδεισο } δις
που τ' άστρα ανθίζαν φως μου }

Κι' ως στέκοσουν και κοίταζες
το λιόγερμα να λάμπει
σαν τιμονιέρης φάνταζες } δις
κι' η κάμαρα καράβι.

Και μέσ' το χλιο και γαλανό^{ξε}
τ' απόβραδο για λέσα
αρμένιζες στη σιγαλιά } δις
του γαλαξία μέσα.

Και το καράβι βούλιαξε
κι' έσπασε το τιμόνι
και στου πελάγου το βυθό } δις
πλανιέμαι τώρα μόνη.

Μ. Θεοδωράκης

ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ

Μια νυχτερίδα στη σκέπη φυλάει
το σπιτικό μου (δις)

Ποιος áραγε /θα σου πει να μάθεις /
τον καιμό οooo μου

Pεφρέν

Σου στέλνω χαιρετίσματα και ο
άνεμος τα παίρνει κι αν πέσουνε
μεζέτα κύματα πίσω ξανά τα φέρνει

Μετρώ τις μέρες που περνούν
κι αυτές που ήσουν κοντά μου (δις)

Μα βλέπω ίδια πως πονούν τα
μάτια κι η καρδιά αααα μου

Pεφρέν
ξανά

Ζήτω το γέλιο

Ηλθε πάλι το τρελό μας καρναβάλι
μεσ' την πόλη του κεφιού και του γλεντιού.

Τρέξτε όλοι σας με ξεγνοιασιά }
μασκαρευτείτε όλοι παιδιά }
στου Καρναβαλου τη φωτιά. }

Θ' ακουστούν και φέτος πάλι μελωδίες

ξαναζεί η απάνατη μας Λεμεσός.

Να κι' οι κανταδόροι από ψηλά σκορπούν }
σκορπούν τραγούδια γιορτινά }
για σας που ζείτε τη χαρά. }

Διώξτε κάθε λύπη σας και στεναχώρια

ρίξτε σερμπατίνες μα και κομφετί

και βροντοφωνάξτε όλοι παιδιά }
ζήτω το γέλιο η ξεγνοισιά }
ζήτω το γέλιο η ξεγνοασιά. }

Καρναβάλι σαν θάχουν να πουν

Και φέτος το Καρναβάλι
μας δίνει χαρά και ζωή
βραδυές μαγικές μας χαρίζει
και στ'όνειρο μας προσκαλεί
Στη Λεμεσό μας και πάλι
χορός μασκαράτα κι' εσείς
στις πίστες σας σβούρε γυρνάτε
τραγούδια ρυθμός μουσική.

} Φις.

Στο μαγικό μας τον κόσμο
ελάτε κοπιάστε κι' εσείς
τραγούδια μαζί μας να πήτε
τραγούδια που θέλει η ψυχή
και στις χορδές της κιθάρας
που ανάλαφρα οι νότες κυλούν
αφήστε τις έγνοιες να φύγουν
οι Αρίονες σας τραγουδούν.

} Φις.

Καρναβάλι σας θάχουν να πουν
μόνο εσένανε θα θυμηθούν.
Λεμεσός μου είσαι φως μου
το καμάρι του κόσμου
όλες κι' όλοι για σε τραγουδούν.

} Δις.

Οι Αριόνες σας τραγουδούν
και μαζί σας το κέφι σκορπούν
κάντε πρίμο σεγόντο
μόνο αφήστε τον πόνο
οι Αριόνες σας τραγουδούν.
Καρναβάλι σας θάχουν να πουν

Λεμεσιανό Καρναβάλι

Ήλθε πάλι καρναβάλι
με κέφι μικροί μεγάλοι
στο χορό στην παραζάλη
και φέτος νάμαστε πάλι
Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα
με κέφι μικροί μεγάλοι
λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα
Λεμεσιανό Καρναβάλι

Ζήσε Λεμεσός μου πάλι
τ' ώραί σου Καρναβάλι
σκόρπισε χαρά μεγάλη
κοντά σου νάμαστε πάλι.
Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα
με κέφι μικροί μεγάλοι
λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα
Λεμεσιανό Καρναβάλι

Βιολιά μαντολίνα κιθάρες
αγάπτες κρυφές και λαχτάρες
στις πίστες θ' αγκαλιαστούμε
και το χορό θα ριχτούμε.
Ζούμε και πάλι, το Καρναβάλι.

Τραγούδι γλέντι και χορός

Τραγούδι γλέντι και χορός
και φέτος πάλι Λεμεσός μου είσαι σταθμός
με τους μασκαρεμένους σου
στους δρόμους να γυρνάνε,
μπαλκόνια φίσκα από παιδιά
ντυμένα μεσ' τα χρώματα
με ξεγνοιασιάς χαμόγελα
και να χοροπηδάνε.

Pεφραίν

Ζούμε και πάλι
τη χαρά τη ξεγνοιασιά
που εσύ γλυκειά μας Λεμεσός
μας χάρισες ξανά.

Τραγούδι γλέντι και χορός
και φέτος πάλι Λεμεσός μου είσαι σταθμός
μ' όλους τους κανταδόρους σου
τραγούδια να σκορπάνε,
ο κόσμος τραγουδάει μαζί¹
σ' αυτή την όμορφη γιορτή
το καρναβάλι ξαναζεί
κι' όλοι χειροκροτάνε.

Μικρή Ζακυνθινιά

Μικρή Ζακυνθινιά

Γαλανομάτα

Το βράδυ στις εννιά

Έβγα στη στράτα,

ω, ω, ω, ω, ω

ω, ω, ω, ω, ω.

Μικρή Ζακυνθινιά

γαϊτανοφρύδα

το βράδυ στις εννιά

Ούτε σε είδα,

ω, ω, ω, ω, ω

ω, ω, ω, ω, ω

Ρεφραίν

Έλα να με ξεστάνεις
με της αγάπης σου τη φωτιά
φεύγω στη ξενιτειά
αύριο με χάνεις.



Η μοντέρνα η Αθήνα

Στην μοντέρνα την Αθήνα
δεν μοσχοβολούν τα κρίνα
Κι' η παλιά γλυκειά λατέρνα
δεν περνάει απ' την ταβέρνα

Τζιτζιφιές και Φαληράκι
τώρα παίζει μπουτουκάκι
Κι' όταν βγει το φεγγαράκι
βόλτα πάει στο Κολωνάκι

Ρεφραίν

Πούσαι όμορφη Αθήνα
που ανθίζανε τα κρίνα.
Κι' οι μικρές με κρινολίνα
βγαίνουμε στις γειτονιές.

Τώρα βγαίνουμε με μίνι
τίποτα δεν έχει μείνει
Κι' η Αθήνα έχει γίνει
μπουλουξού απ' τις πεννιές.

Λεμεσός μάνα μεγάλη

Λεμεσός, τραγούδι και χορός
διασκέδαση πιοτό
και μασκαράτα.

Σε ρυθμούς γλυκούς νοσταλγικούς
τραγούδια μόνο ακούς
γλεντούν τα νειάτα.

Pεφραίν

Όλοι για σένα τραγουδούν
διώχνουν βάσανα καημούς
καρναβάλι ήλθες πάλι
Λεμεσός μάνα μεγάλη

Στον ντουνιά υπάρχει μόνο μια
αγάπη στην καρδιά
η Λεμεσός μας.

Μας σκορπάει γέλιο και χαρά
σε κάθε αποκριά
είν' ο σταθμός μας.

Pεφραίν το ίδιο

Κεφαλονίτισσα

Μια Κεφαλονίτισσα
μεσά απ' τα' Αργοστόλι
μια Κεφαλονίτισσα
και πώς να σας το πω.

Μια Κεφαλονίτισσα
μούδωσε περίστροφο
να πάω να σκοτωθώ.

Μια Κεφαλονίτισσα
κάποιο μεσημέρι
μια Κεφαλονίτισσα
και πώς να σας το πω.

Μια Κεφαλονίτισσα
μούδωσε μαχαίρι
Άγιε μου Γεράσιμε
για να μαχαιρωθώ.

Ρεφραίν

Ντόνα, μαντόνα γλυκειά Κεφαλονίτισσα
Ντόνα μαντόνα με πίκρανες πολύ
Όχι κυρά μου όχι πιστόλι-μαχαίρι, δε σου ζήτησα
Όχι κυρά μου όχι σουζήτησα φιλί.

Μ. Θεοδωράκης
Γ. Σεφέρης

Άρνηση

Στο περιγιάλι το κρυφό
κι' áσπρο σαν περιστέρι
διψάσαμε το μεσημέρι }
Μα το νερό γλυφό. } 55

Πάνω στην áμμο τη ξανθή
γράψαμε τ' óνομα της
ωραία που φύσηξε ο μπάτης }
Και σβήστηκ' η γραφή. } 55

Με τι καρδιά με τι πνοή
τι πόνους και τι πάθος
πήραμε τη ζωή μας λάθος }
κι' αλλάξαμε ζωή. } 55

Η Γοργόνα

Στην απά στην απά στην απάνω γειτονίτσα
στην απάνω γειτονίτσα
Μ' αγαπά μ' αγαπά, μ' αγαπάνε δυο κορίτσια
στην απάνω γειτονίτσα.

Ρεφραίν

Μα εγώ μα εγώ μα εγώ πονάω γι' άλλη }
μα εγώ πονάω γι' άλλη }
μια γοργόνα στ' ακρογιάλι }

Φυλαχτό φυλαχτό φυλαχτό με τ' άγιο ξύλο
φυλαχτό με τ' άγιο ξύλο.

Που θα βρω που θα βρω που θα βρω για να της στείλω
φυλαχτό με τ' άγιο ξύλο.

Φυλαχτό φυλαχτό φυλαχτό να τη φυλάει }
φυλαχτό να τη φυλάει }
και ας μη με αγαπάει.

Η Φραγκόκλησα

Κρατούσες στα χείλη

γλυκειά φυσαρμόνικα.

Γινήκαμε φίλοι

σε λέγανε Μόνικα.

Παληό καλοκαίρι

Κοντά στη Φραγκόκλησα

σου πήρα το χέρι

στο χέρι μου τόκλεισα

Ρεφραίν

Κοίταμε για να γινώ

δυνατός σα τη φωτιά

όμορφος σαν δειλινό

να σου κλέψω την καρδιά

} δύο

Παιδί Θλιμμένο

Συχνά περνούσα λυπημένος τις βραδυές
κι' ανα σ' αγαπούσα μόνο πίκρα είχα κερδίσει
παιδί θλιμμένο τη ζωή μου είχα κεντήσει } διε
με τη βελόνα που ματώνει τις καρδιές.

Συχνά κοιτούσα την πλανεύτρα σου ματιά
αυτή που μ' έκανε και δεν μπορώ να σβήσω
παιδί θλιμμένο τη ζωή μου να μισήσω } διε
αφού μου άναψες τον έρωτα φωτιά.

Συχνά στο σπίτι μου γυρνούσα το πρωΐ
έκλαιγε η μάνα μου που είχα καταντήσει
παιδί θλιμμένο που τα πάντα έχει αφήσει } διε
χωρίς εσένα πια δεν ήθελα ζωή.

Η Βαρκούλα

Ασήμι χύνεται απ' το φεγγάρι
μέσα στη θάλασσα τη γαλανή
και ο Σαρωνικός χαμογελάει
σε μια βαρκούλα χωρίς πανί.

Ρεφραίν
λα, λα, λα, λα, λα, λα
λα, λα, λα, λα, λα, λα
και το φεγγάρι χαμογελά
λα, λα, λα, λα, λα, λα
λα, λα, λα, λα, λα, λα
και η βρακούλα αργοκυλά.

Επανάληψη κουπλέ και ρεφραίν.

Zoύσα μοναχός

Ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη
κι' όλα γύρω μου ήταν σκοτεινά
και θλιμμένος τις βραδυές γυρνούσα
στ' άχαρου σπιτιού μου τη γωνιά.

Τώρα όλα γύρω μου γελούνε
κι' απ' αγάπη όλα με μεθούνε
σαν φιλώ γλυκά τα δυο σου χείλη
πούναι σαν τριαντάφυλλα τ' Απρίλη.

Έλα και γλυκό κρασί να πιούμε
κι' έτσι με χαρά οι δυο να πούμε
της αγάπης τ' ομορφοτραγούδι
πούναι σαν της άνοιξης λουλούδι.

Γειά σου χαρά σου Βενετιά

Γειά σου χαρά σου Βενετιά
πήρα τους δρόμους του νοτιά
κι' απ' το κατάρτι το ψηλό¹
τον άνεμο παρακαλώ.

Γειά σου χαρά σου Βενετιά
βγήκα σε θάλασσα πλατειά
και τραγουδώ στην κουπαστή
σ' όλο τον κόσμο ν' ακουστεί.

Φύσ' αεράκι φύσαμε
Μη χαμηλώνεις ίσαμε
Να δω γαλάζια εικκλησιά
Τσιρίγγο και Μονεμβασιά.

Φύσ' αεράκι φύσαμε
μη χαμηλώνεις ίσαμε
να δω στην Κρήτη μια γιορτή
πούχω μανούλα κι' αδελφή.

O γάμος

Σήμερα γάμος γίνεται - δις
σ'ωραίο περιβόλι } δις
σ'ωραίο περιβόλι.

Σήμερ' αποχωρίζεται - δις
η μάνα από την κόρη } δις
η μάνα από την κόρη.

Γαμπρέ τη νύφη ν' αγαπάς - δις
να μην την εμαλλώνεις } δις
να μην την εμαλλώνεις.

Σαν το βασιλικό στη γη - δις
να την εκαμαρώνεις } δις
να την εκαμαρώνεις.

Σήκω περήφανε αητέ - δις
κι'άνοιξε τα φτερά σου } δις
κι'άνοιξε τα φτερά σου.

Να πεταχτεί η πέρδικα - δις
πούχεις στην αγκαλιά σου } δις
πούχεις στην αγκαλιά σου.

Τα καραβάκια

Στο Πόρτο-Χέλι στην Ερμιόνη
Κι από την Κόστα στον Γαλατά
Κάνουν σινιάλο απ το τιμόνι
Τα καραβάκια στον Ματαπά

Την τράτα λεν Μαρίτσα
Την σκούνα Βαγγελή
Σουλτάνα την μαούνα
Την βάρκα Παντελή
Σουλτάνα την μαούνα
Την βάρκα Παντελή
Την τράτα λεν Μαρίτσα
Την σκούνα Βαγγελή

Από την Ύδρα στο Κάβο Ντόρο
Στην Σαλαμίνα Μονεμβασιά
Καραβοκύρη έχουν μαγκιόρο
Τα καραβάκια με τον βοριά

Την τράτα

Απ το Τσιρίγο και την Ραφήνα
Κάβο Κολώνες και Ωρωπό
Γοργόνες φτιάχνουν στην λαμαρίνα
Τα καραβάκια με τον αφρό

Την τράτα

Το ακορτεόν

Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο
που ήξερε και έπαιζε ακορτεόν.

Και σαν τραγούδαγε φτυστός ήταν ο ήλιος
Φωτιά στα χέρια του έπαιρνε τ' ακορτεόν.

λα, λα, λα, λα

λα, λα, λα, λα

λα, λα, λα, λα

λα, λα, λα, λα

Μα ένα βράδυ σκοτεινό σαν όλα τ' άλλα
κράταγε τσίλιες παίζοντας ακορτεόν.

Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα
και μια ριπή σταμάτησε τ' ακορτέον.

λα, λα, λα, λα

λα, λα, λα, λα

λα, λα, λα, λα

λα, λα, λα, λα

Αρχινημένο σύνθημα πάντα που μένει
όποτε ακούω από τότε ακορτεόν.

Κι' έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει
δε θα περά(σει), δε θα περάσει ο φασισμός.

λα, λα, λα, λα

λα, λα, λα, λα

λα, λα, λα, λα

λα, λα, λα, λα

Ο δρόμος

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία
κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά.

Ήταν μια λέξη μοναχά, ελευθερία,
είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.

Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,
λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα
λα, λα, λα, λα, λα, λα
λα, λα, λα, λα, λα, λα
λα, λα, λα, λα, λα, λα,
λα, λα, λα, λα, λα, λα
λα, λα, λα, λα, λα, λα.

Τις Κυριακές από νωρίς στα καφενεία
ύστερα γήπεδο στοιχήματα, καβγά.

Ο τοίχος έγραψε μοναδική ευκαιρία
εντός πωλούνται πάσης φύσεως υλικά.

Λα, λα, λα κλπ.

Υστερα κύλισε ο καιρός κι' η ιστορία
πέρασαν εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά.

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία
είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά.

Λα, λα, λα κλπ

Η παλιά γειτονιά

Σε μια γειτονιά φτωχική
ο νους μου συχνά τριγυρίζει
και κάποιες χαρές που περάσαμε
μου θυμίζει.

Κι' ως τώρα ακόμ' από 'κει
ποτέ δεν περνά λιμουζίνα
ψηλά στα μπαλκόνια γαρύφαλλα
Κι' άσπρα κρίνα.

Ω' , ω, ω, ω, ω, ω,
μενεξές το πρωϊνό
Ω' , ω, ω, ω, ω,
κι' απαλό το γλυκό δειλινό.

Παράθυρο μισόκλειστο
της πρώτης μου αγάπης συνήθεια
του έρωτα η πρώτη χαρά
και η πρώτη ζήλεια.
φεγγάρι ασημί γελαστό
πως παίζεις στης λεύκας τα κλώνια
στα τόσο ωραία κι' αξέχαστα
αυτά τα χρόνια.

Ω' ω, ω, ω, ω, ω
Μια κιθάρα στο στενό
Ω' , ω, ω, ω, ω,
με σκοπό, ένα έρωτ' αγνό.

Να ξεχάσω ποτέ δε μπορώ
τον παλιό τον καλό τον καιρό } δις
μια γωνιά στην παλιά γειτονιά

Στο σοκκάκι που μεγάλωσες

Αχ' νάταν η Αθήνα πασχαλιά
κι' η Ελευσίνα κόκκινο γεράνι
θα σούβαλα λουλούδια λουλούδια στα μαλλιά } δις
σαν βγαίναμε στου ήλιου το σεργιάνι }

Ρεφραίν

Στο σοκκάκι που μεγάλωσες Τασία
τώρα δένδρα δεν υπάρχουν με φυλλώματα
μόνο σκόνη παγωνιά, παγωνιά και υγρασία? } δις
και μας πνίγουν τα δεκάξη τα πατώματα }

Αν είχε η Αθήνα μια σκεπή
να χτίσουμε φωλιά τα χελιδόνια,
θα' ρχόμουνα ξανά, ξανά μ' ένα φιλί } δις
Να βγούμε στου ονείρου τα μπαλκόνια

Ρεφραίν (το ίδιο)

Πουλί ξενιτεμένο

(M. Χατζηδάκης)

Με τ' άσπρο μου μαντήλι
θα σ' αποχαιρετίσω
και για να μούρθεις πίσω
στην εκκλησία θα μπω.
Θ' ανάψω το καντήλι
και το κερί θα σβήσω
τα μάτια μου θα κλείσω
και θα σ' ονειρευτώ.

Γιατί 'σαι λυπημένο
και δεν μιλάς κι' εσύ;
πουλί ταξιδεμένο }
σε μακρινό νησί }

Λα, λα, λα, λα, λα
λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,
λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,
λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα
Λα, λα, λα, λα, λα
λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,
λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,
λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα

Είχα τα δυο σου χείλη
παντοτεινό μου ταίρι
μα της καρδιάς τ' αστέρι
μην παίρνεις από 'δω.
Σου χάρισα κοχύλι
να το κρατάς στο χέρι
ως τ' άλλο καλοκαίρι
που θα σε ξαναδώ.

Γιατί 'σαι λυπημένο
και δεν μιλάς κι' εσύ;
Πουλί ταξιδεμένο
σε μακρινό νησί.

Εισαγωγή (μελωδία)
Πρώτη στροφή
Ρεφραίν
Λα, λα, λα κλπ

Τα Σπίτια είναι Χαμηλά

Μην κλαίς και μη λυπάσαι που βραδυάζει
εμείς που ζήσαμε φτωχοί,
του κόσμου η βροχή δεν μας πειράζει,
εμείς που ζούμε μοναχοί.

Ρεφραίν

Τα σπίτια είναι χαμηλά,
σαν έρημοι στρατώνες.

Τα καλοκαίρια μας μικρά δις
κι' ατέλειωτοι χειμώνες



Μην κλαίς και μην φοβάσαι το σκοτάδι,
εμείς που ζήσαμε φτωχοί,
του κόσμου η απονιά δεν μας τρομάζει,
θα έλθει και για μας μια Κυριακή.

Ρεφραίν

Τα σπίτια είναι χαμηλά
σαν έρημοι στρατώνες.

Τα καλοκαίρια μας μικρά δις
κι' ατέλειωτοι χειμώνες



Γέλαγε η Μαρία

Κύλαγε το τσέρκι στην οδό Φιλής
άστραφτε στον ήλιο κάποια τζαμαρία
έπαιρνες την πέτρα δίχως να σκεφτείς
τίναζες το χέρι κάτω η τζαμαρία
~~γέλαγε~~ ~~γέλασε~~ η Μαρία η Μαρία.

Πάνω στο πατίνι με τα ρουλεμά
τρέλλαινες τον κόσμο απ' τη φασαρία
οι νοικοκυραίοι φώναζαν αμάν
τρέχανες να καλέσουν την αστυνομία
γέλαγε η Μαρία η Μαρία.

Κόβαμε διχάλες απ' τη μυγδαλιά
είχαμε ρημάξει τη φτωχή πλατεία
έβαζες σημάδι γλόμπους και πουλιά
και του κύρ-Αλέκου τη χοντρή κυρία
γέλαγε η Μαρία η Μαρία.

Να της πείτε καπετάνιοι χαιρετίσματα

Έχω ένα σπιτάκι πλάι στο λιμάνι
κι' ένα μπαλκονάκι μεσ' τα κύματα.

Κάθε που βραδυάζει πυρετός με πιάνει
να της πείτε καπετάνιοι χαιρετίσματα - δις
 Ω , ω , ω , ω ,
να της πείτε καπετάνιοι χαιρετίσματα.

Κάτω απ' το μπαλκόνι δίπλα στο πορτάκι
χάδια και φιλιά καλωσορίσματα.

Βρέχει και σταλιάζω μόνος στο δρομάκι
να της πείτε καπετάνιοι χαιρετίσματα - δις
 Ω , ω , ω , ω ,
να της πείτε καπετάνιοι χαιρετίσματα.

Τα ναυτάκια ανάβουν στεριανό τσιγάρο
κι' ύστερα το σβήνουνε στα κύματα.

Μόνο εγώ λιμάνι δε θα βρω και φάρο
να της πείε καπετάνιοι χαιρετίσματα - δις
 Ω , ω , ω , ω
να της πείτε καπετάνιοι χαιρετίσματα.

Το κρασί – το κρασί:

Στη γιορτή του κρασιού τραγουδάμε
και γλεντάμε και γλεντάμε
Γύρω οι κήποι λουλούδια γεμάτοι
διακεδάζει κι η φύση μαζί¹
το κρασί, το κρασί, δίνει κέφι στη ζωή - δις

Ρεφραίν

Σήμανε συναγερμός
Λεμεσός, Λεμεσός.
Δις Είσαι το κέντρο και πάλι Δις
μια κρασί μια καρναβάλι

Απ' την είσοδο μπαίνω και βλέπω
τον βρακά με το γιλέκο.

Ανεμίζει τη βράκα ο μπάτης
κι' οι τουρίστες χορεύουν στουνπί²
Το κρασί, το κρασί, δίνει κέφι στη ζωή – δις

Ρεφραίν το ίδιο

Δέκα παλληκάρια

Δέκα παλληκάρια στήσανε χορό

στου Καραϊσκάκη το κονάκι.

Πέφτουν τα ντουβάρια από το χορό

κι' από τις πεννιές του Μιχαλάκη.

Και το βράδυ βράδυ ήρθαν μετά' μας

Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτσάνη

σμίξαν τα μπουζούκια και ο μπαγλαμάς

με τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη.

Έβαλα ένα βόλι στο καρυόφυλλο

κι' έριξα τη νύχτα να φωτίσει

κι' είπα να φωνάξουν τον θεόφιλο

τον καημό μας για να ζωγραφίσει.

Ρεφραίν

Κι' όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια για τη λεβεντιά]

δις

κι' όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά]

Η πόλη που ζω

Η πόλη που ζω και που λαχταρώ
η πόλη που ζω και πονάω
μου δίνει φτερά, χαρά στη χαρά
την πόλη αυτή αγαπάω.

Pεφραίν

Τριαντάφυλλα φίνα γαρύφαλλα κρίνα
και δέσμες λουλούδια σωρό,
στα πόδια σου απλώνω για δες πως λιγώνω
για σε Λεμεσός π' αγαπώ.

Η πόλη που ζω και που λαχταρώ
η πόλη που ζω και γλεντάω
μου δίνει ζωή και νέα πνοή
την πόλη αυτή αγαπάω.

Pεφραίν το ίδιο

Τα δώδεκα μαντολίνα

Θα πάρω δώδεκα παιδιά, δώδεκα παιδιά
δώδεκα μαντολίνα

να τα πληρώνω μάτια μου, μάτια μου
για σένα με τον μήνα.

τα έξη κάθε πρωΐνό

να σε γλυκοξυπνάνε

και τ' άλλα κάθε δειλινό

από τη γη ως τον ουρανό

σεργιάνι να σε πάνε.

}

δις

Θα σπάσω τους καθρέφτες σου, καθρέφτες σου

σαρανταδυό κομμάτια

να βλέπεις να χτενίζεσαι, χτενίζεσαι

μεσ' τα δικά μου μάτια.

Τα ποχτενίδια θα κρατώ

που πέφτουν στην ποδιά σου

και θα τα κάνω αγάπη μου

μαλαματένιο φυλαχτό

}

δις

να δέσω την καρδιά σου.

Του Άη Γιάννη

Η σούστα πήγαινε μπροστά
κι' ο μάγκας τοίχο-τοίχο.

Δεν έτυχε στα χρόνια αυτά
τίποτα να πετύχω.

Ρεφραίν (δις)

Ανάβανε φωτιές στις γειτονιές
του Άη Γιάννη απόσα ξέρεις και μου λες
αχ' πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες
πούχουν πεθάνει.

Με βάλαν πάνω στην κορφή
στ' αγριεμένο κύμα
Στης Σμύρνης την καταστροφή
στ' άδικο και στο κρίμα.

Ρεφραίν (το ίδιο δις)

Και που λες Ευτυχία

Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία
και μου είπες δειλά, πως σε λένε Ευτυχία
κι'έτσι απλά ξεκινήσαμε, τη ζωή να γνωρίσουμε.

Ρεφραίν

Και που λες Ευτυχία, ευτυχία δε βρήκαμε,
λίγα μόνο στοιχεία, ευτυχίας χαρήκαμε.
Δεν μας πέσαν λαχεία, τυχεροί δεν σταθήκαμε
και που λες Ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στ' αστεία
πως μου τάξει πολλά τα όνομά σου Ευτυχία
μα πολλά δε ζητήσαμε κι'έτσι απλά ξεκινήσαμε.

Ρεφραίν

Και που λες Ευτυχία, ευτυχία δε βρήκαμε
λίγα μόνο στοιχεία, ευτυχίας χαρήκαμε
Δεν μας πέσαν λαχεία, τυχεροί δεν σταθήκαμε
και που λες Ευτυχία, ευτυχία δεν βρήκαμε.

Κουτσή κιθάρα

Τέσσερα πόδια δυνατά
και μια κουτσή κιθάρα
νάχαμε τώρα δυό τσιγάρα } δις
και δύο για μετά }

Ρεφραίν

Θάταν ο κόσμος μαγικός
παράδεισος η πλάση,
στου φεγγαριού το τάσι } δις
καφές βαρύς γλυκός }

Νάχαμε λέει ένα σουγιά
κι' ένα διπλό καρβέλι
νάχαμε και δυο στάλες μέλι? } δις
να γλύκαινε η καρδιά }

Ρεφραίν (το ίδιο)

Ένας γαλάζιος ουρανός
παράθυρο και σκέπη,
νάχαμε τρεις δραχμές στην στέπη } δις
και τρεις ο διπλανός. }

Ρεφραίν (το ίδιο)

Η Τζαμάϊκα

Κάθε πρωΐ κίναγα να πάω στη δουλειά
φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάϊκα.

Κάθε πρωΐ σκαρώναμε, μαζί με τον Μηνά
ταξείδια μακρινά ως τη Τζαμάϊκα.

Ρεφραίν

Κι' αρμενίζαμε στα πέλαγα αγάπη μου παληά
κι' ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά
σ' έπινα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά-γουλιά.

Χρόνια στο μεροκάματο κοπίδι και σφυρί¹
έφτειαξα ένα σκαρί για το χατήρι σου.

Στόλισα στη πριμάτσα του γοργόνα θαλασσιά
κι' έγινα μια βραδυά καραβοκύρης σου.

Ρεφραίν

Κι' αρμενίζαμε στα πέλαγα αγάπη μου παληά
κι' ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά
σ' έπινα κοριστάκι σαν το κρασάκι γουλιά-γουλιά.

Σ' αγαπώ

Θα πάρω φόρα απ' το νοτιά
και πριν φανεί τα' αστέρι
θα γίνω περιστέρι
και θάρθω να σε βρω ξανά.

Θα σου κρατώ γαφύφαλλα
βασιλικό στο χέρι
και μεσ' το μερημέρι
καρδιά μου θα στο πω.

Θα βάλω στο δισάκκι μου
σαράντα καλοκαίρια
και της αυγής τα' αστέρια
και θάρθω να σε βρω ξανά.

Κι' αν δεν το θέλει η μάνα σου
καρδιά μου να σε χάσει
ο κόσμος να χαλάσει
θε να σε κλέψω εγώ.

Ρεφραίν

Σ' αγαπώ, θαρθώ το βράδυ-βράδυ
να πιάσω απ' το πηγάδι τ' αμίλητο νερό.

Σ' αγαπώ, θαρθώ στη γειτονιά σου
να κλέψω απ' την καρδιά σου τον αναστεναγμό.



Οδός Φιλοκύπρου Κατ. 4D/E/Z
Alexander Center Block B
Λεμεσός - Κύπρος
Τηλ: 25749058, 99687857, 99843514
Φαξ: 25749169
3032 Λεμεσός - Κύπρος

'Era kopi'gi eis to laimòzou

'Era kopi'gi eis to laimòzou

E'ixi kremá'gi xriso' bravro'.

} sis

Σkítiw o gó'lios na mroskuníbiw

} sis

και kata'la'bos en -E- filw.

E'isai o gó'lios e'isai o tui'bos

ben exerunidm ki'ekw. xrioukwi;

} sis

ki'an kdm tui'bos eis ta filia'm

} sis

φrai're za xei'In και óxi o bravro's.

E'isai ura'ia e'isai mrosai'm

Exeis za qó'bo μn φi'li'ns:

} sis

qro'bo bravro' eis to laimòzou

} sis

na μn kremá'gi sphi'n danzezeis

} sis

Η Μαργαρίτα

Μια μαργαρίτα έκοψα
στον κήπο σου μια μέρα
κι' εκεί στο παραθύρι σου
εστάθηκε πιο πέρα.
Μαδώντας τα φιλλάκια της
ρωτούσα ένα – ένα
αν μ' αγαπάς δεν μ' αγαπάς
αχ να μου πεις Οϊμένα

Κι' η μαργαρίτα σώπαινε
και δεν μου απαντούσε
στέγνωσε και μαράθηκε
μα 'κεί που ξεψυχούσε,
μη με ρωτάς ψιθύρισε
γέρντοντας το κεφάλι
γιατί η αγάπη που ζητάς
αγάπη έχει άλλη.

Και τώρα έρημος φτωχός
με την πικρή αλήθεια
γυρνώ στους δρόμους μοναχός
με μια πληγή στα στήθεια
και κλαίω την αγάπη μου
που είχα μεγαλώσει
για τη δική σου την καρδιά
που αλλού την έχεις δώσει.

Ρεφραίν

Αχ! Μαργαρίτα, αχ! Μαργαρίτα
Αχ! Δεν λυπάσαι το δικό μου ~~χαρό~~.
Αχ! Μαργαρίτα πες την αλήθεια
εσύ που νοιώθεις ~~το δικό μου~~ τον καημό
τῆς ἀγάπης