

Μια παλιά ιστορία

Λα- μι λα- μι λα-
Μη σκαλίζεις τη στάχτη να ξανάβρεις φωτιά,
μι λα- μι λα-
η δική μας αγάπη τώρα έσβησε πια.

Ρε- λα- μι λα-
Κι αν υπάρχουνε σπίθες που ακόμα κρατούν,
ρε- λα- μι λα-
μ' ένα φύσημα αγέρα και αυτές θα χαθούν.

Ρεφραίν

Σολ Ντο ρε- μι λα-
Με μια αγάπη καινούργια θα χαράξω πορεία
Σολ Ντο ρε- μι λα-
εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία,
Σολ Ντο ρε- μι λα-
εσύ ήσουνα για μένα μια παλιά ιστορία
Σολ Ντο ρε- μι λα-
με μια αγάπη καινούργια θα χαράξω πορεία.

Μια φορά εγελούσες όταν έκλαιγα εγώ,
σα σκυλί με τραβιούσες πότ' εκει, πότ' εδω.
Μα περάσαν τα χρόνια κι ήρθαν άλλοι καιροί,
τώρα εγώ θα γελάω μα θα κλάψεις εσύ.

Ρεφραίν...

Η δική σου εικόνα έχει πλέον χαθεί,
τη σκεπάζουν αράχνες και την κρύβει η ντροπή.
Προκειμένου να είσαι της ζωής μου· η σκιά,
κοίτα βρες κάποιον άλλον πριν γεράσει η καρδιά.

Ρεφραίν...

Στίχοι: Κώστας Βίρβος

Μουσική: Στέλιος Καζαντζίδης

Τραγούδι: Στέλιος Καζαντζίδης

Ένα όμορφο αμάξι

Μι- Ντο Λα- Σι
Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα

Μι- να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω,
Ντο Λα- Σι της ζωής μου τα στραβά και τα παράλογα
Καβαλάρης μια φορά να σεργιανίσω.

Ρεφραίν

Ρε Μι-
Το ένα τ' άλογο να είναι άσπρο,
Ρε Σολ
όπως τα όνειρα που έκανα παιδί,
Ρε Μι-
το άλλο τ' άλογο να είναι μαύρο
Σι Μι-
σαν την πικρή μου την κατάμαυρη ζωή.

Να χτυπώ το καμουτσίκι μου το άπονο
σαν της μοίρας μου τ' αβάσταχτα χαστούκια
και ν' ακούγεται τη νύχτα σαν παράπονο
σαν πενιά λυπητερή από μπουζούκια.

Ρεφραίν...

ΧΑΣΑΠΟΣΕΡΒΙΚΟ

Στίχοι: Κώστας Βίρβος

Μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Τραγούδι: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Ένα τραγούδι απ' τ' Αλγέρι

Λα- Μι Λα-
Σαλπάρει το καράβι απαλά,
φα Μι
και με πάει μακριά
Λα-
μες στην Μπαρμπαριά.

Μι Λα-
Ποθώ γλυκιές νεράιδες να δω,
φα Μι Λα-
κι από κορμί ξωτικό μαγικό χορό.

Μι Ρε- Μι
Να χαιδέψω μαύρα μαλλιά,
φα Μι
να φιλήσω χειλη μελιά,
Ρε- Λα-
κι από μια μαριόλα γλυκιά
Μι Λα-
ν' ακούσω μια βραδιά

Μι
Ένα τραγούδι απ' τ' Αλγέρι
Ρε- Λα-
τραγούδι του καμηλιέρη,
φα Μι Λα-
σ' ένα γλυκό αφρικάνικο σκοπό.

ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙ

Στίχοι: Απόστολος Καλδάρας
Μουσική: Απόστολος Καλδάρας
Τραγούδι: Γιώργος Νταλάρας

Δώδεκα μαντολίνα

φα Σι 6 Ντο
Θα πάρω δώδεκα παιδιά, δώδεκα παιδιά
φα
δώδεκα μαντολίνα,

Σι 6 Ντο
να τα πληρώνω μάτια μου, μάτια μου
φα
για 'σένα με το μήνα.

Σι 6 φα Σολ- Ντο φα
Τα έξι κάθε πρωϊνό, να σε γλυκοξυπνάνε
και τ' άλλα κάθε δειλινό,
φα 7 Σι 6 φα
από τη γη ως τον ουρανό^{φα Ντο φα}
σεργιάνι θα σε πάνε.

Θα σπάσω τους καθρέφτες σου
σαράντα δυο κομμάτια,
να βλέπεις να χτενίζεσαι
μες στα δικά μου μάτια.

Τ' αποχτενίδια τα κρατώ
που πέφτουν στη γη ποδιά σου,
και θα τα κάνω αγάπη μου
μαλαματένιο φυλαχτό να δέσω την καρδιά σου.

ΧΑΣΑΠΟΣΕΡΒΙΚΟ

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Μίμης Πλέσσας

Τραγούδι: Γιάννης Πουλόπουλος

Από το δίσκο: "Ο Δρόμος"

Γέλαγε η Μαρία

Φα Σολ Ντο
Κύλαγε το τσέρκι στην οδό Φυλής,
Ρε- Σολ Ντο
άστραφτε στον ήλιο κάποια τζαμαρία,
Φα Σολ Ντο
άρπαζες την πέτρα δίχως να σκεφτείς,
Ρε- Σολ Ντο
τίναζες το χέρι κάτω η τζαμαρία.

Ρεφραίν

Φα Σολ Ντο
Γέλαγε η Μαρία, η Μαρία.

Κόβαμε διχάλες απ' τη μυγδαλιά,
είχαμε ρημάξει τη φτωχή πλατεία,
έβαζες σημάδι γλόμπους και πουλιά
και του κυρ Αλέκου τη χοντρή κυρία.

Ρεφραίν...

Πάνω στο πατίνι με τα ρουλεμάν
τρέλαινες τον κόσμο απ' τη φασαρία,
οι νοικοκυραίοι φώναζαν: Άμάν
'λέγαν θα καλέσουν την αστυνομία.

Ρεφραίν....

ΧΑΣΑΠΟΣΕΡΒΙΚΟ

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Μίμης Πλέσσας

Τραγούδι: Γιάννης Πουλόπουλος

Από το δίσκο: "Ο Δρόμος"

ρε+

Σαμιώτισσα Σαμιώτισσα
σολ+ πότε θα πας στη Σάμο.

ρε+

Σαμιώτισσα Σαμιώτισσα
σολ+ πότε θα πας στη Σάμο.

χι-

· Βάρκα θα ρίξω στο γυαλό
Σαμιώτισσα για νάρθω να σε πάρω.

χι-

Βάρκα θα ρίξω στο γυαλό
Σαμιώτισσα για νάρθω να σε πάρω.

ρε+

Και με τη βάρκα που θαρθώ
χρυσά κουπιά θα βάλω.

ρε+

Και με τη βάρκα που θαρθώ
χρυσά κουπιά θα βάλω.

χι-

Μαλαματένια τα κουπιά Σαμιώτισσα
για νάρθω να σε πάρω.

χι-

Μαλαματένια τα κουπιά Σαμιώτισσα
για νάρθω να σε πάρω.

ρε+

Σαμιώτισσα με τις ελιές
και με τα μαύρα μάτια.

ρε+

Σαμιώτισσα με τις ελιές
και με τα μαύρα μάτια

χι-

μέκανες τη καρδούλα μου Σαμιώτισσα
σαράντα δυσδ κομμάτια

χι-

Μέκανες τη καρδούλα μου Σαμιώτισσα
σαράντα δυσδ κομμάτια.