

5 Δεκεμβρίου, 1991

Αγαπητή Διεύθυνση,

Να μου επιτρέψετε να μεταφέρω στις στήλες της εφημερίδας σας την άποψη μου γύρω από ένα θέμα που τις τελευταίες μέρες βγήκε πολύ έντονα μπροστά. Αναφέρουμαι στο πρόσωπο της απόλυτης αδιαλλαξίας που παρουσιάζει πια ο Ντενκτάς. Θέσεις που ως τελευταία διακηρύττονταν μόνο από τους οπλαρχηγούς του, Ατακόλ κ.α., και από τα δημοσιογραφικά του όργανα, τώρα διατυπώνονται απ'ευθείας από τον ίδιο μ'έναν κυνισμό απροσμέτρητο. Υπαναχωρώ, δήλωσε σε συνέντευξη του, απ'όλα τα σημεία! Τίποτα απ'ότι συμφωνήθηκε στο παρελθόν δεν με δεσμεύει! Και τα λέει αυτά σε μια στιγμή που η ανθρωπότητα περίμενε πως επί τέλους θα εκινείτο και το Κυπριακό προς μια διευθέτηση όπως τόσα και τόσα άλλα διεθνή προβλήματα.

Δεν τον ενοχλεί, όπως προσθέτει ο Ντενκτάς, η διεθνής απομόνωση! Εσείς έχετε μαζί σας όλο τον κόσμο, προσθέτει, αλλά δεν στέλνουν στρατούς για να σας υπερασπίσουν!!!

Τί σημαίνουν όλ'αυτά; Εκ πρώτης όψεως μπορεί να δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτός ο οίστρος της εξαλλοσύνης του Ντενκτάς υποδηλεί την ύπαρξη μιας δύναμης και μιας αυτοπεποίθησης. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Η μήπως είμαστε μάρτυρες μιας απεγνωσμένης προσπάθειας να ανακοπεί μια πορεία που νομοτελειακά ξεδιπλώνεται με την ενεργό υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, μια υπόθεση που δεν μπορεί να μείνει στα μισά του δρόμου, που κανένας δεν θα μπορέσει, δεν θα του είναι εύκολο να το επιτρέψει.

Από μιας άποψης εκείνο νομίζω που μπορεί άνετα να ειπωθεί, είναι ότι παρουσιάζοντας ολόγυμνο το πρόσωπο του ο Ντενκτάς, προσφέρει αυτομάτως στην Κυπριακή Κυβέρνηση και το Πρόεδρο της τη δυνατότητα να βγουν χωρίς πολλά λόγια και να πουν: Ιδού ο άνθρωπος! Να που θα πρέπει να κατευθύνετε όλοι εσείς, η διεθνής κοινότητα, τις πιέσεις σας!

Κι'αυτή η αλήθεια διατρανώθηκε πιστεύω στη διάρκεια της εντελώς πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου κ. Βασιλείου, στην έδρα του ΟΗΕ! Δεν χρειαζόντουσαν, απ'ότι φάνηκε, πολλά λόγια για να δουν οι πάντες που ενδιαφέρονται την σημερινή, συγκεκριμένη, φάση του Κυπριακού και να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την άσκηση του μέγιστου πια της πίεσης προς τον τουρκικό παράγοντα, την Αγκυρα, πάνω απ'όλα που καλύπτει πλήρως τον Ντενκτάς και τούτο αν θέλουν φυσικά να σώσουν αυτήν τούτη την αξιοπιστία και το κύρος του ΟΗΕ και των αρχών του και τη νέα τάξη που επαγγέλλονται.

Είναι σαφές συνεπώς ότι ο ισχυρός αυτή την στιγμή μοροστά στα μάτια της ανθρωπότητας είναι η Κυπριακή Πολιτεία, που αναπτύσσει απ'ότι φαίνεται με αποφασιστικότητα και ~~μολακή~~ ψυχραιμία τις διεθνείς της πρωτοβουλίες κατακτώντας συνεχώς περισσότερο έδαφος για την υπόθεση της Κύπρου.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενεία.

Με εκτίμηση,
Π. Κυπρίδης