

Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Δέν ξέρω ποιο θά'ναι το αποτέλεσμα των εκλογών (το εύχομαι, το μαντεύω, το πιστεύω και το περιμένω αλλά δέν το ξέρω) Γι αυτό τώρα -τέλη του Γενάρη- που γράφω το κείμενο για τις αρχές Μάρτη που θα βγει το περιοδικό νιώθω άβολα. "χω σκίσει καμιά δεκαριά φύλλα χαρτί αρχίζοντας κάθε φορά διαφορετικά και καταλήγοντας πάντα στο ίδιο βασανιστικό ερώτημα: Αραγε πώς θά'ναι τα πράγματα μετά τις 14 ή μάλλον μετά τις 21 του Φεβράρη; Αλλά είναι τα κακά των μη επικαιρών εντύπων και άς δώσουμε μιά ώρα νωρίτερα στην "Κυπρία" μας την ευκαιρία και τήη άνεση να γίνει μηνιάδα. Στο μεταξύ όμως η συντάκτρια του περιοδικού έχει την δική της αγωνία: "άθελέγο στο τηλέφωνο, "είναι έτοιμο το κείμενο;"

Όπως και νάχει βο πράγμα είναι σίγουρο πως θα υπάρχουμε και μετά τις 21 του Φεβράρη και πώς αρχές του Μάρτη που θαρθούμε κοντά σας δρασκελώντας αυτόν τον δώδεκτο μήνα των πρόωγων καρναβαλιών και των συγκλονιστικών εκλογών, θα γιορτάζουμε όπως κάθε χρόνο την 8η του Μάρτη, τη Μέρα της Γυναίκας. Και φέτος έχουμε κάθε δικαίωμα να περηφανεσθούμε πως τιμήσαμε επίδεια την μέρα της γυναίκας-συγκεκριμένα, δημιουργικά, δυναμικά και με αίσθημα ευθύνης.

Θυμάμαι μιά φράση που είχε πεί η Αντρούλα Κηκκή-Κηκκή ¹ Λώργου Βασιλείου σε μιά απο τις πολλές προεκλογικές συγκεντρώσεις γυναικών:

"Ανεξάρτητα απο το αποτέλεσμα των εκλογών, είχε πεί, αυτή η άμεση και ζωντανή επαφή με τον λαό ήταν μιά ανεκτίμητη πηγή πλούτου για μένα. μίλησα με χιλιάδες γυναίκες, είδα και άκουσα προβλήματα που ποτέμου δέν τα φανταζόμουνα. Κι άν ακόμα συμβεί να μήν εκλεγεί ο σύζυγος μου στο αξίωμα του Προέδρου, δέν θα μπορέσουμε, ούτε εκείνος ούτε εγώ να αποδεσμευτούμε απ αυτή τήν επαφή με τον λαό! ^{μεγάλο} Το κέρδος για μας είναι αυτό".

"επαφή με τον λαό, εντό το πανίσχυρο τονωτικό, ^{απολαμβάνεις,} που ~~κάνει~~ ^{κάνει} σάν πληρωμή για το "δόσιμο χωρίς μιστό, για ένα ιδανικό σωστό" όπως λέει και ο αθάνατος στοχαστής ο "άριναλης. Είναι αυτό που δέν μπορούν να αντιληθθούν οι αστοί που ανατράφηκαν με το ρουσφέτι και τα ανταλλάγματα, με το "αν δέν μου δώσεις δέν σου δίνω", με τα επίπλαστα και τα επιφανειακά. Είναι αυτό το κάτι που κάνει να ξεχωρίζει ο ιδεολόγος απο τον καιροσκόπο, ο αγνός πατριώτης απο τον συμφεροντολόγο διεκδικητή προνομίων, .

Φέτος λοιπόν η 8η του Μάρτη αλλοιώτικη, ζουμερή απο τα γεγονότα που τήν πότισαν οι μήνες που προηγήθηκαν. Οι εμπειρίες των εκλογών, πέρα απο το αποτέλεσμα, μπορούν να μας αφήσουν κι ένα άλλο σίγουρο συμπέρασμα.

πώς η γυναίκα της κάμπρου δεν είναι πιά η εύκολη λεία του παρελθόντος για τους επιτήδιους. Πως δεν είναι πιά η μαριονέττα του κίτσε κάτσε, σήκω σήκω. Είναι μια περήφανη, ανεξάρτητη, ώριμη και δυναμική οντότητα που απαιτεί και διεκδικεί τα δικαιώματά της. Ξέρει να έχει κι αυτή το λόγο στα πεπραγμένα του τόπου της. Δεν αρκείται με τον νεροχύτη και ~~καθαρό~~ τις κατσαρόλες, αλλά έχει τις απόψεις της για όλα τα θέματα του κοινωνικού βίου. συμμετέχει και αποφασίζει, διαφωνεί και αποδέχεται. Είναι με δυο λόγια μια γυναίκα του καιρού μας.

Σ' αυτή τη γυναίκα, σε σένα, αγαπητή αναγνώστριά, απλώνω σήμερα το χέρι από δω που βρίσκομαι σήμερα 21 του Γενάρη του 1988, ως εκεί που βρίσκεσαι μέχρι που να πάρεις την Κυπρία φρεσκοτυπωμένη στα χέρια σου. Στο ενδιάμεσο ο Φεβράρης με τα πρόωρα καρναβάλια και τις συγκλονιστικές εκλογές. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, εσύ, ~~καλή~~, επαιξες τον ρόλο σου σωστά, σαν γυναίκα, σαν κάτοικος αυτού του δημοσίου τόπου, σαν άνθρωπος. Ήθελες ~~να~~ δυναμικά και αφειδώλευτα για ένα ιδανικό σωστό. Ξερά συγχαρητήρια.