

περι-διαβάζοντας



Του
Νεόφυτου Παπαλαζάρου

Η «Νέα Εποχή» συμπλήρωσε 55 χρόνια ζωής!

Πενήντα πέντε χρόνια ζωής συμπληρώνει φέτος το πολιτιστικό περιοδικό «Νέα Εποχή». Ένα περιοδικό που καταξιώθηκε στη συνείδηση των ανθρώπων του πολιτισμού γιατί είναι το περιοδικό που τους εκφράζει.

Η «Νέα Εποχή» συγκαταλέγεται στα ιστορικότερα πολιτιστικά περιοδικά του τόπου μας, με μια τεράστια προσφορά στα πολιτιστικά δρώμενα. Είναι το περιοδικό που προβάλλει τα πολιτιστικά γεγονότα και παρουσιάζει τη δουλειά των ανθρώπων του πολιτισμού.

Η ιστορία του περιοδικού, λάμπρή και πολύχρονη. Εμπλουτισμένο με την πένα, το στίχο, το δοκίμιο, τις κριτικές, τις συνεντεύξεις κορυφαίων δημιουργών, ανθρώπων που σημάδεψαν τον πολιτισμό, με σημαντικές και αξιόλογες σελίδες.

Το 1959, μια ομάδα πνευματικών ανθρώπων της αριστερής διάνοσης εξέδωσαν το πολιτιστικό περιοδικό «Νέα Εποχή» με τη στήριξη του ΑΚΕΛ.

Μνημονεύουμε τον Πανίκο Παιονίδη, δημοσιογράφο και λογοτέχνη, τον Ιάκωβο Ρωσσίδη, δημοσιογράφο και καλλιτέχνη, τον ποιητή Αχιλλέα Πυλιώτη και τον Σταύρο Αγγελίδη, δάσκαλο και δημοσιογράφο. Οι Παιονίδης, Αγγελίδης και Πυλιώτης διετέλεσαν αρχισυντάκτες, αργότερα ο Θωμάς Συμεού και τώρα ο Χρίστος Μαυρίδης. Ολοι τους έχουν να επιδείξουν σημαντική και αξιόλογη πορεία στη λογοτεχνία και στην παρουσίαση έργων πνευματικών ανθρώπων της Κύπρου αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένων δημιουργών. Η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου του περιοδικού είναι μια αδήριτη ανάγκη. Ζούμε σε εποχές οικονομικής εξαθλίωσης και υποκουλτούρας και κινδυνεύουμε να χάσουμε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμα και την ηθική, που μας χαρακτηρίζουν ως λαό.

Βαδίζουμε στον 21ο αιώνα, όπου οι ισχυροί της Γης θυσιάζουν τους πάντες και τα πάντα στο βωμό των δικών τους συμφερόντων. Μας δημιουργούν πρότυπα, και ιδιαίτερα στους νέους, μακριά από τη λογική της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ενεργού συμμετοχής και της οργανωμένης και συλλογικής διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ξένα κέντρα εξουσίας παράγουν υποπροϊόντα με στόχο τη φθορά της συνείδησης των λαών.

Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και της επανάστασης των ειδήσεων, αλλά συνάμα και της παραπληροφόρησης, γι' αυτό και η ανάγκη ποιοτικών πολιτιστικών προτάσεων από τους πνευματικούς ανθρώπους προς την κοινωνία προβάλλει επιτακτική. Η δημιουργία συνθηκών αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου χρήσιμα και δημιουργικά, η μόρφωση και η διαπαιδαγώγηση, γενικότερα, επιβάλλονται.

Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό είναι εύκολο, αλλά ούτε ανεπίτευκτο. Με φαντασία και πολλή δουλειά πολλά μπορούν να γίνουν. Με κάθε τρόπο πρέπει να υπερασπίσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, την πολιτιστική μας ταυτότητα, την αξιοπρέπειά μας, τις πανανθρώπινες αξίες.

Θέματα επίκαιρα αλλά και επετειακά, δημιουργίες που μας συγκινούν, νέοι δημιουργοί, μπορούν να βρουν την έκφρασή τους μέσα από τις σελίδες της «Νέας Εποχής». Η συνεχής αναβάθμιση του περιοδικού και ο εμπλουτισμός της ύλης του από νέους συνεργάτες, καθώς και η προσέλκυση νέων αναγνωστών, επιβάλλονται.