

κ. Παλιούδου

ΕΚΠΟΜΠΗ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΕΜΠΤΗ, 12.11.70

ΩΡΑ: 8.30 π.μ.

(5 αντίγραφα)

X6.26

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

"ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ"

(Έλλης Παλιούδου)

Άνοίγεις τὸ παράθυρο σου καὶ λές. Μέσα Νοεμβρίου, ἡ Εὐρώπη πνίγεται στὸ χιόνι. Κι ἔμεϊς; Ἕλιος, χαρὰ θεοῦ, ἀτμόσφαιρα ὀλοκάθαρη, κελαηδήματα πουλιῶν, πεταλοῦδες καὶ μέλισσες Ἡ ἐποχὴ αὐτῆ, τὸ φθινόπωρο μας, εἶναι νομίζω ἡ καλύτερη ἀπ' ὅλο τὸ χρόνο. Τὸ καλοκαίρι εἶναι πάρα πολὺ ζεστὸ, δὲν μπορεῖς νὰ χαρῆς τὸν ἥλιο. Ἡ ἄνοιξη πολὺ σύντομη μόλις ἔρθη βιάζεται νὰ μᾶς ἐγκαταλείψῃ.

Ὁ χειμῶνας μας δὲν εἶναι κἄν χειμῶνας μὲ τῆ λιγοστή του βροχῆ καὶ τίς ἄλλο τόσο λιγοστὲς συννεφιές του. Τὸ φθινόπωρο εἶναι ἡ πιὸ σίγουρη, ἡ πιὸ σταθερὴ καὶ ἡ πιὸ εὐχάριστη ἐποχὴ τοῦ χρόνου. Καὶ ποῦ δὲν μπορεῖ νὰ πᾶν κανεὶς! Τὸ βουνὸ μας μοσκοβολάει πεῦκο καὶ θυμάρι, Ἡ θάλασσα μας, πεντακάθαρη καλεῖ γιὰ ὀλοήμερη ξεκοῦραση. Κι ὁ ἥλιος, αὐτὸς ὁ ἀκαταμάχητος ἥλιος τοῦ Νιόβρη, ποῦ χαϊδεύει χωρὶς νὰ καίῃ, εἶναι τὸ πιὸ ζηλευτὸ μας ἀπόκτημα.

Ἔρχονται οἱ καημένοι οἱ βόρειοι ἢ περνοῦν γιὰ 1 - 2 ὥρες ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιό μας καὶ δὲν πιστεύουν τὰ μάτια τους. Μὰ εἶναι στ' ἀλήθεια Νιόβρης αὐτὸς; Μὰ εἶναι στ' ἀλήθεια χειμῶνας; Μήπως ἔκανε λάθος τὸ ἀεροπλάνο καὶ μᾶς...κατέβασε στὸ...Νότιο ἡμισφαίριο ὅπου ἔχουν καλοκαίρι; Καὶ κάθονται οἱ ἄνθρωποι καὶ χαζεύουν, καὶ προσπαθοῦν νὰ μαζέψουν ὅσο ἥλιο μποροῦν.

./.

Οἱ παράλλες μας πόλεις εἶναι γεμάτες τουρίστες. Βουτᾶνε στῆ θάλασσα ἀπὸλαμβάνοντας τὴν λῆς κι' εἶναι Αὐγουστος. Ἐμ, δίκιο ἔχουν οἱ ἄνθρωποι. Στὶς χῶρες τους ἡ θερμοκρασία τοῦ νεροῦ μόλις ποῦ φτάνει τοὺς 20 βαθμοὺς κατακαλόκαιρα. Σ' ἐμᾶς τώρα μπορεῖ νὰ φτάσῃ καὶ 25. Τὰ ξενοδοχεῖα εἶναι γεμᾶτα ἀπὸ τώρα γιὰ τὰ Χριστούγεννα. Πόσοι σκανδιναβοὶ δὲν ὄνειρευονται Χριστούγεννα στῆ θάλασσα. Θυμᾶμαι πέρσον ποῦ ὁ Ἅγιος Βασίλης ἦρθε μὲ τὸ μαγιό στὴν παραλία κι' ἔφερε τὰ δῶρα του.

Βέβαια ὁ καθένας ἐκεῖνο ποῦ ἔχει δὲν τὸ ἐκτιμᾷ. Κι' ἐμεῖς ὄνειρευομαστε χιονισμένες πολιτεῖες τοῦ παραμυθιοῦ καὶ κάτασπρα Χριστούγεννα. Σκεφθῆτε, ὅμως, πόσα μειονεκτήματα συνοδεύουν τὸ χιόνι. Παγωνιά, σόμπες, βαρειά ροῦχα, παιδιὰ κλειδωμένα στὰ σπῖτια. Κι' ἐκεῖνο τὸ χιόνι ποῦ ὅταν περάσῃ ἡ πρώτη του μέρα μετατρέπεται σ' ἓνα βρώμικο γκριζωπὸ κατασκευάσμα ποῦ γλυστᾷ τόσο ἐπικίνδυνα. Καὶ τὰ παιδιὰ. Φαντασθῆτε, καλές μου φίλες. Τὰ 2-3-4 παιδιὰ σας νά'ναι κλειδωμένα στὸ σπῖτι γιὰ κάπου 5 μῆνες. Χωρὶς παιγνίδι, χωρὶς τρέξιμο, χωρὶς καθαρό ἀέρα. Φαντασθῆτε τα καὶ ρίξτε κι' ἐσεῖς μιὰ ματιὰ ἀπὸ τὸ παράθυρο σας. Ὁ ἥλιος χαϊδεύει τὰ μαλλάκια τῶν παιδιῶν σας ὅπως παίζουν στὴν αὐλή, ζεσταίνοντας καὶ προστατεύοντας τα. Θὰ πῆτε κι' ἐσεῖς ὅπως εἶπα κι' ἐγὼ ἄθελά μου ἀνοίγοντας τὸ παράθυρο μου. Ἥλιε, ἥλιε ἀρχηγέ.

.....

M.M.

E.K./M.M.