

Χρονιά 1970

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ

Γαλλία - Ιταλία - Ρουμανία

ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΧ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ο δρόμος, που οδηγεί από το Τούρνο Σεβερίν, στο άκρο νοτιο-δυτικό τμήμα της Ρουμανίας, προς το γιγαντιαίο υδροηλεκτρικό έργο των Σιδερένιων Πυλών του Δούναβη και πιο πέρα, είναι φειδισιος κι' ακολουθεί τον ρου του μεγάλου ποταμού. Σε όρισιμα σημεία, ιδιαίτερα πέρα από το φράγμα, ο δρόμος σκαρφαλώνει, περνώντας μέσα από σήραγγες που σκάφτηκαν στα κορτά βουνά σε μεγαλύτερα ύψη έτσι, που το ποτάμι κατεβαίνει όλο και πιο χαμηλά. Και πλαταίνει παίρνοντας την όψη λίμνης μέχρι το σημείο, που κάνει μια απότομη 90 μοιρών στροφή. Έκεi όπου στρίβει και ο δρόμος, στη γωνιά — γωνιά άπανά, υπάρχει ένα περίπτερο. Και μπροστά ένας μικρόσωμος γέρος με... φέσι. Κανονικό τουρκικό φέσι.

Σταματάμε, τον πλησιάζουμε. Πουλάει ζαχαρωτά, «σικερ — λακούβι».

Είναι το άπομεινάρι του 'Αντά Καλέ.

Ίσα με πριν λίγο καιρό εκεί κάτω στη μέση του πλατιού ποταμού υπήρχε ένα νησί κι' άπανά, ένα χωριό με 540 ψυχές. Τουρκικό χωριό με το τζαμί του, τον χότζα του, που όπως μας είπε ο γέρος, στεκόταν εκεί 700 τόσα χρόνια και τροφοδοτούσε στους πιο παλιούς καιρούς δόξα κληρητήν περιόχη με ζαχαρωτά και τσιγάρα.

Νά όμως, που ήρθαν καιροί που οι άνθρωποι, θέλησαν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη του ποταμού, θέλησαν να θέσουν τα νερά του στην υπηρεσία της τεχνολογίας. Και κακή τύχη έφερε το 'Αντά Καλέ στον άπανά ρου του μεγάλου φράγματος — που σαν τελειώσει θά'ναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη — και σαν πήραν ν' ανεβούν τα νερά έκλεισε κι' η σελίδα της ζωής του χωριού.

Το 'Αντά Καλέ όμως θ' αρχίσει τώρα μια δεύτερη ζωή. 'Αντικριό ακριβώς από το Τούρνο Σεβερίν, τη μικρή αυτή χωριωτό μένη πολιτεούλα με τα άραια πετρόκτιστα κτίρια και τους καθαρούς, δένδροφυτευμένους δρόμους, στον κάτω ρου, υπάρχει ένα δεύτερο νησί. Είναι δυά μόλις θήματα από το σημείο όπου ο 'Απολλόδωρος είχε στήσει για τον Τραϊανό την περίφημη γέφυρα, που πρώτη έθεσε τις δυό όχθες του Δούναβη στα ρωμαϊκά τρία χρόνια. 'Εκείνο που άπόμεινε φυσικά τώρα είναι μονάχα οι θεμέλιοι των στηλών της γέφυρας στη ρουμανική και τη γιουγκοσλαβική όχθη του ποταμού κι' ο θαυμασμός για όλη αυτήν την άείγαστη πόλη του ανθρώπου και τα πετάγματα του μέσα στους αιώνες. 'Ενα συναίσθημα, που άθελα παραμερίζει άκείνη την τόσο ανθρώπινη ιστορία του 'Αντά — Καλέ, που θάβητικε στα νερά του φράγματος — σπουδής στην πρόοδο.

Δέν χωρεί άμφιβολία πως έν υπάρχει κάτι με το οποίο μπορείς πάλι σίγουρα να εντυπωσιάσεις τον Κύριο αυτό είναι το πράσινο. 'Ιδιαίτερα μέσα σ' ένα καλοκαίρι ζεστό όπως ήταν το φετινό μας μακρό, ζεστό καλοκαίρι.

Το Πράσινο όχι σαν στοιχείο διακόσμησης — σαν μια γωνιά στην άκρη μιας αύλης, σαν ένα δέντρο μοναχικό, σαν μια γλάστρα — άλλα σαν μια όντοτητα με δική της έξωρη ύπαρξη, σαν μια δύναμη, μια ενέργεια πέρα από τον 'Ανθρωπο. Μαζί όμως και πρόεκταση των πιο άπαλών πτυχών της ψυχής του.

Το θείο αυτό δάρο που τόσο πολύ το στέρισε η φύση από το νησί μας για να το προσφέρει ίσως με περίσσια γενναιοφροσύνη σε άλλα μίση και πλάτη, έπεσε σαν εύλογία στη Ρουμανία, όπου ένας θρύλος τη θέλει σαν τη χώρα, όπου ο θεός της χάρισε ΤΑ ΠΑΝΤΑ.

Σεριανίσαμε τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη. Βγήκαμε στα Καραπάδια της, που έχουν την άπαλιότητα των δικών μας βουνών μόνο που αυτά είναι ένας άτέλειωτος κόσμος πράσινο, κατεβήκαμε στις πλατείες βαθύσκιατων χωριών και καθήσαμε κάτω από αιωνόβια δέντρα, ήπιαμε από το κρυτάλλινο παγωμένο νερό των πηγαδιών, που σαν μιλιωδέκτες στέκονται στα παρθαλά ντυμένα στις άκρες των δρόμων, περιπατήσαμε στο θαυμάσιο Πάρκο Κραγιόβα, που ο αρχιτέκτονας που το σχεδίασε πήρε στην έκθεση του Παρισιού το 1900 χρυσό μετάλλιο και στο άλλο έκεino του Τούρκου Ζίου όπου ο μεγάλος Μπραγκουσί άφησε ανεκτίμητα έργα γλυπτικής, μπήκαμε σε μοναστήρια άρχαία όπου οι αιώνες μάζεψαν κόκ-



Το πανέμορφο αυτό τοπίο της Μαμαγία, όπου δένεται τόσο αρμονικά το γαλάζιο της θάλασσας και το πράσινο της τριγύρω βλάστησης με τα κομψά, πολυώροφα λευκά κτίρια, κατακλύζεται κυριολεκτικά μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.

κο — κόκκο του ανθρώπινου πνεύματος και την ανθρώπινη εργασία. Μιλήσαμε με συγγραφείς, δημοσιογράφους, επιστήμονες, με παρόντες της νεολαίας, του κινήματος ειρήνης, με διπλωμάτες. Μας εξήγησαν, ρωτήσαμε, μας άπάντησαν, συζητήσαμε. Παντού είδαμε κινούμενη σκέψη, συγκεκριμένη αντίκρουση των προβλημάτων, είδαμε άνοιχτά χαρτιά για τις επιτυχίες και τις άποτυχίες, έγγνια και άνοιχτή καρδιά και τη δική μας δύναμη!

ΤΟΥ Κ. ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΙΟΝΙΔΗ

Καστανιές. Και στα ξέφωτα π' αφήνουν τα πάρκα κι' οι λίμνες κι' η παλιά πόλη θαυμάσαμε άτέλειωτα συμπλέγματα μοντέρνων, χαρούμενων Πολυκατοικιών.

Έδω στο Βουκουρέστι, που γόρτασε στα τελευταία χρόνια την 500η του επέτειο, στην καρδιά αυτή της Ρουμανίας με τα εθελητικά μουσεια, τις πινακοθήκες, τα θέατρα, και τη ζωή, που σφίξει μελήσαμε με ανθρώπους, που φέρουν στους ώμους τους εθόνες και πού δοηθούν από της θέσης, όπου βρίσκονται στη χάραξη καινούργιων δρόμων στη σοσια-

λιστική αναδιοργάνωση. Μιλήσαμε με συγγραφείς, δημοσιογράφους, επιστήμονες, με παρόντες της νεολαίας, του κινήματος ειρήνης, με διπλωμάτες.

Μας εξήγησαν, ρωτήσαμε, μας άπάντησαν, συζητήσαμε. Παντού είδαμε κινούμενη σκέψη, συγκεκριμένη αντίκρουση των προβλημάτων, είδαμε άνοιχτά χαρτιά για τις επιτυχίες και τις άποτυχίες, έγγνια και άνοιχτή καρδιά

και τη δική μας δύναμη! Πράγματι οι πλήμυρες ήταν, όπως άποδείχτηκε, μια πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τη σοσιαλιστική Ρουμανία από την οποία άγηκε η χώρα με άριστα!

Καθίσαμε σ' ένα από τα πολλά «καφέ» της κεντρικής λεωφόρου της Μαγκάλα. Πολύχρωμες «συμπρέλες» του ήλιου τριγύρω, πολύχρωμο και το πλήθος. Μπουρνούζια της θάλασσας, κοστούμια του μπάνιου, μίνι, μάλι, μίνι, τσιγγάνικα παρθαλά μαντήλια. Κι' όλες οι γλώσσες του κόσμου. 'Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, Ισπανικά, όλες οι σλάβικές. Πλάι μας, μια μεσοκότη Γαλλίδα με τον δεκαπεντάχρονο γιο της για κάτι πολύ διασκεδαστικό κουβέντιζαν γιατί είχαν συνεχώς ξεκαρδιομένοι στα γέλια.

'Απ' την άλλη πλευρά μας τρία ζευγάρια Σκανδιναβών. 'Εκείνοι γενειοφόροι, έκείνες ψηλές, λιγνές, κομμένες από τον ήλιο, με τα νερά της θάλασσας να στάζουν ακόμα από πάνω τους. Βλέπεις πως τα άραια, δυνατά του κορμιά χαιρόνται την κάθε στιγμή και έμεσα στο πανηγύρι του ήλιου και της θάλασσας, που απλώνεται λίγο πώ πέρα κατάμεστη σε πλήρη συμφόρηση.

Κι' αυτό το θέαμα σ' έκταση δεκάδων χιλιομέτρων ίσα με πάνω στην 'Εφορία, την Κωνσταντία, την Μαμάγια, όπου η εύφύτα των Ρουμάνων δεν άφησε ίντσα παρατάς ανεκμετάλλευτη.

Έκατό χιλιάδες πρόσωπα χαυνούνται άντα στα ξενοδοχεία, τις παντοών και τα «κάμπιγκς» της ρουμανικής Μαύρης Θάλασσας κι' οι «θάρβιες» δουλεύουν συνεχώς σαν ρολόι κι' όλο και περισσότεροι ξένοι έρχονται προς τη Ρουμανία κάθε χρόνο μ' όλο τα μέσα συγκοινωνίας.

Η καθόδο προς τη Ρουμανία δεν έχει άπλώσει το νήμα μιας έκδρομής, ένός ταξιδιού προς μια ζεστή θάλασσα κι' ένα φτηνό σκεπτικό ξενοδοχείο με άνεσεις, άλλα και το νόημα της επίσκεψης σ' ένα διαφορετικό κόσμο, ένα διαφορετικό πολιτισμό. 'Ο Τουρίστας τών ημερών μας δεν είναι ο ίδιος με τον τουρίστα πρό εικοσαετίας και δεκαετίας ακόμα, με τον τουρίστα τών «Παραλλήλ» που σκοτάζω την πλήξη του μετακινούμενου από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, κι' από καζίνο σε καζίνο. 'Ο τουρίστας τών ημερών μας δεν διαθέτει λεφτά κι' έχει σαν αντιτάθμισμα μια άπληστη δίψα και περιέργεια να δει, να γνωριστεί με συνανθρώπου του, να μάθει.

Γι' αυτό ακριβώς και τα τουριστικά ρεύματα εισβάλλουν όλοένα και σε καινούργιους χώρους, όταν δε βρουν έκεino που ψάχνουν παραμένουν και γυκούνται συνεχώς.

Η Ρουμανία όπως και η Βουλγαρία, απ' ότι ξέρουμε από προσωπική πείρα, προσφέρουν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό έτησις αύξησης του τουριστικού ρεύματος, γιατί αντί κρύζουν το θέμα του τουρισμού επιστημονικά από όλες τις πλευρές. Το άντικρύζουν σαν σοσιαλιστικά κράτη και σαν θέμα πολιτικής, σαν θέμα άλληλογνωριμίας τών λαών. 'Ο τουρίστας δεν έγκαταλείπεται εδώ σε καμία περίπτωση στα χέρια του μικρού έμκεταλλητή, που είναι ίκανός να γδύσει στις χώρες του καπιταλιστικού κόσμου τον ξένο.

'Ο τουρίστας εδώ έκτιμείται, είναι άντικείμενο σεβάσμο, θεωρείται άνθρωπος κι' όχι άπλωσ είναι «πορτοφόλι».

Σε φιε ντέ μπινε, λένε οι Ρουμάνοι όταν τσουνγκρούν τα ποτήρια με τη χρυσή Τρούικα.

— Σε φιε ντέ μπινε λοιπόν Ρουμανία!

ZHTHΣHΣ ΠPOCΦOPΩN. Ζητούνται προσφορές δια την πώληση ενός αυτοκινήτου μάρκας FORD CORTINA ESTATE υπ' άρ. έγγραφής QJ 782 εως όφαν κατάσταση εύρισκεται εις το γραφείο του κ. Χρίστου Ράφτη εις Αιγιάλιούσα. Αί προσφορές θένον να φθάσουν εις τα γραφεία της 'Εταιρείας τώ άργότερον μέχρι της 7ης 'Οκτωβρίου 1970. Η 'Εταιρεία δεν είναι υπόχρεως να δεχθώ την ύψηλοτερην ή οίανδήποτε άλλην προσφοράν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ. 'Επι τή εύκαιρία της Δ' Παγκυπρίου Πτηνοκτηνοτροφικής 'Εκθέσεως εις τον χώρο της Ζωογούρας Λευκασίας, κατά την 3ην, 4ην και 5ην 'Οκτωβρίου, έχομεν την εύχαρίστησιν να πληροφορησάμεν τους Κυπρίους Πτηνοτρόφους και Κτηνοτρόφους ότι θα παρέχωμεν τές άκόλουθες διευκολύνσεις κατά το διάστημα της 'Εκθέσεως εις τώ Περίπτερον μας.

Α' ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ. ΤΕΛΟΣ