

ΠΑΝ. ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ

- Μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ
- Γ.Γ. του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης
- Πρόεδρος του Κυπροβουλγαριικού Συνδέσμου
- Δημοσιογράφος, κριτικός τέχνης.

Διπλωματούχος του Πανεπιστημίου "Κλήμεντ Οχριντσι" στον κλάδο της Φιλοσοφίας.

Τιμήθηκε με το Βραβείο "Κίριλ και Μετόντι" - Ι Βαθμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σ' ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 'ΒΕΤΣΕΡΝΙ ΝΟΒΙΝΙ'

1. Πιστεύω ότι η ιστορική σημασία της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης είναι αυταπόδεικτη από την ίδια την ζωή και τις κοσμογονικές εξελίξεις των τελευταίων 40 χρόνων. Είναι τόσο ανάγλυφες οι αλλαγές που συντελέστηκαν σαν αποτέλεσμα της Α. Νίκης στον γεωγραφικό χάρτη της υδρογείου με τις δεκάδες τα νέα κράτη στην θέση των αυτοκρατοριών που απλώνονταν στις πέντε ηπείρους και στον κοινωνικό με την εμφάνιση του παγκόσμιου σοσιαλιστικού συστήματος που εξουδετερώνουν τις οποιεσδήποτε προσπάθειες που καταβάλλονται ολοένα και πιο επίμονα από γνωστά κέντρα να εντοπιστεί η τιτάνια ειρηνική σύγκρουση στα πλαίσια ακόμη (μιας) αιματόβρεχτης σελίδας της ιστορίας των λαών, ακόμη ενός αιματηρού επεισοδίου στην μακραίωνη ιστορία του ανθρωπίνου είδους. Μια σειρά βιβλία και ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που γράφονται και κυκλοφορούν σε μεγάλους αριθμούς στην Δύση προσπαθούν απλώς ν'αντλήσουν μέσα από τα χρόνια εκείνα ότι μπορεί να χρησιμεύσει για να θρέψει το γενικό κλίμα της βίας και της μοιρολατρίας έναντι του αδιεξόδου που καλλιεργείται τόσο συστηματικά.

Τα αίτια που έσπρωξαν σ'εικίνο το μακελιό που κόστισε 50 εκατομμύρια ζωές ακόμη δε περισσότερο ο καθοριστικός ρόλος που διαδραμάτισε σ'εκεινή την σύγκρουση η πρώτη σοσιαλιστική χώρα, η Σοβιετική Ένωση με τα 20 εκατ. τους νεκρούς ούτε και σαν υπαινιγμός δεν εμφανίζονται μέσα στο μεγαλύτερο μέρος του όγκου των κειμένων και των ταινιών που διαβάζει και βλέπει η νέα γενιά του δυτικού κόσμου.

Δεν είναι δυνατό όμως ν'απαληφθεί μ'αλχημείες από την ζωή της ανθρωπότητας μια από τις θραματικότερες αλλά και ηρωϊκότερες σελίδες της, μια σελίδα που ιδιαίτερα στις σημερινές μέρες που απειλείται και πάλι άμεσα η ειρήνη θα πρέπει νάβναι ένα μόνιμο σημείο αναφοράς για τους λαούς.

2. Η απάντηση μου στην δεύτερη ερώτηση, που αφορά την διεθνή κατάσταση, βγαίνει λογικά μέσα από την απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Είναι σαφές, ότι υπήρξαν δυνάμεις μετά από την Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη εναντίο του φασισμού, αυτής της πιο ωμής και αποοιάλυτα κτηνώδους εμπροσθοφυλακής του διεθνούς ιμπεριαλισμού, ^{που} δεν συμβιβάστηκαν με τις αλλαγές και προσπάθησαν και προσπαθούν ν'ανακόψουν τη νομοτελική πορεία της ανθρωπότητας προς ανώτερες, πιο ανθρώπινες μορφές κοινωνικής οργάνωσης και σχέσεων. Και στην προσπάθεια αυτή είναι απ'ότι φαίνεται έτοιμες να φθάσουν μέχρι τ'άκρας, μέχρι και την χρησιμοποίηση πολεμικής βίας.

2. Στις μέρες μας ~~αποκαλύπτει~~ για μια σειρά λόγους που καθορίζονται κι' από τις κοσμοϊστορικές αλλαγές στον διεθνή συσχετισμό δυνάμεων που στένεψαν πολύ το περιθώριο δράσης του Ιμπεριαλισμού, οι πιο επιδρομικές του δυνάμεις στις ΗΠΑ, το ίδιο όπως και η χιτλερική Γερμανία πριν από 45 χρόνια, μετάτρεψαν τις φιλοπόλεμες διαθέσεις σ' επίσημη πολιτική του κράτους. Με μια διαφορά. Πως τώρα η τεχνολογία των όπλων βρίσκεται σ' ένα ποιοτικά νέο στάδιο. Οι νέες οικογένειες όπλων, τα όπλα μαζικής εξόντωσης και καταστροφής, που απειλούν να βγουν κι' εντός των ορίων της γήινης σφαίρας, θέτουν πια κάτω από την δαμόκλειο σπάθη του ολοκαυτώματος όχι απλώς μια χώρα ή ένα λαό, ή μια ομάδα χωρών ή λαών αλλά ολόκληρη την ζωή του πλανήτη μας.

Έτσι ο Ιμπεριαλισμός και συγκεκριμένα το Αμερικανικό στρατιωτικό - βιομηχανικό σύμπλεγμα, συνιστά αυτή την στιγμή με την πυρετώδη κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών που εξαπέλυσε και με την προκλητική τοποθέτηση των πυραύλων του σε περιοχές απ' όπου απροκάλυπτα στοχεύουν την Σοβιετική Ένωση με την κυνική πρόθεση να την πλήξουν αίφνιδιαστικά μια πρώτου μεγέθους απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Αυτή ακριβώς η μεγάλη αλήθεια που συνειδητοποιείται με γοργούς ρυθμούς απο όλοένα και πλατύτερα στρώματα διεθνώς θέτει σε κίνηση γιγαντιαίες καιϊκές μάζες σ' όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, μ' ένα απλό αίτημα: Να χαλιναγωγηθούν οι πολεμοιάπηλοι! Να σωθεί η ζωή! Ν' αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση προς την απαγόρευση των όπλων μαζικής καταστροφής,

Κίνημα ειρήνης υπήρχε και πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το σημερινό όμως είναι και σε όγκο και εύρος κι' αποτελεσματικότητα πολύ πιο ισχυρό. Το κυριώτερο όμως που καθιστά το κίνημα για την ζωή ικανό ν' αποτρέψει ένα πυρηνικό πόλεμο είναι το γεγονός, ότι ο κόσμος του Σοσιαλισμού πούναη η εμπροσθοφυλακή του κι' η ραχοκοκαλιά του κατόρθωσε να εξασφαλίσει στρατιωτική ισοτιμία με τον ιμπεριαλισμό. Έτσι η σταθερή κι' όλο συνέπεια φιλειρηνική πολιτική του σοσιαλιστικού κόσμου, η πολιτική που επιδιώκει επίλυση όλων των προβλημάτων μέσα από συνομιλίες, η πολιτική που θέτει τον γενικό και πλήρη αφοπλισμό σαν απώτερο στόχο της, στηρίζεται στην στρατιωτική δύναμη γεγονός που εξαναγκάζει τον ιμπεριαλισμό να την υπολογίζει πολύ σοβαρά.

3. Την εξωτερική πολιτική της Α.Δ.Β δεν την ξεχωρίζουμε από την γενική εξωτερική πολιτική του σοσιαλιστικού κόσμου, του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Είναι σαφώς μια πολιτική ταγμένη στην εξυπηρέτηση της υπόθεσης της παγκόσμιας ειρήνης, μια πολιτική που ανταναιλώντας

το βαθύτερο, πλήρως ανθρωπιστικό περιεχόμενο του σοσιαλιστικού κοινωνικού συστήματος, μετουσιώνει σ' έργα και πράξη τα υψηλά ιδανικά της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών ανεξάρτητα από την διαφορά κοινωνικών συστημάτων, όπως επίσης και την διεθνιστική αλληλεγγύη, της οποίας παρσιμπτόντως ευγνώμων παραλήπτης είναι και η δική μας πατρίδα, η Κύπρος. Πρέπει να πούμε ότι η συνεπής εφαρμογή αυτής ακριβώς της πολιτικής από μέρους της Λ.Δ.Β. επ'ενέργησε θετικότερα στον Βαλκανικό χώρο, ένα χώρο που γνώρισε στο παρελθόν για μια σειρά λόγους, πολέμους, συγκρούσεις, εθνικές προκαταλήψεις και πάθη, που έγιναν αντικείμενο άγριας εκμετάλλευσης από τα ξένα, ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Αυτή την στιγμή χάρις και στις ευφάνταστες φιλειρηνικές πρωτοβουλίες της ηγεσίας της σοσιαλιστικής Βουλγαρίας μ' επικεφαλής τον Πρόεδρο του Κρατικού Συμβουλίου κ. Τόντορ Ζίβινοφ, χάρις στην επιμονή για την λήψη συγκεκριμένων μέτρων όπως είναι λ.χ. η δημιουργία αποπυρηνικοποιημένης ζώνης στα Βαλκάνια, έχουμε μια εντελώς καινούρια ατμόσφαιρα στον εύφλεκτο αυτό χώρο, που φέρνει πιο κοντά τον ένα στον άλλο τους λαούς της περιοχής. Κι' επειδή η παγκόσμια ειρήνη ενισχύεται είτε υποσιάπιεται από την κατάσταση που επικρατεί στις διάφορες νευραλγικές περιοχές της υδρογείου, μπορούμε να πούμε, ότι η πρόοδος που συντελείται στον χώρο των Βαλκανίων συνιστά θετική συμβολή στην υπόθεση της παγκόσμιας ειρήνης.

Με σχέση με το όλο αυτό θέμα να μου επιτρέψετε να επισημάνω και τον πολύ αξιόλογο ρόλο που διαδραματίζει διεθνώς η ΛΔΒ στον χώρο της κινητοποίησης των συγγραφέων για την προστασία της ειρήνης. Τα πέντε παγκόσμια συνέδρια συγγραφέων για την ειρήνη πούγιναν στην Σόφια κι' η μεγάλη επιτυχία τους επέβαλαν την Σόφια διεθνώς σαν ένα νέο πνευματικό Ελσίνκι. Είναι αυτό ακριβώς το μεγάλο διεθνές κύρος που κατάκτησε η ΛΔΒ που θέλησαν να πλήξουν οι μυστικές υπηρεσίες του ιμπεριαλισμού με την αισχρή προβοκάτσια της Ρώμης σε βάρος του Βούλγαρου πολίτη Σεργκεΐ Αντόνωφ και την συνοφαντική αντιβουλγαρική εκστρατεία που ξεσήκωσαν γνωστές κιτρινοφυλλάδες.

4. Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή γιατί την Βουλγαρία δεν την επισκέφθηκα απλώς σαν τουρίστας αλλά την γνώρισα και σαν πολιτικός πρόσφυγας που φιλοξενήθηκε εκεί, και σαν φοιτητής και σαν δημοσιογράφος που εργάστηκε σ' εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Έτσι από μιας πλευράς οι εντυπώσεις μου για την ωραία, φιλόξενη αυτή χώρα δεν είναι οι εντυπώσεις ενός ξένου, αλλά ενός ανθρώπου που δέθηκε μαζί της και πολλά της ωφείλει γιατί εκεί πήρε την βαθύτερη γνώση του κόσμου.

Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι νοιώθω περηφάνια σαν Πρόεδρος του Κυπροβουλγαρικού Συνδέσμου Φιλίας για τον θαυμασμό με τον οποίο αντικρύζουν την ΛΔΒ οι Κύπριοι, όλων των στρωμάτων και πολιτικών, θάλεγα αποχρώσεων. Οι επισκέπτες κι' είναι πολλοί αυτοί και κάθε χρόνο

αυξάνει ο αριθμός τους, επισημαίνουν την κάθε φορά την καινούρια εμφάνιση της Σόφιας, τις καινούριες συνοικίες που ξεφυτρώνουν παντού, τα καινούρια καταστήματα, τον πλούτο και την ποικιλία των αγαθών της, που ταξιδεύουν σ' όλες τις γωνιές του κόσμου, την ζεστασιά των ανθρώπων της. Για εθνείνους που η Βουλγαρία δεν είναι απλώς ένα τοπίο με καινούριες πόλεις ξενοδοχεία και καταστήματα, αλλά κι ένας πολιτισμός σε πλήρη άνθιση, η Βουλγαρία με τον δυναμισμό που χαρακτηρίζει τον λαό της και τους ωραίους οραματισμούς που εμπνέουν τα βήματα του είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για μίμηση. Ιδιαίτερα για τους μικρούς λαούς, που όπως και η Βουλγαρία, είχαν ένα παρελθό γεμάτο με οδυνηρές περιπέτειες, ξένες κατακτήσεις, συνεχείς επεμβάσεις και χρόνια καθυστέρηση.