

ΠΛΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ

ΚΟΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ:
ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΥΡΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΑΛΕΚΑΣ ΓΡΑΒΑΡΗ ΠΡΕΚΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1997



Ο Πλουτής Σέρβας γεννήθηκε στη Λεμεσό στα 1907. Από παιδί τον αγκάλιασαν τα μηνύματα της Γαλλικής και της μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης. Σπούδασε στη Μόσχα κοινωνικές επιστήμες. Υπήρξε Γ. Γραμματέας του Κ.Κ.Κ. και του ΑΚΕΛ. Διετέλεσε αιρετός Δήμαρχος Λεμεσού από το 1943-1949.

Στα 1948 εξέφρασε τις πρώτες διαφωνίες του προς τη γενική πολιτική του ΑΚΕΛ και τη γραμμή Ζαχαριάδη. Στα 1952 αποβλήθηκε από τις τάξεις του Κόμματός του.

Για τις παράνομες δραστηριότητές του βασανίστηκε και εξορίστηκε από την Ελλάδα στα 1935 και φυλακίστηκε από τους Βρετανούς αποικιοκράτες στα 1948.

Απαρχής αντέδρασε στη γραμμή Μακαρίου και αντιτάχτηκε, δημοσιογραφικά στην γενική στρατηγική και τακτική του.

Οι δραστηριότητές του στα τελευταία τριάντα χρόνια περιορίστηκαν στη δημοσιογραφία. Κι από την Τούρκικη εισβολή στην Κύπρο, όντας πρόσφυγας στην Αθήνα, προσφέρει αρθρογραφία στην «Καθημερινή», στην «Εξόρμηση», στο «Αντί» και άλλα περιοδικά.

Από την συγγραφική του εργασία ξεχωρίζει «Η Άνοιξη της Πράγας και η Σοβιετική εισβολή», (εκδ. 1η 1973).

Επιστρέφοντας στην πατρίδα στα 1987, παρά την ελαττωμένη όρασή του, εξακολουθεί να επιδίδεται στη δημοσιογραφία, με έκτακτη αρθρογραφία στην «Αλήθεια» και τον «Φιλελεύθερο». Στο μεταξύ έχει συμπληρώσει την εξάτομη εργασία του «Ευθύνες» και εξέδωσε και άλλα βιβλία.

ΔΩΡΕΑ
ΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΟΝΙΔΗ

Σὺν αγαπημένων μου,

Πανίνου Εσσης

Ευχαριστῶ,

26/5/97