

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Τ' ΑΗΔΟΝΙΟΥ

Α' Βραβείο
Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού
Νεανικού Βιβλίου





ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ο Αντρέας Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στον Άγιο Θεόδωρο Σολέας το 1940, από γονείς αγρότες.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Σολέας. Η φοίτησή του στο Γυμνάσιο συνέπεσε με τα χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου, πράγμα που επηρέασε βαθιά και τη ζωή του και το έργο του.

Σπούδασε Παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και από το 1961 είναι δάσκαλος σε Δημοτικά σχολεία του νησιού.

Το 1966 εγκαταστάθηκε στη Μόρφου αλλά μετά την τουρκική εισβολή και τον εχτοπισμό κατοικεί στη Λακατάμια. Είναι παντρεμένος και έχει τέσσερα παιδιά.

Η πρώτη του Λογοτεχνική παρουσία έγινε το 1982 με το «Βιβλίο της Μυρτώς - ΡΟΔΟΧΑΡΑΜΑ» που τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης για παιδιά και με Έπαινο της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς Ελλάδας.

Το 1983 με το βιβλίο του «ΔΡΟΣΟ-ΠΗΓΗ» παίρνει το Βραβείο Ποίησης για παιδιά της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και τον Απρίλη του 1984 το Βραβείο Ποίησης για έφηβους του Κύκλου του Ελληνικού Βιβλίου με το βιβλίο του «ΧΡΟΝΙΑ ΗΡΩΙΚΑ».

Το Δεκέμβρη του 1984 του απονέμεται το Βραβείο Ιστορικού Μυθιστορήματος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς, στη μνήμη Ι. Κολλάρου, για το βιβλίο του «Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ» και στις δύο Απριλίου 1985 το βιβλίο του με

31.540

ΔΩΡΕΑ
ΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΟΝΙΔΗ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Τ' ΑΗΔΟΝΙΟΥ

Στοιχ
Έγγραφο Παιονίδη
εγγραφή προσφορά
Αηδονίου
8-2-88

ΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΟΝΙΔΗ