

ΑΝΘΟΥ ΛΥΚΑΥΓΗ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1966

'Ο ποιητής "Ανθος Λυκαύγης είναι αύτής της γεν' ἄς. Τὰ σχέδια ποὺ μᾶς προτείνει έχουν ἐπίκεντρό τους τὸν ἀνθρωπο. Σ' δλα δσσα σχεδιάζει δάζει τὸ παστέλ τῆς εὔθραυστης αἰσθαντικότητάς του. 'Εγείρεται τολμηρὰ ἐναντίον τῆς δίας, ἐναντίον τῆς καταστροφῆς τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν μᾶς καλεῖ σὲ μιὰ φωτεινὴ συναδέλφωση, σὲ μιὰ παγκόσμια ἀγάπη πιὸ δυνατή ἀπ' τὴ δόμδα τῆς Χιροσίμα.

'Ο Λυκαύγης είναι μαζὶ μ' ἑκείνους ποὺ είναι μὲ τὸ μέρος τοῦ ἥλιου καὶ κτίζουν τὸν κόσμο τῆς οὐρίου ἀπάνω στὸν ίδρωτα καὶ τὸν πόνο γιατὶ ξέρουν ὅτι τὸ ίδεώδες τους εἰν' δμορφο καὶ δίκαιο.

ΓΚΑΣΤΟΝ ΧΕΝΡΥ ΩΦΡΕΡ

Μεγαλόστομη, σουρεαλιστική ποίηση παραληρηματικῆς ύφης. Βγαίνει δμως σὰν ἡφαίστειο, μέσα ἀπὸ μιὰ διάπυρη καρδιά, παρ' ὅλευς τοὺς συμβολισμοὺς τῆς ποὺ τὴν καθιστοῦν δύσκολη στὸν πρόσληψη. Καὶ ἔτσι δυστυχῶς, ἀπευθύνεται σ' ἔνα κοινὸ πάρα πολὺ μορφωμένο κι' ἔξυπνο, σ' ἔνα κοινὸ ξεσκολισμένο σ' αὐτά. Οἱ κοινοί, οἱ πραχτικοί, οἱ καθημερινοὶ ἀνθρωποι, ἡ μᾶλλον οἱ ἀνθρωποι τῶν καθημερινῶν φροντίδων δὲν είναι οἱ θιασῶτες τοῦ Α. Λ.

NANA KONTOY

... 'Ο "Ανθος Λυκαύγης είναι μιὰ τυραννισμένη καὶ τεντωμένη σὰν χοοδὴ ψυχὴ ποὺ ματώνεται ἀλλὰ πασχίζει νὰ μὴν χαλαρώνει τὸ περήφανο ξετύλιγμα τῆς πρὸς τὸ φῶς. 'Η αἰσθηση τῆς ἑσωτερικῆς μουσικῆς ποὺ ἀσφαλῶς ἔχει, θὰ τὸν καθοδηγήσει νὰ δρεῖ μόνος του σὲ ποιὸ ἀκριβῶς ποιητικὴ μορφὴ πρέπει νὰ ἐπιμείνει γιὰ νὰ βαθύνει τὸ στίχο του καὶ νὰ συνεχίσει τὴν ἀνοδική του πορεία.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

... 'Ο "Ανθος Λυκαύγης ἔκεινο ποὺ θέλει νὰ πῆ τὸ λέει ξεκάθαρα. Δέν ἐπιμένει σὲ σχήματο, δὲν φάχνει τὸ δυσνόητο, δὲν ἔγκαταλείπεται στὸ ἀβέβασιο. Ξεκινᾶ ἀπὸ μιὰν ἀπώτερη ἀνάγκη καὶ αὐτὴν ἀκριβῶς δίνει μὲ λιτούς, μὲ ἀπέριττους στίχους, ποὺ δὲ μένουν ἀμέτοχοι ἀπὸ τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν καλυτέρευση τῆς ζωῆς. Δέν μποροῦμε νὰ προσπεράσουμε ἀδιάφοροι τὴ συλλογὴ του, δὲ μᾶς είναι εὔκολο νὰ ἀγνοήσουμε τὴν παρουσία του. Τὴν σημειώνουμε μάλιστα δίπλα στὶς λίγες νεώτερες φωνὲς, ποὺ ξέρουν τὶ είναι ποίηση, τὶ είναι τέχνη. Μέσα σὲ τόσες ἀλλοπρόσαλλες κραυγὲς είναι παρήγορο ὅταν ὑπάρχουν νέοι, ποὺ σέβονται τὸν ἑσυτό τους καὶ δὲν ἀσελγοῦν ἀσυνειδήτως ἐν ὀνόματι τοῦ ἐλεύθερου στίχου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΔΗΣ

τοῦ Ζεύς
T. Παναγίδη
με τηλεοπτικό^{τηλεοπτικό}
τηλεοπτικό

ΔΩΡΕΑ
ΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΟΝΙΔΗ

Toῦ 21ov aiána

Σ' εἶδα νὰ στέκεσαι γυμνὸς μ' δλάνοικτα τὰ χέρια στοῦ ἀπείρου τὴν ἀσύλληπτη θανατερή σιγὴν νὰ περπατᾶς ὁγέρωχος ἀναμεσὸ στ' ἀστέρια παίζοντας στὶς παλάμες σου τὸν ἥλιο καὶ τὴ γῆ.