



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ





Παναγιώτης Κουσανιάς

Ο Παναγιώτης Κουσανιάς είναι ποιητής, πεζογράφος και μελετητής. Ζει στη Μύκονο, όπου και γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου του 1945. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλο-

λογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε επί μία δεκαετία ως καθηγητής στη Μέση Τεχνολογική Έχει εκδώσει έξι ποίηση με ποιήματα, διηγήματα, κείμενα για τον πολιτισμό και την ιστορία του γενεθλίου τόπου του και έχει μεταφράσει αγγλόφωνη ποίηση. Κείμενά του έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά και Γαλλικά. Το πρώτο βιβλίο του Σιρραφή όνειρων (ποιήματα, 1980) έχει τιμηθεί με το Βραβείο Μελβίλ Περ Ράλλη, το Παραμυθιά Α', Κείμενα για τον πολιτισμό και την ιστορία της Μυκόνου, Ίνδικτος 2002, με το Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο Χρονικού-Μαρτυρίας και οι Λοξές Ιστορίες που πλοιάζουν με έρωτηματικά, Ίνδικτος 2009, με το Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο Δηγήματος. Πρόσφατα βιβλία του: Μυζήθρα, Ζιμμήρια (Ένα αληθινό παραμύθι), ΚΔΕΠΑ Μυκόνου & Ύδασας Στεφανίδη 2010, και Τα ποιήματα και πέντε αριστουργήματα, Ίνδικτος 2011. Μέσα στα προσεχή έκδοτικά σχέδια του Π. Κ. είναι η βελτιωμένη και συμπληρωμένη έκδοση του Χρηστικού Λεξικού του Ιδιώματος της Μυκόνου, καθώς και η έκδοση των σερών Γ', Δ' και Ε' των Παραμυθιών (η Ε' σειρά περιλαμβάνει τον ανεκμετάλλετο από τους έρευνητές «Θεματικό Βιβλιογραφικό Όδηγό για τη Μύκονο»).

Όμοιο του Φίλιππου Έσντ Σοντς (1890-1918), Αποστολολογία, 1918, (μαίρα κρητών και γαλάς, οι γαλάς, Leopold Museum, Wien)



ΔΩΡΕΑ
ΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΟΝΙΔΗ

Στην "Έλλη, τον
Πανικό, τον Κύπρο
χαιρετισμούς αγάπης.

21. IX. 2011
Αίμιος

