

ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ
ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

ποίηματα



ΘΕΜΕΛΙΟ



Ο Νίκος Κρανιδιώτης γεννήθηκε στην Κερύνεια της Κύπρου, τό 1911. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί στό Κέντρο Διεθνῶν Ὑποθέσεων τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ.

Πῆρε ἐνεργό μέρος στήν ἐθνική, πνευματική καί πολιτική ζωή τοῦ Νησιοῦ. Τό 1934 συνεργάστηκε μαζί μέ ἄλλους στήν ἐκδοση τοῦ φιλολογικοῦ περιοδικοῦ *Κυπριακά Γράμματα* (Βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν), τή διεύθυνση τοῦ ὁποῖου ἀνέλαβε ἐξ ὀλοκλήρου τό 1948. Ἐνα ἔτος ἀργότερα ἀνατέθηκε σ' αὐτόν ἡ διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἐθναρχίας *Ἑλληνική Κύπρος*, καί τό 1953 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας τοῦ Γραφείου Ἐθναρχίας Κύπρου.

Τό 1955 λαμβάνει μέρος στίς διαπραγματεύσεις Μακαρίου-Χάρντιγκ, καί ἀναμιγνύεται ἐνεργά στόν ἐθνικοαπελευθερωτικό ἀγῶνα τῆς Κύπρου. Λόγω τῆς ἐθνικῆς του δράσης συλλαμβάνεται ἀπό τοὺς Βρετανούς, φυλακίζεται, καί στή συνέχεια ἐξορίζεται.

Σάν Γενικός Γραμματέας τῆς Ἐθναρχίας καί Ἐθναρχικός Σύμβουλος συμμετέχει ἡ ἡγεῖται διαφόρων ἐθνικῶν ἀποστολῶν. Τό 1960 διορίζεται, ἀπό τόν ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο, ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, ἀξίωμα τό ὁποῖον ὁμως δέν ἀποδέχεται, γιά νά ἀποσυρθεῖ στήν Ἀθήνα, ὅπου ἐξακολουθεῖ νά παραμένει μέχρι σήμερα. Ἀργότερα διορίζεται πρέσβης τῆς Κύπρου στήν Ἑλλάδα.

Στῶν Πανικό Παιονίδη
 μέ πηγήν ἀγάπης
 Ν. Κρανιδιώτης

ΔΩΡΕΑ
 ΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΥ
 ΠΑΙΟΝΙΔΗ