

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΠΕΤΡΩΝΔΑ



Ζεκατιόνρωτος
Πηγαβος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1978

Β1.244

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΠΕΤΡΩΝΔΑ

ΔΩΡΕΑ
ΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΟΝΙΔΗ

Ξεκαπίστρωτος

ὁ

Πήγασος

Σταύς μαγιάς φήνας
 ἔβην μετ' ἑαυτοῦ
 με' τὴν ἀγάπην μου
 Εὐγενίᾳ Παλαιολογού-Πετρώνδα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
 1978
 30/11/78

Άρσνιέ Πασιίν,
καὶ εἰς τὴν ἐκείνη καὶ μὴ σὺν ἡμῶν

Ἡ Νεσιέ Γιασίν εἶναι μιὰ νεαρή Τουριοιυπρία ποιήτρια, πού γεννήθηκε τό 1959 στό μικτό τότε χωριό τῆς Περιστερώνας. Τεσσάρων χρόνων, ὅπως λέει ἡ ἴδια, ἔγινε πρόσφυγας, φοίτησε στό Κολλέγιο τοῦ τουρινοῦ τομέα τῆς Λευκωσίας, μελέτησε ποίηση, ἰδιαίτερα Ναζίμ Χιμέτ καί Ὁρχάν Κεμάλ καί σέ συνέχεια πῆγε στήν Τουρία ὅπου εἶναι φοιτήτρια τήν στιγμή αὐτή στόν κλάδο τῆς κοινωνιολογίας. Τό λογοτεχνικό περιοδικό τῆς Κωνσταντινούπολης "Σανάτ Ἐμετζί" (Μόχθος τῆς Τέχνης) παρουσιάζοντας τήν ποίηση τῆς Ν.Γ. τονίζει ὅτι "ὑπάρχει σ' αὐτήν μιὰ θερμή φωνή καί μιὰ σπλαχνική προσέγγιση πρὸς τήν ποίηση, μιὰ γνήσια ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους καί τήν ζωή." "Κι' αὐτό γίνεται, προσθέτει τό περιοδικό, πηγὴ γενναίας ἀντίστασης πρὸς ὅσα τείνουν ν' ἀμαυρώσουν τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων".

Ἡ ποιητική φωνή τῆς 19χρονης Νεσιέ Γιασίν ἐπιφράζει μέ λιτότητα, πυκνότητα καί δύναμη τόν τραγικό διχασμό πού προιάλεσαν στήν Κύπρο οἱ ἐχθροί τοῦ λαοῦ μας. Μεγάλη εἶναι ἡ ἀγάπη τῆς Γιασίν πρὸς τήν μικρή αὐτή πατρίδα Ἑλλήνων καί Τούριων, πού δέν μπορεῖ νά τήν βλέπει χωρισμένη στά δύο, κι' ὁ πόνος της ξεχύνεται τὰ ἴδιο βαθύς γιά τό τούρινο καί τό ἑλληνικό αἷμα. Σ' αὐτή τήν ταυτότητα τῆς Τουριοιυπρίας ποιήτριας μέ τό ἐνιαῖο τοῦ Κυπριακοῦ χώρου βλέπουμε μιὰ ἐπιβεβαίωση, μέ τά μέσα τῆς τέχνης, τοῦ δικαιοῦ τοῦ ἀγῶνα πού διεξάγει ὁ λαός μας γιά μιὰ Κύπρο πραγματικά ἀνεξάρτητη κι' ἐνιαία, ἀδέσμευτη καί ἀποστρατιοποιημένη, ἀπαλλαγμένη ἀπό κάθε ξενική ἐξάρτηση, στήν ὁποία θά ζοῦν ἀδερφωμένες καί θά εὐμερθεῖν καί οἱ δύο κοινότητες.

Ἡ ποίηση τῆς Νεσιέ Γιασίν ὅπως καί ἡ δημιουργία ἄλλων Τουριοιυπρίων λογοτεχνῶν πού εἶναι ἐμποτισμένη μέ τά ἴδια αὐτά βαθειά οὐμανιστικά, πατριωτικά μηνύματα πλουτίζει ὅπωςδήποτε τήν ἀγωνιστική κουλτούρα αὐτοῦ τοῦ μαρτυριοῦ μὰ ἡρωϊνοῦ νησιοῦ.