

Κυρίες καί κύριοι,

Τά λίγα αὐτά λόγια, δέν ἔχουν καθόλου τήν ἀξίωση νά ὀνομασθοῦν εἰσαγωγική ὀμιλία. Ὁ διακεκριμένος κι' ἀγαπητός ὀμιλητής μας κ. Σόλων Μιχαηλίδης, εἶναι τόσο γνωστός σ' ὄλους μας πού δέν θάχε τίποτε τίποτε νά προσθέσῃ μιᾶ "εἰσαγωγική ὀμιλία". Κι' ὕστερα, ὀμολογῶ πώς δέ νοιώθω νά ἔχω τήν ἱκανότητα καί τίς γνώσεις νά δώσω μιᾶ πλήρη εἰκόνα τῶν ἱκανοτήτων του, τῆς σοφίας του, τοῦ ἀνθρώπου καί καλλιτέχνη. Κι' ἀκόμα τῆς πολύτιμης καί μοναδικῆς προσφορᾶς του στήν Κύπρο γενικώτερα καί στήν πόλη μας εἰδιωώτερα, καί σήμερα στόν Ἑλληνισμό καί τήν Παγκόσμια μουσική καί πνευματική κίνηση.

Ἐκεῖνο πού θέλω νά ἐκφράσω εἶναι τή χαρά πού νοιώθουμε ὅλοι μας, γιατί τόν ἔχουμε ἀνάμεσά μας. Καί τίς ἄπειρες εὐχαριστεῖες μας γιά τήν τιμή πού μᾶς κάνει νά τόν ἀκούσουμε ἀπόψε. Ἀκόμα θέλω νά τόν διαβεβαιώσω, πώς πάντα τόν νοιώθουμε γύρω μας, κοντά μας. Πάντα τόν ἀγκαλιάζουμε μέ τήν ἀγάπη μας καί τόν ἀπειρο θαυμασμό μας. Καί πολλές φορές πού ἀκοῦμε κάτι γιά τή δράση του καί τίς ἐπιτυχίες του, νοιώθουμε περηφάνεια. Τήν περηφάνεια πού νοιώθει τό παιδί γιά τίς ἐπιτυχίες τοῦ ἀξιου πατέρα του. Γιατί γιά μᾶς τούς μαθητές του, τούς συναδέλφους του καί συμπολίτες του, ὁ Σόλων Μιχαηλίδης ὑπῆρξε πάντα ἕνας πνευματικός πατέρας. Γι' αὐτό καί τόν εὐγνωμονοῦμε.

Πρίν δώδω τό βῆμα στόν κ. Μιχαηλίδη, θέλω νά τόν εὐχαριστήσω καί πάλι καί νά τοῦ εὐχηθῶ ~~κάθε ἐπιτυχία~~ ἐκ μέρους ὄλων μας, ~~κάθε ἐπιτυχία~~ στίς πνευματικές δραστηριότητες καί ~~ὀραματισμούς~~ ὀραματισμούς του, καί κάθε εὐτυχία στήν οἰκογενειακή καί προσωπική του ζωή. Ἡ ἀγάπη μας κι' ὁ θαυμασμός μας τόν ἀγκαλιάζουν πάντοτε.

(Εἰσαγωγικά στή διάλεξη τοῦ κ. Μιχαηλίδη)