

Χαραμ 8/11/90



# Το Βήμα των αναγνωστών

## Για τον κ. Παιονίδη

Ο κ. Παιονίδης εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του τόσο έξυπνο και ότι μπορεί να παίξει σε πολλά ταμπλώ δίνοντας «σοφές εντολές» στους άσημους και «αφελείς» του λαϊκού κινήματος.

Αυτό επιδίωξε να κάμει και στην επιστολή του για παραίτηση από την Κ.Ε. και την παραίτηση του από την Επιτροπή του Καταστατικού αλλά και στην συγκέντρωση των διασπαστών στη Λεμεσό την Τρίτη, 20 Μαρτίου.

Φιγούραρε και πόζαρε στο προεδρείο των διασπαστών - αποστατών και με ύφος σοφού δασκάλου παίρνοντας το λόγο τελευταίος υπέδειξε στην καταπληκτική πλειοψηφία της Κ.Ε. ότι πρέπει να «συναιτιστεί».

Κι αυτό το υβριστικό να «συναιτιστεί» η πλειοψηφία της Κ.Ε. το χρύσωσε με το ωραίο σύνθημα «Αγαπητοί φίλοι ας είναι και στην ώρα 12 και 1 λεπτό να μην διασπαστεί το Κόμμα γι' αυτό και πρέπει η πλειοψηφία της Κ.Ε. να «συναιτιστεί».

Προσέξετε την «σοφή» λογική του κ. Παιονίδη. Η τεράστια πλειοψηφία της Κ.Ε., η τεράστια πλειοψηφία των μελών του Κόμματος και του λαϊκού κινήματος πρέπει να «συναιτιστούν» και οι λίγοι σοφοί, οι λίγοι διαλεχτοί (λέγε διασπαστές) να επαινεθούν και να παρασημοφορηθούν για το έργο τους.

Φαίνεται πως ο κ. Παιονίδης μαζί και η κα Παιονίδου φαντάζονται τον εαυτό τους ότι έχει ψηλώσει τόσο πολύ που τους είναι πλέον αδύνατο να κατανοούν και να συμπορεύονται με τις χιλιάδες μέλη του ΑΚΕΛ και του Λαϊκού Κινήματος.

Γι' αυτό και αναζητούν μια θέση στο ύψος του Ολύμπου για να βλέπουν από εκεί ψηλά τον «άσημο λαουτζήκο» σαν μιρμίγκια ή μέλισσες που η μόνη τους δουλιά είναι να γεμίζουν την κυψέλη με μέλι για τους λίγους διαλεχτούς, για τους λίγους σοφούς.

Φαίνεται πως αυτή η πάνσοφη λογική του ζεύγους Παιονίδη συνοδεύεται και με «ανθρωπιστικά αισθήματα». Συγκινήθηκε η κα Παιονίδου όταν στον φακό της τηλεόρασης είδε βουρκωμένα τα μάτια του κ. Ζιαρτίδη.

Ας δακρύζει το κομματικό σύνολο, ας δακρύζει ολόκληρο το λαϊκό κίνημα, ας δακρύζει αν θέλετε η τεράστια πλειοψηφία του

κυπριακού λαού. Αρκεί να μη χυθεί ένα δάκρυ από τους λίγους, τους διαλεχτούς, τους «πάνσοφους» μεταξύ των οποίων είναι ο κ. Ζιαρτίδης και το ζεύγος Παιονίδη.

Και για να μην δακρύζει ο Ζιαρτίδης και το ζεύγος Παιονίδη επιβάλλεται κατά τη λογική τους να υποταχθεί η τεράστια πλειοψηφία των μελών του κόμματος και του λαϊκού κινήματος στις σοφές απαιτήσεις των λίγων διαλεχτών. Αυτή είναι η σοφή λογική του ζεύγους Παιονίδη.

**Λεμεσιανός που παρακολούθησε τη συγκέντρωση των αποστατών**

ΑΚΛ.Α