

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ελπιδοφόρα μηνύματα της νέας πνοής

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Του κ. ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΙΟΝΙΔΗ

Είναι η πρώτη ίσως φορά από χρόνια που δεν αποχαιρετούμε τον παλιό χρόνο με πίκρα. Τα μηνύματα που μας ήρθαν από την Ουάσιγκτων, από τη συνάντηση κορυφής των Γκορμπασώφ — Ρήγκαν, ήταν, χωρίς δεύτερη σκέψη, τα καλύτερα μηνύματα που πήρε η ανθρωπότητα από πολύ καιρό. Λειτουργήσε πράγματι η Συμφωνία για τους μικρού και μεσαίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

Β' (Τελευταίο)

Αναλύσεις για την διαπίστωση σε άτομα του ιού AIDS γίνονται σήμερα με εργαστηριακές αναλύσεις του αίματος, που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ακρίβεια. Το μόνο επικίνδυνο σημείο είναι τούτο: Όλες οι αναλύσεις που αφορούν την ανίχνευση του ιού του AIDS στηρίζονται στην ανίχνευση αντισωμάτων που παράγονται

ΕΠΙΦΥΛ

AIDS - Μ

Του Δρ ΠΑΝ

στον οργανισμό από την παρουσία του ιού AIDS. Η παραγωγή αυτή των αντισωμάτων δύναται να καθυστερήσει να εμφαν

ΑΔ±.13α

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

βεληνεκούς πυρηνικούς πυραύλους σαν ένας καταλύτης, που έσπασε τα στεγανά και τις σκληρές γραμμές αντιπαράθεσης, που έσπρωχναν προς την κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών μ' όλους τους εφιαλτικούς κινδύνους γι' αυτή τούτη τη ζωή στον πλανήτη.

Έγινε άξφανα κοινή συνείδηση, ότι δεν είναι αναπόφευκτο οι αντιθέσεις μεταξύ των δυο κοινωνικών συστημάτων να οδηγήσουν σε έκρηξη και πολεμική σύγκρουση, κάτι που υποβαλλόταν με όλα τα μέσα από τα ψυχροπολεμικά κέντρα με σκοπό την παράλυση της λαϊκής αντίστασης στα παρανοικά σχέδια των στρατηγικών εγκεφάλων του στρατιωτικού - βιομηχανικού συμπλέγματος.

Δεν πρόκειται φυσικά για μια στιγμιαία αναλαμπή, αλλά για το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας και μιας πεισματικής προσπάθειας των φιλειρηνικών δυνάμεων και κυβερνήσεων, που ένωσαν την ανάγκη ν' αλλάξει ο ρους των πραγμάτων, να υιοθετηθούν νέες προσεγγίσεις έναντι του μεγάλου προβλήματος των εξοπλιστικών ανταγωνισμών, ν' αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση προς ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα.

Θα μείνουν παροιμιώδεις οι γιγαντιαίες λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στην αναδίπλωση των ερωπυραύλων, για τη δημιουργία απύραυλων ζωνών, για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Εκείνο όμως, πιστεύουμε, που άσκησε καθοριστική επίδραση στην αλλαγή του όλου κλίματος ήταν η Νέα Σκέψη, που εισήγαγε με τόση ορμή στο διεθνές προσκήνιο ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσώφ. Ξεκινώντας ο Γκορμπατσώφ από μια επιστημονική ανάλυση της σημερινής εποχής πρόβαλε καθαρά και πειστικά την τετραγωνικά τεκμηριωμένη θέση, ότι με τα δεδομένα των όπλων μαζικής καταστροφής δεν υπάρχει για την ανθρωπότητα άλλη επιλογή από την επιλογή της ειρηνικής συνύπαρξης. Η θέση φυσικά αυτή δεν είναι νέα. Από την μια όμως η κλιμάκωση των αγώνων του παγκόσμιου φιλειρηνικού κινήματος και η όλο συνέπεια επίθεση ειρήνης της Σοβιετικής Ένωσης με απαντώντες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επί όλων των σημείων, κι από την άλλη η θεαλελλώδης ανάπτυξη της επιστημονικής επανάστασης και τ' αστρονομικά κονδύλια που απαιτούν τα νέα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, όλ' αυτά επέβαλαν σταδιακά μια νέα στροφή στους προσανατολισμούς και μια νέα βεβήρηση των προβλημάτων του αφοπλισμού. Η Συμφωνία που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στις 8 του Δεκέμβρη, παρ' όλο που καλύπτει μόνο το 3% του πυρηνικού οπλοστασίου, είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί είναι η πρώτη του είδους της για την καταστροφή οπλικών συστημάτων. Και το κυριώτερο προοιωνίζει ακόμη ουσιαστικότερες συμφωνίες, όπως είναι η μείωση κατά 50% των στρατηγικών πυραύλων.

Σημαντικό είναι, ότι πέρα από τις Συμφωνίες, κατατάξ συνεχώς έδαφος μια Νέα Σκέψη που εκφράζει σφαιρικά την ενότητα και την αλληλοεξάρτηση του κόσμου και των προβλημάτων του.

Η απειλή μιας ολοκληρωτικής θερμοπυρηνικής καταστροφής, η απειλή της πλήρους μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη, η αναμενόμενη εξάντληση των γνωστών αποθεμάτων ενεργείας, της γης, όλ' αυτά δη-

μιουργούν σταθερά μια νέα συνείδηση, που δρασκελά τα οποιαδήποτε σύνορα και μετατρέπει τον πλανήτη σε μια κοινή πατρίδα, με κοινά συμφέροντα και κοινές ανάγκες.

Όλ' αυτά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να οδηγήσουν στο συμπέρασμα, ότι η εικόνα του κόσμου αυτόματα άλλαξε. Ότι το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα έκανε στροφή 180 μοιρών και απαρνήθηκε τον εαυτό του. Η ότι αποκλείεται εντελώς μια οποιαδήποτε υποτροπή στο ένα ή στο άλλο θέμα. Οι αιτίες και τα σπέρματα των πολέμων παραμένουν! Το καινούργιο βρίσκεται στο ότι μια σειρά από παράγοντες επενεργούν, εξ αντικείμενο, ολοένα και πιό ανασταλτικά πάνω στη φιλοπόλεμη φύση των ιμπεριαλιστικών κέντρων. Με αποτέλεσμα να σμικρύνεται με ταχείς ρυθμούς ο κύκλος εκείνων που βλέπουν τον πόλεμο σαν μέσο εξασφάλισης του οποιουδήποτε οφέλους — οικονομικού, πολιτικού, στρατηγικού. Απ' αυτής της πλευράς τα διδάγματα του Τσέρνομπιλ δεν πήγαν χαμένα!

Και αντίστροφα διευρύνονται σε μεγάλο βαθμό η σφαίρα δράσης του ανθρωπίνου παράγοντα.

Και τούτο όχι απλώς και μόνο γιατί οι λαοί βλέπουν στην πράξη τους αγώνες τους ν' αποφέρουν καρπούς, αλλά και γιατί η νέα πνοή, που φυσά τώρα ορμητικά απ' άκρη σ' άκρη του πλανήτη, δημιουργεί από μόνη της ένα κλίμα μέσα στ' οποίο προωθείται ο διάλογος η ανθρωπινή, δημιουργική επαφή σαν το κύριο.

ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Είναι σ' αυτό το πλαίσιο όπου θα πρέπει να τοποθετήσουμε τα έτσι καλούμενα περιφερειακά προβλήματα. Οι θερές, πυρακτωμένες εστίες στα νευραλικά σημεία του πλανήτη, που μια από τις κύριες αιτίες συντήρησής τους είναι η εξυπηρέτηση στρατηγι-

κών συμφερόντων, πρέπει να προωθηθούν προς μια διευθετημένη ανάλογη προς το γενικώτερο διεθνές κλίμα, που αρχίζει να δημιουργείται. Φυσικά οι δυνάμεις που αντιδρούν στο νέο κλίμα — κι υπάρχουν οι τέτοιες δυνάμεις — θα φροντίσουν να διατηρήσουν τις προνομιακές τους θέσεις, εκεί όπου τις έχουν. Η χιονοστιβάδα όμως που μπήκε σε κίνηση δεν μπορεί παρά να παρασύρει στο πέρασμά της και τις περιφέρειες. Η ενότητα του σημερινού κόσμου, που τόσο τεκμηριωμένα ανάλυσε ο Γκορμπατσώφ, ιδιαίτερα σ' ό,τι αφορά τα θέματα της ασφάλειας, συνιστά μια αντικειμενική νομοτέλεια που κανένας δεν μπορεί να παραγνωρίσει. Κι είναι μέσα σ' αυτή την ενότητα και σ' ένα Οικουμενικό Σύστημα Ασφάλειας, προς το οποίο πρέπει να πορευθεί ο κόσμος όπου πρέπει κι εμείς ενεργά κι ευφάνταστα να βρούμε τη θέση μας.

Απαιτείται λοιπόν ρύθμιση και των δικών μας βημάτων σαν Κύπρος με τους γενικώτερος βηματισμούς αν πράγματι επιθυμούμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο το ευνοϊκό κλίμα, που δημιουργείται και τη δυναμική των διεθνών εξελίξεων.

Κι είναι απ' αυτής της πλευράς σημαντικό το ότι σε μια ακριβώς στιγμή, που έρχονται από τα μεγάλα διεθνή κέντρα τέτοια ελπιδοφόρα μηνύματα το ότι κι εδώ στην Κύπρο ο Καινούργιος Χρόνος συμπίπτει με τη θριαμβευτική πορεία μιας Νέας Πνοής, που εκφράζει ο Ανεξάρτητος Υποψήφιος Γιώργος Βασιλείου. Όλοι όσοι έζησαν από το ξεκίνημα τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Γ. Βασιλείου κι είδαν εκείνη την αμεσότητα στην επαφή και επικοινωνία του Ανεξάρτητου Υποψήφιου με το λαό πρέπει να επεσήμαναν το πόσο ώριμες ήταν οι συνθήκες για μια ουσιαστική, δημοκρατική αλλαγή και ανανέωση.

Η ενότητα και η συλλογικότητα στους χειρισμούς του μεγάλου εθνικού θέματος, που απουσιάζει εντελώς τώρα, που μόνο ο Ανεξάρτητος Υποψήφιος μπορεί ρεαλιστικά να προωθήσει, η πλήρης αξιοποίηση του πλούσιου ανθρωπίνου δυναμικού, που διαθέτει η Κύπρος και που τώρα σπαταλιέται, η αποφασιστική καταγγελία του καθεστώτος της κομματικοποίησης των πάντων και της ηγεμονοκρατίας, καταστάσεις που υποσκάπτουν το αγωνιστικό φρόνημα του λαού, η αναζωγόηση της οικονομίας με συγκεκριμένα μέτρα και κίνητρα, που υπάρχουν και η λύση του ανεργιακού που μαστίζει τους νέους, το ζναζωνιάνεμα της εγκαταλειμμένης υπαίθρου, που είναι κατορθωτό, όλ' αυτά, που συνιστούν την ουσία του Προγράμματος Βασιλείου, μαζί μ' εκείνο το καινούργιο, που φέρνει η προσωπικότητα του, το νεύρο του, η ειλικρίνεια του, δημιουργούν μιαν αίσθηση ευφορίας στο λαό μας και πίστης για το ότι κάτι πράγματι πάει ν' αλλάξει και στην Κύπρο, γιατί ο μαρτυρικός αυτός τόπος μπορεί να σταθεί μ' αξιοσύνη στα πόδια του και να βρει τη θέση του μέσα στη μεγάλη οικογένεια των λαών σαν ένα πλήρως ανεξάρτητο, πλήρως αποστρατικοποιημένο, αδέσμευτο, ομόσπονδο κράτος.

Η νέα πνοή στον πλατύ κόσμο κι η νέα πνοή στη μικρή μας Κύπρο είναι οι ωριότερες, από πολλά χρόνια, προσδοκίες του λαού μας για τον Καινούργιο Χρόνο.

ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζονται 4 συνεχόμενα καταστήματα στην Λεωφ. Αγίου Ανδρέου — Καντάρας αρ. 75 στην Παλλουριώτισσα παραπλεύρως καταστημάτων Φάνου Επιφανίου, κατάλληλα για show room ή στιδήποτε άλλο.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλ. 432665.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ζητείται γραμματέας/δακτυλογράφος γνωρίζουσα αγγλική δακτυλογραφία και απαιίστως την αγγλική γλώσσα, για γραφείο που ασχολείται αποκλειστικά με δουλειές του εξωτερικού.

Προσφέρεται πολύ καλός μισθός.

ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΘΕ:

Τηλ. 441790, Λευκωσία.

ΓΙΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΑΡΜΑΡΑΚΙΑ

Εάν τα μαρμαράκια σας είναι ζοφά ή ακάθαρτα εμείς τα καθαρίζουμε και γιαιζίζουμε και δεν χαλούν πλέον.

ΑΠΟΤΑΘΗΤΕ:

κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ
Τηλ. 429479